

Dit jaar slaan de geloofsgemeenschappen van Sint-Jozef en Sint-Niklaas-West de handen in elkaar om in gesprek te gaan over geloven in het dagdagelijkse leven en over bijbelverhalen.

Daarom vindt u in deze folder zowel informatie over de **Kiemkrachtgesprekken** als de avonden

'In een reeks van vier'.

Verschillende mensen zetten ons hiertoe op weg. Waarvoor dank!

We hopen dan ook dat u de weg vindt naar de verschillende plaatsen:

Belsele, Pastoor Van Ars, Puivelde, Sinaai, én naar Tereken.

Zodat het zaad overal kan kiemen en groeien.



Meer informatie of verwittigen van uw aanwezigheid kan bij:

Jan Van den Branden 03 777 37 48
Tereken

Lieve Van Driessen 0479 50 77 04
lieve.vandriessen@telenet.be
Tereken

Robbrecht De Latte 03 219 87 45
delatte.robbrecht@belgacom.net
Sinaai

www.facebook.com/terekenparochie



Waar vind je ons?

Vergaderzaal Ons Huis, Schoolstraat 270, Sint-Niklaas

Ons Heem, Watermolenstraat, Belsele (naast de kerk Pastoor Van Ars).

Sint-Catharinakerk, Dries 70, Sinaai.

Sint-Jobkerk, Puivelde.

Sint-Andreas en Ghislenuskerk, Belsele.



KIEMKRACHT GESPREKKEN samen met IN EEN REEKS VAN 4



**Geloofsgemeenschappen
van Sint-Niklaas**

**Sint - Jozef
en Sint - Niklaas West**

www.sintjozeftereken.be
www.sintniklaaswest.be

Vrijdag 13 oktober 2017

Paul Kevers

HET BOEK SPREUKEN

Spreekwoorden en puntige gezegden zoals 'Oost west, thuis best' of 'Wie laatst licht, best licht' vindt men bij alle volkeren en in alle culturen. Ook in de Bijbel vindt men ze terug en het bijbelboek Spreuken heeft ze verzameld in verschillende collecties. Waar komen die spreuken vandaan en waarom werden ze gebundeld? Wat hebben ze met God en met geloven te maken? Waarom wordt de wijsheid in de Bijbel soms als een vrouwelijk personage voorgesteld? En wie is de 'sterke vrouw' die in het laatste hoofdstuk van het boek Spreuken wordt bezongen?

**Vrijdag 13 oktober om 20 uur
in Sint-Jobkerk, Puivelde.**

Donderdag 23 november 2017

Hilde Van den Steen

DANKZIJ VELE ONTMOETINGEN

Gelovig, met Gods-vertrouwen in het leven staan, zijn en handelen, is een levenslang ontwikkelingsproces van zoeken, twijfelen, inzicht... Dankzij vele ontmoetingen kan, mag en wil een mens deze weg gaan om op zijn beurt deze weg met anderen en met de Andere te gaan... Over 'ons' geloof willen we graag met elkaar in gesprek gaan. Hilde zet ons vanuit haar ervaring en beleving (onder meer vanuit andere religies) daartoe op weg.

**Donderdag 23 november om 20 uur
in vergaderzaal Ons Huis, Sint-Niklaas**

Vrijdag 2, 9 en 16 maart 2018

Luc Maes

DE BERGREDE Evangelie lezen in een reeks van 3 :

Mensen die proberen te leven volgens het evangelie, kunnen niet buiten de aanwijzingen in de Bergrede. Deze drie hoofdstukken van het Matteüsevangelie (5-7) vormen een basistekst voor christelijke spiritualiteit. Die tekst bevat veel dure woorden die mensen afschrikken. Woorden als *'heb je vijanden lief'* en *'wees volmaakt'* kunnen zo utopisch klinken, dat mensen ze vlug naast zich neerleggen. Anderzijds vormt een vertrouwde tekst als het Onzevader de kern van de Bergrede. Matteüs doet ons nadenken over *'het koninkrijk van de hemel'*.

Tijdens drie avonden 'evangelie lezen' gaan we op zoek naar de betekenis van de Bergrede, enerzijds aan de hand van exegetische achtergrondgegevens en anderzijds via gesprekken waarin de Bergrede zin geeft aan ons dagelijks leven.

De drie avonden vormen één geheel. Het is aangewezen de drie avonden mee te maken.

**Vrijdag 2 maart 2018
in Heem, Watermolenstraat**

**Vrijdag 9 maart 2018
in Sint-Catharinakerk, Sinaai**

**Vrijdag 16 maart 2018
in Sint-Andreaskerk, Belsele**

telkens om 20u00

Donderdag 26 april 2018

(Ervarings)deskundigen

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas.

DE FLES (was!) MIJN KAMERAAD ...

Duiding van middelengebruik in iemands leven: van een klein beetje afhankelijk naar echt verslaafd naar herstel. Daarnaast horen we twee moedige getuigenissen. Wat is *'anders'* dan afhankelijkheid? "Ik ben op alle gebied veranderd. Mijn geest kent rust, ik ben meer relaxed dan vroeger. Ik sta meer open en ervaar mezelf als gevoeliger geworden. Ik ben ondernemend en kan genieten, niet in het minst van de mensen rondom mij. Doorheen mijn proces heb ik nieuwe waarden omarmd en prioriteiten in mijn leven weten te bepalen." Warm aanbevolen!

**Donderdag 26 april 2018 om 20 uur
in vergaderzaal Ons Huis, Sint-Niklaas**

Donderdag 17 mei 2018

Johan Vrints

HET MIDDEN-OOSTEN EN WIJ

Er zijn in de wereld van vandaag wel wat conflicten. Veel van deze conflicten zijn brandhaarden waarbij verschillende levensbeschouwelijke/religieuze groepen betrokken zijn. Deze oorlogen worden soms ook zo voorgesteld door participanten, slachtoffers en/of door alle vormen van media. Dit is zeker het geval in de regio van het Midden-Oosten. Hoe kunnen we deze moeilijke situatie van (burger)oorlogen beter begrijpen? Hoe kunnen we er beter over spreken en personen die hier wonen niet kwetsen? Wat is de impact van die regio op ons samenleven? Kunnen wij zelf zaken ondernemen om conflicten mee af te bouwen en vrede te zoeken?

**Donderdag 17 mei om 20 uur
in vergaderzaal Ons Huis, Sint-Niklaas**