

Ziekenzalving

Een aantal zieken of bejaarden ontvangt thuis een bezoekje of bij gelegenheden de communie. Wie dat wenst, kan echter ook het sacrament van de zieken ontvangen. (Het ziekensacramenten wordt vandaag vaker toegediend dan we misschien zouden denken, en bij mensen van alle leeftijden.)

De ziekenzalving is een gebaar met een diepe betekenis: het verenigt de geloofsgemeenschap met zieken die door het sacrament hun geloof in de eeuwige kracht van God uitdrukken.

De toediening van het ziekensacrament gebeurt door een priester, in overleg met de zieke of bejaarde, maar indien mogelijk ook met zijn/haar familie. Zo kan het een intens familiemoment worden.

Wens je het ziekensacrament te ontvangen neem dan contact op met de verantwoordelijke priesters:

Geloofsgemeenschap Sint-Niklaas centrum en Nieuwkerken:
E.H. Raf Vermeulen – 0495 57 55 59

Geloofsgemeenschap Tereken
E.H. Luc Maes – 03 772 49 67

Geloofsgemeenschap West
E.H. Patrick D'Haenens - 03 219 87 45

Meer info:

Geloofsgemeenschap Sint-Niklaas centrum Geloofsgemeenschap Nieuwkerken

Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de dekenij:
Philippus Neridreef 3
9100 Sint-Niklaas
03 776 08 22
nicolaas.secret@skynet.be
parochieassistent.sintniklaas@gmail.com

Geloofsgemeenschap Tereken

Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Sint Jozef:
Tereken 5a
9100 Sint-Niklaas
03 776 11 07
secretariaat@sintjozeftereken.be
lieve.vandriessen@telenet.be

Geloofsgemeenschap West

Neem hiervoor contact op met E.H. Patrick D' Haenens:
03 219 87 45
pastoor@sintniklaaswest.be

Informatie vind je ook op volgende websites:

www.dekenaatsint-niklaas.be
www.sintjozeftereken.be
www.sintniklaaswest.be

Zorg voor zieken en bejaarden

Informatie in verband met

- Ziekenbezoek
- Ziekencommunie
- Ziekenzalving



© Ioannis Ioannou



Kerk in Sint-Niklaas

Heer, jij bent liefde en in mensen kom Je naar ons toe. Zomaar, met een meevoelend hart, uitnodigend om te leven in Jouw liefde.

Zorg voor mensen...

De zorg voor een zieke medemens is een taak die de christen geloofsgemeenschap al generaties lang op zich neemt.

Jammer genoeg gebeurt het af en toe dat we parochianen uit het oog verliezen die door ziekte of lichamelijke beperkingen niet meer naar de kerk kunnen komen. Gelukkig zijn er geloofsgenoten die ons helpen het contact met hen weer aan te knopen.

Een aantal van de thuisgebonden zieken krijgt ook geregeld bezoek van gelovigen die zich hiervoor bijzonder engageren; als burens, als vrienden of als leden van ziekenzorg.

Zorg voor zieken en bejaarden

Als geloofsgemeenschap willen we zieken en ouderen nabij zijn in die soms moeilijke fase van hun leven. Dit willen we doen door onze eenvoudige aanwezigheid en aandacht, maar ook door gebed en in heel uitdrukkelijke tekenen. Drie van die tekenen willen we hier kort voorstellen.

Op bezoek

Een aantal parochianen gaat geregeld op bezoek bij zieken en ouderen. Op die manier proberen zij mensen nabij te zijn: er gewoon te zijn, hen op verhaal te laten komen door hen te beluisteren en hier en daar een woord van bemoediging te spreken.

Niet alleen priesters, diakens en pastoraal werkers doen dit, maar ook vrijwillige medewerkers. Sommigen doen het uit eigen beweging. Anderen engageren zich in een plaatselijke werkgroep van Welzijnszorg, als kernlid van een volwassenbeweging of van Samana (CM Ziekenzorg). Dergelijke groepen bezoeken allereerst ouderen en zieken in de directe omgeving.

We weten dat heel wat mensen deugd beleven aan een bezoekje vanuit de gelovige gemeenschap. Ben jij zelf zo iemand? Of ken je iemand die we blij kunnen maken met een bezoekje? Laat het ons dan zeker weten. Je kan contact opnemen met de verantwoordelijken van de geloofsgemeenschap (zie achterzijde).

Communie thuis

Ouderdom of ziekte verhinderen sommige gelovigen om nog langer naar de kerk te gaan. Vaak volgen zij thuis de eucharistie via radio of televisie. Jammer genoeg missen zij de communie. Gelukkig vond onze geloofsgemeenschap enkele parochianen bereid om bij bepaalde gelegenheden, bijvoorbeeld op hoogdagen of op de eerste vrijdag van de maand, de communie aan huis te bezorgen. Mocht je familieleden of kennissen hebben die de communie thuis wensen te ontvangen, dan kan je contact opnemen met de verantwoordelijken van hun geloofsgemeenschap.

Pastoraal in een woonzorgcentrum

Een opname in een woonzorgcentrum (WZC) is voor veel bejaarden een ingrijpende gebeurtenis. Bij aanmelding kan je je geloofsovertuiging kenbaar maken en vragen om gecontacteerd te worden door het pastorale team. In elk woonzorgcentrum is er immers een pastorale dienst, met één duidelijk aanspreekpunt. Het pastoraal team zorgt op geëigende tijdstippen voor een inhoudelijke invulling van het kerkelijk jaar, een eucharistieviering of bezorgt de communie op de kamer. Diaken José Roelant staat in voor de overkoepelende coördinatie van de pastoraal in WZC van groot Sint-Niklaas. Bejaarden die bezoek wensen van iemand uit hun vroegere geloofsgemeenschap kunnen dit melden aan de pastoraal verantwoordelijke van het WZC of aan José Roelant op het nummer 03 777 16 03.