

Maria, een vrouw vol van genade en vertrouwen. Onze-Lieve-Vrouw-ten Hemel-opgenomen *15 augustus 2019*

FEEST vandaag!

Viering van Maria-ten-Hemel-opgenomen!

Viering van alle Moeders!

Viering van alle Gods-verbonden Mensen, van welke religie, ras, aard of geslacht!

Lucas schildert ons in het Evangelie van vandaag

het beeld

van twee zwangere vrouwen Maria en Elisabeth die elkaar ontmoeten.

Met dit beeld leert hij ons veel

over de spirituele ervaring en ontmoeting

tussen de Ziel van een Mens en zijn Schepper, Bron van alles wat is en Leeft;

ten-hemel-opgenomen –worden tijdens het Leven en bij de Dood.

God aan de lijve mogen ervaren,

Gods Aanwezigheid binnen in jezelf voelen groeien,

Gods Aanwezigheid ontmoeten

wordt bij Lucas uitvoerig beschreven in zijn 'Goed nieuws' of Evangelie:

in het stukje dat hier aan vooraf gaat

'De engel antwoordde:

'De Heilige Geest zal over jou komen

en de Kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.'

En vandaag:

'Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde,

sprong het kind op in haar schoot.

Ze werd vervuld van de Heilige Geest... '

Of:’ Maria’s hart dat juicht om God, haar redder
Zodat ze kan zeggen:
‘God heeft oog voor Mij!
God heeft oog voor alle Mensen! ‘

Maria, vol van Genade!
Priester Luc schrijft in zijn boek ‘In het Licht van Gods Woord’ over de betekenis van dit woord als volgt:
‘Genade is een mooi woord,
dat afstamt van de Hebreeuwse stam : chen, ‘gein’.
Ook het woord ‘gunnen’ is met die stam verwant.
Genade is: Mensen Leven gunnen zodat ze er echt deugd aan beleven, gein hebben.
Goed samenleven is ‘genade’ ‘

‘Zwanger zijn’ is een schoon beeld voor de Godservaring
en de Weg die zich daarbij aan een Mens ontvouwt
opnieuw naar zijn Oorsprong, bij Aanwezige
zoals elke golf voortdurend bewust kan blijven dat hij Oceaan is.

In ieder Mens is een Zielskern, een spirituele kern aanwezig.
Dat is onze ware aard.
Ieder van ons is een goddelijke ziel die woont in een uniek Lichaam.
Onze zielskracht, ons innerlijk Licht begint te groeien
als een Mens in relatie treedt met Aanwezige, aan de joden als Jahweh= Ik ben, geopenbaard.
Door Jezus geopenbaard in de Messias, God redt
en als Vader, de zorgende Aanwezige die ons geschapen heeft.

Voor een gezond kind is het belangrijk
dat je tijdens je zwangerschap gezond eet, beweging hebt...
dat je jezelf graag ziet...
dat je partner en jij mekaar graag zien
en samen de zwangerschap dragen, gesteund door een hele gemeenschap!
Zodat je je gelukkig voelt, een geluk waar ook het ongeboren kind deelgenoot mag en zal aan zijn.

Om Gods Aanwezigheid te kunnen ervaren is het goed ons lichaam Liefde toe te dragen, gezond te eten, een voeding waar Liefde en Leven in zit.

Dienstbare Mens te zijn: ten dienste van en niet ten koste van; ook Maria bleef 3 maanden dienstbaar bij Elisabeth.

Tijd nemen om vol van vertrouwen en gelovig uitkijkend in zijn binnenkamer te gaan: tijd voor gebed en meditatie.

Ook Moslims worden opgeroepen om 5X /dag hun gebedsmatje uit te rollen.

Sommige Christenen, Boeddhisten en Hindoes hebben thuis hun altaartje gemaakt en ingewijd als een sacrale plek, als een plaats, een gelegenheid om ten-Hemel-opgenomen te worden.

Een vraag waar velen dan nog mee zitten is:

Waarom verkiest God Maria uit?

Waarom laat Lucas Elisabeth zeggen dat zij, Maria, de meest gezegende is van alle vrouwen?

Ziet God dan de éne Mens liever dan de andere?

God Aanwezige bemint ieder van ons als Zijn geliefde Kind.

Maar hoe beantwoord ik die Liefde?

Stel ik mij voldoende open?

Een zwangerschap zal pas dan mogelijk zijn

als ik de Liefde van de Geliefde beantwoord, als ik vertrouwen schenk, als ik mij durf toevertrouwen.

Zo is het evenzeer met een Godsontmoeting;

De Barmhartige Vaderstaat op de uitkijk met voortdurende alomtegenwoordige Liefde en Licht.

Het gaat immers om relatie met mijn Schepper!

Als ik zoals Maria tijd maak,

mij openstel voor Zijn Fijn-trillende Stille Aanwezigheid, dan pas word ik fijngevoelig voor Gods Licht en Stille Stem.

Dan ga ik naar mijn oorsprong terug.

Dan wordt Toekomst mogelijk!

Dan zien we dat het onmogelijke mogelijk wordt.

'Maria's voorbeeld helpt ons positief in het leven te staan.

Ook wij weten niet wat de toekomst brengt.

Toch worden wij opgeroepen en willen wij meebouwen aan Gods wereld van Liefde en Gerechtigheid.

(Willigis Jäger ,94-jarige Benedictijn en tevens Zenleraar, verwoordt het zo

Het ENE is mijn ware natuur
en die van alle levende wezens.

HET is tijdeloos en onveranderlijk,

HET ontvouwt zich in de tijd.

HET openbaart zich in de vorm die ik ben (...)

Wie tot deze ervaring komt,

ervaart zichzelf als eenheid, verbondenheid en liefde.

Deze liefde voert tot verbondenheid met alles en allen.

Zij openbaart zich als de zin van ons menszijn.

Zij brengt ons in contact met het alledaagse bestaan.

Zij doet ons het leven opnieuw begrijpen

en geeft betekenis aan ons korte bestaan

in dit tijdloos universum.

Vorbij God

Willigis Jäger

Uitgeverij Asoka, 2016

€ 19,95

Voor meer informatie:

www.benediktushof-holzkirchen.de)