

Preek.A.29.Missiezondag Tereken

Velen menen dat er in onze wereld en de kosmos geen god aan te pas komt. Voor ons ligt dat anders. Wij zijn hier voor de eucharistie. We geloven dat de verrezen Jezus onder ons aanwezig is.

God kan iedereen gebruiken in zijn plan. De Perzische en heidense koning Cyrus wordt door de profeet Jesaja zijn dienaar en Gezalfde genoemd. Hij past in het messiaanse plan om het volk, of een deel daarvan, te laten terugkeren naar Jeruzalem na 70 jaar ballingschap.

Jezus past perfect in het plan van God. Hij had een boodschap waar wij nu nog van leven. Het evangelie van Mattheus eindigt immers met een opdracht en een belofte. De verrezen Heer ontmoet de elf leerlingen terug in Galilea waar alles begonnen is. "Toen zij Hem daar op de berg zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hen te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld". Dit was de missie voor de jonge kerk en nadien. We zijn nu bijna 2000 jaar verder en ondertussen zijn die 11 uitgegroeid tot bijna 2 miljard gedoopten. Er is in de voorbije eeuwen veel gebeurd.

We leven op gebied van het geloof en van de geloofspraktijk duidelijk in een moeilijke periode. We zijn in West-Europa en zeker in Vlaanderen in een missiesituatie.

Hoe kan de verrezen Jezus ons vandaag inspireren? We willen even kijken naar zijn evangelie van van deze zondag. Twee vijandige partijen, de Farizeeën dwz de wetsgetrouwen en de Herodianen, zij die koning Herodes, de stroman van de Romeinen, steunen komen bij Jezus. Zij willen Hem een politieke kleur doen bekennen en Hem

zo in de val lokken. Hij weet dat ze Hem willen vangen en vraagt: "Laat me de belastingsmunt eens zien". Een vrome jood heeft dat verderfelijke geld niet op zak, zo dicht bij de tempel. Er staat immers een beeldenaar op en een randschrift. Beeltenissen en beelden waren volgens de joodse wet verboden. In de tempel kon alleen met de joodse tempelmunt geofferd worden. In de praktijk werd er aan de wissel van de Romeinse munt veel verdiend. Er zat veel winst in. Jezus vraagt – als ze Hem het geldstuk tonen – "van wie is deze beeldenaar en het randschrift". Ze antwoorden: "Van de keizer". We kennen allemaal het magistraal en ironisch antwoord van meer dan een groot politieker: "Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt". De keizer, Tiberius, staat in dienst van de macht en de god van het geld. Zijn randschrift was: "Divus et pontifex maximus", god en hogepriester.

Jezus komt met een andere boodschap. God zet zijn beeld niet op het geld maar op de mens. De mens is het beeld van God. Dat is de boodschap van vandaag op deze missiezondag.

God lijkt wel een afwezig in onze wereld die uit is op macht, geld en winst. En dat is juist. Hij is wel duidelijk te vinden in de mensen die onderdrukt worden en arm gemaakt zijn. Jezus zou vandaag kunnen zeggen in de stijl van sommige mensen van de wereld van het geld en de macht: "De mens eerst, want hij of zij is het beeld van God".

Een christen getuigt door woord en daad. Missionaris zijn is in onze wereld voor iedereen mogelijk. Sommigen maken er hun leven van en gaan zich inleven in een ander land, een ander volk. Ze leren de taal en de manier van leven en houden van de mensen. En zo kunnen ze de grootste vrucht ontvangen van de missie: vriendschap. De andere, hoe verschillend ook, is beeld van God, is mijn vriend. Jezus zegt immers: "Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden".

