

Homilie zondag 4 maart 2018

Stilaan komt de Lente eraan.

Tijd voor de grote schoonmaak.

In tijdschriften wordt ons daarbij uitgelegd dat materiële schoonmaak
eveneens psychisch goed doet: het brengt rust en ruimte in ons leven; een nieuw begin...

En dat, zo lees ik daar, maakt een mens open voor een diepere laag in zichzelf,
opent ons voor het spirituele, het besef dat er een ziel, spirit, Gods Licht in ons huist.

Ook bij Jezus staat vandaag 'Grote Kuis' op het menu,
grote kuis in die materiële zaken
die de tempel, ruimte voor Godsontmoeting, ontheiligen.
Handeltjes, gedragingen, een innerlijke houding
die de ruimte voor gebed, stilte en meditatie overwoekeren,
en ons, mensen, enkel gericht houden op de buitenwereld.

Het is een 'Heilige woede'
heel bewust door Johannes gekaderd
in het licht van het nabije joodse Paasfeest of Pesach

waar men telkenjare de bevrijding herdenkt,
zo sterk beschreven in Exodus:
'Ik ben de Heer uw God,
die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.

Heilige boosheid
omdat ze bij Jezus opwelt vanuit zijn innerlijke Godsverbondenheid,
van daaruit uitgedrukt wordt
en enkel het heil, de bevrijding van mensen uit slavernij als doel heeft!
Dat hadden zijn leerlingen scherp opgemerkt!
Ook David zette zich met hart en ziel in om een thuis te scheppen voor Jahweh.

Help honger de wereld uit.

In deze vastentijd en het hele jaar door zeker en vast de honger van het lichaam zodat iedereen gezond en voldoende te eten en te drinken heeft.

Doch ook de spirituele honger van elke mens.

Maak van het huis van mijn vader -

onze binnenkant waar God, de altijd Aanwezige, een plek zoekt om te wonen –
eveneens geen markthal!

God die zo nabij is, wacht tot we tot rust komen, tijd en ruimte maken

om 'in onze binnenkamer te gaan en de deur achter ons te sluiten'.

Hoe vaak echter is onze binnenkant geen regelcentrum, geen supermarkt

in plaats van Heilige Grond, Ruimte voor Jou,

Het Kloppende Hart van ons bestaan...

Vanuit die Ruimte kunnen we immers liefdevol,

door-God-gedragen in het actieve leven staan:

handel drijven, met mensen omgaan, onze bijdrage leveren om honger uit de wereld te helpen.

En ernaar terugkeren om bij te tanken.

Dan hebben we immers stevige wortels,

dan zijn we op het juiste spoor vanuit de Bron van Liefde.

Kan ik dan ook de gesel of de grove én fijne borstel bovenhalen

om grote schoonmaak te houden

in alle waaraan ik verslaafd ben: materiële zaken- oude gedragspatronen- levenslange ruzies,

in alles wat me belet de 10 richtingwijzers te volgen

om een vervuld en evenwichtig Leven te leiden

of medemensen kansen te geven om ten volle te Leven?

Jezus weet inderdaad hoe de materieel-gebonden aardse mens in elkaar zit.

En tegelijk wijst Hij ons de weg

hoe ook wij kunnen Zijn, Beleven

wat reeds in de kiem in ons aanwezig is:

Licht-Mens, God-in-ons, Christus!

Gij, mijn God, stilt mijn honger.
Gij leidt Mij weg uit het slavenhuis van deze tijd.
Gij vraagt om mij te openen voor Uw Liefde
en op mijn beurt Jou met hart en ziel graag te zien,
Jou een thuis te scheppen in mij.

