



UITNODIGING TEREKEN FEESTEN 2017

Inschrijvingsstrook

.....

ADRES:

.....

TEL.:

.....

We reserveren een tafel voor u vanaf 4 personen.

Inschrijving eetmaal van zondag 20/08

0 Maaltijd tussen 11u45 en 13u00

0 Maaltijd tussen 13u15 en 14u30

(Kruis uw keuze aan aub)

Mosselen (à volonté):

..... x volw (€ 20) + x kind (€ 10) =

Paling in 't groen:

..... x volw (€ 22) + x kind (€ 11) =

Spaghetti Bolognaise:

..... x volw (€ 9) + x kind (€ 5) =

TOTAAL =

(mosselen, paling: met frieten of brood)

(kind = t.e.m. 10 jaar)

Graag uw inschrijving vóór 16/08

Inschrijving eetmaal van zaterdag 26/08

(18u - 20u)

Mosselen (à volonté):

..... x volw (€ 20) + x kind (€ 10) =

Vol-au-vent (vidé):

..... x volw (€ 13) + x kind (€ 6) =

Stoofvlees:

..... x volw (€ 13) + x kind (€ 6) =

TOTAAL =

(met frieten of brood)

(kind = t.e.m. 10 jaar)

Graag uw inschrijving vóór 23/08

**Mariaviering
15 augustus 2017**

Wees gegroet



Lied

*Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U.*

*Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus.*

*Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.*

Verwelkoming

Gebed om nabijheid

Bedankt Maria, dat je ja hebt gezegd
terwijl je voelde

dat er veel van je gevraagd werd.

Bedankt Maria, dat je ja hebt gezegd

en je zo hebt willen inzetten

voor God en de mensen.

Bedankt Maria, dat je ja hebt gezegd

en zo hebt gekozen voor bevrijding en verlossing
van ons allemaal.

Bedankt Maria, voor je voorbeeld.

Ook wij willen ja zeggen

als er om onze inzet en liefde wordt gevraagd.

Daarom zingen wij om uw nabijheid:

Als onze wereld donker wordt:

Maria, bid voor ons.

Als wij wachten op het licht:

Maria sta ons bij.

Als twijfel ons verbittert en verscheurt:

Maria, bid voor ons.

Als wij danken om de schepping:

Maria sta ons bij.

Als wij geen vrede vinden in onszelf:

Maria, bid voor ons.

Als wij een stap naar vrede zetten:

Maria sta ons bij.

Als wij ons sluiten voor de liefde:

Maria, bid voor ons.

Als wij leven in de liefde:

Maria sta ons bij.

Amen.

Lezing

P. Scheelen

Velen van ons vinden
in het 'Ja-woord' van Maria
een onuitputtelijke bron voor eigen kracht.
Het vreugdevol gekregen leven in haar schoot,
leven dat van God komt,
het breekt haar hart open,
ze snelt naar buiten.

Wie God bemint kan zich niet weerhouden
om zich het lot van anderen aan te trekken,
wie ze ook zijn,
en je doet het met spoed.
Midden een groeiende cultuur van de dood
leven we in deze stad
met haar vragen en haar hoop.

We kijken met kinderlijk vertrouwen op
naar die dienende Madonna,
teken van Gods betrokkenheid.

Waarachtig leven
is immers zorg dragen voor elkaar
en....

het doen met spoed.
Moge Maria een zegen zijn
voor velen, voor ieder van ons



Lied

*God gaat de mens te boven,
wat Hij ook heeft bedacht.
Maria is: geloven, is bouwen op zijn macht.
Het is hoezeer vergeten
een mens zich vaak ook voelt,
niet beter willen weten
dan God het heeft bedoeld.*

***Maria, dat is wachten
tot Hij zijn wonder doet,
zelf niet to meer bij machte
en toch vol goede moed.
Het is het kalme, stille aanvaarden
wat Hij biedt,
het is eenvoudig willen
dat ons zijn wil geschiedt.***

***Maria, dat is buigen,
maar zingen bovendien,
is zorgeloos getuigen
dat Hij wel zal voorzien.
En ook de nacht aanvaarden,
de onverwachte pijn,
desnoods de zeven zwaarden,
dat is Maria zijn.***

Evangelie

Lucas 1, 39-56

Acclamatie

*Ik groet U vol genade, sprak d' engel Gabriël,
de bron van uw genade, is God Immanuël.*

*Hij is de trouwe Helper
van wie voor Hem gevoelig is,
maar wie hooghartig leven,
wijst Hij van zich af.*

*Die machtig is zal vallen, d
ie nietig is komt op de troon,
die hongert wordt verzadigd,
rijken stuurt Hij heen.*

Zending en zegen

Met dank aan alle mensen van het
'gelegenheidskoor'....



Communielied

*God wil een tempel bouwen
om ons nabij te zijn
en boven alle vrouwen
zal zij gezegend zijn,
die Hij zich heeft verkoren:
Maria is haar naam,
een roos die zonder doornen,
in bloei zal komen staan.*

*De bloem gaat zich ontvouwen,
het zonlicht wekt haar zacht,
verwacht in stil vertrouwen
het wijken van de nacht,
zo heeft zij willen wachten,
de hoop in zich gevoed,
zo schijn na vele nachten,
ons levenslicht voorgoed.*

*Zijn warmte zal verlichten,
de armen in het land,
op aarde vrede stichten:
kom reik elkaar de hand.
God zal zijn tempel bouwen:
een wereldwijd tehuis,
mensen die Hem vertrouwen
worden er kind aan huis.*

Slotgebed

Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedertdien mag ik U kennen
Ik weet dat gij een bron zijt van liefde
en dat gij luistert naar miljoenen mensen
die u aanroepen.
Als ik naar U kijk, gaat er een warmte vanuit,
alsof Gij zeggen wilt:
'Zeg maar wat je op je hart hebt
en ik zal je bijstaan'.
Men noemt u niet voor niets,
de Moeder van Altijd durende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,
altijd en overal,
laat ons niet alleen. Amen.

Slotlied

***Mijn hart zingt voor de Heer, Magnificat!
Mijn God is mij genadig,
mijn vreugde overdadig
en ieder prijst mij zalig, Magnificat.
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat.***

*Welwillend zag mijn Redder,
naar zijn geringe dienaars,
voltrok aan mij zijn wonder.
Heilig is zijn naam.*

***Want onder alle vrouwen,
zij Gij gebenedijd,
gelukkig die aanschouwen
in dank uw heerlijkheid.***

Homilie

Voorbeden

Maria, naar uw voorbeeld bidden we
voor alle sterke en dappere vrouwen
die opkomen voor het leven van hun kinderen.
Voor alle moeders, die waar ook ter wereld
niet zwijgen
en hun stem tegen het onrecht laten horen.
stiltemoment

Voor alle moeders ter wereld die hun kinderen
niet kunnen geven wat ze zo hard nodig hebben:
eten en drinken, kleding en gezondheid,
onderwijs en veiligheid.
Laat ons gebed een steun voor hen zijn
en laat ons ook beseffen hoe goed de meesten
onder ons het op dat gebied wel hebben.
stiltemoment

Voor vrouwen die meelevens
met het lot van anderen.
Voor al diegenen die door de zorg voor anderen,
dikwijls zichzelf veel moeten ontzeggen.
Voor allen die als vrijwilliger
deze wereld bewoonbaar maken.
stiltemoment

Voor ons allen, vrouwen en mannen,
ouders en kinderen,
dat vertrouwen ons sterk maakt,
dat ons geloof bergen verzet,
dat onze liefde geweld kan breken.
stiltemoment

Offerande

*Fonteine Moeder, maged Reine,
bloem der genade, edel greine,
laat ons U loven 't allen tijd.*

*Een vrucht heeft God aan U verkoren
waardiger vrucht werd niet geboren,
zaligst van al op 't aarde rijk.*

Gebed over de gaven

Heer, onze God, wij brengen U deze gaven
als tekenen van ons verlangen U te ontvangen
in ons leven zoals Maria, de moeder van uw Zoon,
U wilde ontvangen.
Neem ze aan, beperkt als ze zijn
en maak ze tot tekenen van uw liefde
die onze onvolmaaktheid voltooit.
Daartoe danken en prijzen wij U,
God van alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

Heer God en Vader, wij danken U om Maria, voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot geloof, waarmee zij bereid was "Ja" te zeggen op uw uitnodiging.

Wij danken U om het groot vertrouwen waarmee zij de weg is gegaan, die Gij van haar hebt gevraagd, een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.



Wij danken U, God, omdat Gij ons in Maria hebt getoond wat een mens is in uw ogen, en tot welke wondere, grote dingen Gij een mens roept die open en nederig van hart is.



Omwille van U en Haar,
omwille van allen
die zich geven om anderen gelukkig te maken,
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet,
omwille van allen, die de zwaksten verdedigen
en zich kunnen verheugen
om de grootheid van anderen,
danken wij U.

**In Maria herkennen wij
Jezus van Nazareth
die al zijn mensen
een warm hart toedraagt tot het uiterste.**

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken
en om al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen.

Iedere tijd opnieuw ...

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen,
zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht (...).
Blijf dit doen om mij te gedenken.

Iedere tijd opnieuw ...

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan. (...)
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaars hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

**Samen willen wij werken
aan uw Rijk van vrede,
met de steun en het voorbeeld van Maria
en gedragen door uw Geest. Amen.**

Onze Vader

Gebed om vrede

Heer Jezus Christus,
Gij zijt een bron van vreugde geweest
voor uw Moeder Maria.
Door het geloof in uw zending
kon zij de vrede bewaren in haar hart.
Geef ons ook geloof en vrede,
overal waar het leven ons brengt.

Die vrede van de Heer zij altijd met U.

Communie

Om in stilte te lezen

Kinderen groeien op, worden tiener, volwassen
en dat gaat naast trotse vreugde
ook gepaard met angst en zorgen, pijn en tranen.
Ben ik de enige moeder die uren wakker ligt,
eindeloos wachtend op de klik in het slot
en ondertussen zomaar weesgegroeten bidt?
Hoe verbijt – of verbid – je de angst om je kind
dat eigenzinnig een vreemde lokroep volgt?
Dan denk ik aan Maria
en weet zeker dat ook zij geleden heeft
om die Zoon die haar te schande maakte.
Stilaan is Maria me zo lief geworden.
Ze is een heerlijke vrouw.
Maar ik weiger te geloven dat alles voor haar
zomaar vanzelf ging. Dat alles zonneklaar was.
Ik houd van Maria die stap voor stap
een geloofsweg is gegaan.
Ik houd van Maria die Gods lof zong,
ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen.
Die kinderen van ons, ze gaan hun weg,
ze stellen wedervragen
als antwoord.
Maar in de nood gaat moeder
hen opzoeken
en houdt ze de wacht.
Desnoods tot onder het kruis.
Goed dat we een moeder
hebben van wie we
het kunnen leren:
Maria.

