

17 mei 2020
6e paaszondag - jaar A



*Tussen zaaien en oogsten
ligt een periode van wachten*

50 DAGEN TUSSEN PASEN

Hallelujaaa!!!



VREDE
voor allen
de paaszondag

Hij blijft
bij ons
de paaszondag

Herders
met een
open deur
de paaszondag

VERBONDEN
met alle
MAMA'S
de paaszondag

Verbonden
met de natuur
de paaszondag

PINKSTEREN



Intredelied Kijk naar de stroom

<https://www.youtube.com/watch?v=iHMz9sFRLbU>

*Kijk naar de stroom die zich een weg baant
door het land, door akkers dorpen heen.
Zijn bron is ergens ver ontsprongen
Het gaat zijn weg en niemand weet waarheen.
Zo vloeit er ook een stroom vol leven in elke
mens, in jou en mij.
Een droom die speelt, je doet bewegen,
je weerbaar maakt oneindig echt en vrij.*

*'t Is de kracht die je doet leven,
t is de kracht die je diep voelt,
't is de wil die je doet groeien,
zodat je sterk staat en niet ondergaat
ook in jou leeft zo'n kracht,
ook in jou leeft zo'n kracht.*

*Zoals die stroom steeds weer zijn weg herneemt
voel je elke dag een beetje meer
wie je wel bent, wat 't leven met je voorheeft,
je leert vertrouwen, hopen altijd weer.
Zo deinen wij, zacht ingenomen
in de kring van iemands adem mee
Je deelt zo stil elkanders pijn en dromen,
met zo een liefde eind'loos als de zee.*

*t Is de kracht die je zo lief maakt,
heel teder broos en echt.
't Is de kracht van iemand houden
zodat je sterk staat en niet ondergaat.
Ook in jou leeft zo een kracht,
ook in jou leeft zo'n kracht.*

*'t Is de kracht die je echt mens maakt
zoals God het heeft bedoeld.
Als je leeft zoals Hij voordeed,
weet dat je sterk staat, je zo nooit ondergaat
ook in jou herleeft zijn kracht,
ook in jou herleeft zijn kracht.*

Welkom

Ook in deze coronatijd zoeken
mensen naar rustpunten,
naar kansen om op adem te komen
naar wegen om verdieping en zingeving te vinden

We richten ons tot U God,
om U te bidden en te danken
om alles wat ons toch gegeven is,
om ons "mens-zijn" op deze aarde.

Gebed om vrede

We eten van hetzelfde brood,
we wonen op dezelfde aarde
we kijken naar dezelfde lucht,
we drinken van hetzelfde water
Daarom bidden we :
Geest van God,
doe ons verlangen naar vrede
naar goedheid, geduld
en medemenselijkheid.
Als mensen broers en zussen zijn,
laat dan de wereld vol van vrede zijn.

Inleiding op de communie

Heer laat me als een zaaier
door de velden van het leven gaan.
Ik wil geen onkruid zaaien
en geen ééndagsbloemen langs de weg,
maar graan dat de diepste honger
van de mensen stilt.
Geef in mijn handen Heer,
het graan van uw liefde
en toon mij het veld waarop ik zaaien mag.

Om in stilte te lezen :

*In mijn droom liep ik een winkel binnen,
achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg hem : wat verkoopt u hier
Alles, wat u maar wil, zei de engel.
Oh, zei ik, echt waar ?
Ik wil graag vrede op aarde,
geen honger en armoede meer,
gezondheid en onderdak,
en vrijheid en respect voor iedereen.
Wacht even, zei de engel,
U begrijpt me verkeerd
Wij verkopen hier geen vruchten;
Alleen maar de zaden,
en die hoeft je zelf eerst te zaaien.*

Slotgebed

God, U zorgt voor uw mensen,
voor het licht van de lente,
en het lachen van een kind,
voor het lied van een vogel
het kabbelen van de beek
en het sap in de bomen
de golven van de zee, de dag en de nacht,
de rust en de stilte, het leven en het sterven
We danken U voor het thuisgevoel op deze aarde.
Amen.

Zegen

God zaait zijn zegen
over ons allen en deze wereld.



Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de mogelijkheden van ieder mens.
Ik geloof in mijn eigen kracht.
Ik geloof dat alles zijn betekenis heeft
in 't geheel van mijn leven
en dat ik naar mensen toe kan gaan
en van hen houden.
Ik geloof dat leven in het spoor gaan is van Je-
zus,
en in vertrouwen partij kiezen voor mensen
Ik geloof in Gods Geest, die waait waar Hij wil
en overal werkt waar goedheid en liefde groeit.
Ik geloof dat God de diepste grond is
van mijn bestaan.
We zijn in Gods handen en dat is goed.

Dankgebed

God, wanneer zoals nu
de dagen weer lengen en de nachten korten
het licht het haalt van de duisternis
de bomen en de struiken weer volop in blad staan
en we weer mogen uitzien naar de oogst
dan is het alsof wij niets anders willen.

We danken U God,
voor mensen die delen,
voor mensen die luisteren
naar het leed van anderen,
Die rust en stilte brengen
en oog hebben voor kleinigheden
Voor mensen die mild zijn in hun oordeel
en eerbied hebben voor het leven.

Luister naar de vogels in de lucht:
ze zingen en juichen.
Luister naar de bloemen in je tuin:
ze spreiden geur en kleur.
Luister naar de wind in de takken
van de bomen:
wild, enthousiast en geestdriftig
Luister naar dit alles:
de adem van het leven zelf

God, Gij die ons de aarde hebt gegeven
om te bewonen
Gij weet dat wij vaak te kort
God, U gaf deze aarde ons zo maar als cadeau :
de dieren, de bomen en de bergen
de zee, de zon en zoveel meer.
Gij geeft een tijd van zaaien en van oogsten.



Lied

*Alles begon met God, het water en het licht
en de mens en het vuur en de liefde
het begon met God.*

*En de mens met zijn ogen om de zon te zien
en te wand-^{len} in het licht,
in dat licht de and-re mens te zien die met hem
gaat*

*En de mens met zijn handen
om een bloem te plukken
en te bouwen aan een huis
en te wonen met de kinderen,
naar Hem gemaakt.*

Openingsgebed

Heer onze God, keer op keer zaait Gij Uw woord
en geeft Gij het de dauw van Uw genade,
zodat het kan gedijen.
Maak ons hart tot een gunstige bodem
open en ontvankelijk voor elk woord
dat van U komt
en de kracht in zich draagt
vruchten voort te brengen.
Wij vragen het U door Jezus Christus,
Uw zoon en onze Heer, Amen.

Eerste lezing

uit het boek "Dit is mijn hof" van Chris de Stoop

In de tuin komt alles in bloei. Er is het opzichtige geel van de forsythia struik, die het afgelopen jaar niet gesnoeid is. Er is de orgie van rood van de honderden bloemen aan de camelia, die uit zijn krachten gegroeid is. Er zijn de rozige bloesems van de Japanse kersenboom die over het gazon waaien. De eerste rododendrons kleuren al paars en de kamperfoelie en klimrozen kruipen over de schutting. Onophoudelijk zitten vinken, mezen, lijsters, roodborstjes, kwikstaartjes en en zoveel andere vogels te fluiten, tot je bijna in applaus zou uitbarsten van verrukking. Alleen het tumult van de tsjilpende mussen, die zich vroeger onder de dakpannen nestelden, ontbreekt nu het concert.

De vraag die me bezighoudt is of de boerenwaluw na hun wintertrek nog zullen terugkeren. Zolang ik me herinner broedden ze in de stallen en leefden ze samen met de koeien. Het moment van de terugkeer uit Afrika gold voor ons als een gongslag van de tijd, een mijlpaal op de kalender. Maar nu ? Op een lege hoeve en met alle bouwprojecten er omheen ? Hun oude nesten hangen nog instapklaar tussen de spinnenwebben aan de balken.

Op dit ouderlijk erf, aan de rand van het dorp en de polder, daar is mijn verkenning van de wereld begonnen.

De schuren, stallen mesthoop, moestuin, boomgaard, grachten en weilanden, het vormde allemaal een opwindend territorium, een plek die ons verbond met elkaar, met het verleden, met de natuur om ons heen. Het leven speelde zich grotendeels op de boerderij af.

Als kind telde elke boom, elke plas, elk dier. Vogels, konijnen, kikkers, wormen slakken, spinnen, mieren, kevers, kakkerlakken en pissebedden. Ze speelden allemaal een onmisbare rol. Het boerenbedrijf was niet alleen werk, het was avontuur, het was vrijheid Mijn familiegeschiedenis, mijn jeugd, mijn hele leven, werden mede bepaald door de hoeve en de polder. De boerderij was deel van wat mij maakte tot wie ik was, of ben, of niet ben.

Evangelie naar Matteüs 6, 25-33

Jezus stond met zijn vrienden te kijken naar een zonovergoten land, naar de mooie bloemen op het veld, naar de blauwe lucht.

Heel spontaan zei Hij toen:

"Kijk toch eens naar de vogels in de lucht.

Ze piekeren zich niet dood zoals de mensen

En vragen zich niet constant af

of ze genoeg zullen hebben.

En toch zorgt de hemelse Vader voor de vogels.

Waarom zou Hij dat dan niet voor jou doen?

Jij bent immers veel meer waard dan zij.

En waarom verspeel je toch zoveel tijd

aan je kleding?

Kijk eens naar de lelies op het veld:

ze werken zich niet kapot.

Daarom zeg ik jullie:

"Je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt.

Wees niet overdreven bezorgd.

Wees goed voor iedereen.

En leer genieten van al het mooie rondom je.

En denk eraan : God laat je niet in de steek !"

Voorbeden

De eerste dag schiep God het licht,

schiep hij dagen en nachten.

De tijd die ons uitdaagt en kansen biedt,

bron is van vreugde en verdriet.

God, wij danken U voor het licht en de duisternis, de dagen en de nachten en vragen dat Gij de tijd blijft zegenen.

De tweede dag schiep God de hemel. Ruimte en lucht, waardoor we onze longen vullen
God, wij danken U voor de ruimte en de zuurstof die ons laat ademen.

**Ubi caritas et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est.**

=Daar waar liefde woont en goedheid daar is God

De derde dag schiep God de aarde en de zee, de grond waarop planten en bomen groeien en de zee die voor de regen zorgt.
God, wij danken U voor de aarde en de zee, zo kostbaar en levensnoodzakelijk: wil ze blijvend zegenen.

De vierde dag schiep God de zon, de maan en de sterren.
Ze geven licht en warmte en mogen wij genieten van de seizoenen
God, wij danken U voor de tijden en de seizoenen en voor de kracht die Gij in de natuur legt. Wil ze blijvend zegenen.

Ubi caritas...

De vijfde dag schiep God de dieren. Zij bevolken de aarde en de zee en mogen leven en leven geven. Ook aan ons.
God, wij danken U voor de dieren in al hun verscheidenheid, ze beangsten ons soms, maar zijn ons ook vertrouwd

De zesde dag schiep God de mens, naar zijn beeld en gelijkenis. Hij zegende de mens tot vruchtbaarheid en tot zorg over de schepping.
God, wij danken U voor ons leven voor het vertrouwen dat Gij in ons stelt en om te zorgen voor uw kwetsbare schepping. Wil ze blijvend zegenen.

Ubi Caritas...

De zevende dag dag rustte God uit van zijn scheppingswerk Het is de dag van stille dankbaarheid voor alles wat hij voltooidde,
God, wij danken U voor het wonder van uw schepping en voor uw liefde die alles omvat. Blijf onze aarde zegenen.

We bidden vandaag in het bijzonder ook voor de leden L.G. en K.V.L.V. waarvan we het voorbije jaar afscheid hebben genomen. Voor de mensen van wie we voorbije week afscheid namen:

Mariette Vanderheyden
Marcel Vermeulen
en hen die we niet bij naam kennen.

Ubi caritas...