

PAASVIERING in coronatijd



Lied

1. Dit is de dag van het licht en van
len - te, nieuw le - ven,
van nieu - we a - dem, van Geest die ons
toe - komstzal ge - ven.
Dit is het uur dat ons doet
zin - gen van vuur aan dood en
duis - ter ont - he - ven.

*Wij vieren God
als het licht in de mensen ontstoken,
de zon van vrede en vrijheid
in ons aangebroken.
Zij gaat ons voor,
gerechtigheid is haar spoor,
tot vrede zal zijn ontloken.*

Welkom

Lachende bloemen. Dansende bomen. Zingende zeeën.
Het kán ... toch in onze dromen...

Zing je dit lied met mij mee?
Een lied van vrij zijn en blij.
Het maakt je los van verdriet en pijn.

Het tilt je op, voor eventjes weg,
naar een wereld waar alles goed zal zijn.

Vandaag vieren we Pasen: het is het feest van het nieuwe leven.

1. Pa - sen is blij zijn een arm om je heen.
Pa - sen is lief - de is nooit meer al - leen.
Pa - sen is luist' - ren, de woor - den gaan door.
Pa - sen is fluist' - ren, is God in je oor.

*Pasen is lopen, een hand in mijn hand.
Pasen is hopen, een spoor in het zand.
Pasen is amen, is Jezus die leeft.
Pasen is samen, een vriend die zich geeft.*

*Pasen is zingen, is voelen: 't is goed.
Pasen is zacht: na verdriet toch weer moed.
Pasen is leven, je ademt weer op.
Pasen is geven, is leven met God.*

Stiltemoment

Laten wij het even stil maken in onszelf. Blij omdat het Pasen is.
Maar ook denkend aan mensen die zich alleen voelen en God niet dichtbij weten.
Bidden we zo om zijn nabijheid, niet alleen voor onszelf, maar voor alle mensen.

Gebed om nabijheid

God, soms horen wij Jou fluisteren in ons oor,
maar soms ook lijkt Je heel ver weg.
Dan voelen we ons alleen.

God, soms zijn wij blij en zingen wij volop,
maar soms ook hebben wij verdriet.
Dan vinden wij geen moed

God, vandaag help Jij ons weer te geloven
Jouw licht straalt onverwacht.
Wij weten dat Jij met ons leeft.
Dank om de zon op ons gezicht. Amen.

Het verhaal van een vluchtelingenkind

In deze coronatijden zouden we het al bijna vergeten dat er ook veel mensen op de vlucht zijn of op zoek zijn naar.
Hierbij een verhaal van nieuw leven dat te zien is op heel wat verschillende manieren.
Het verhaal van BABAK bijvoorbeeld.

"Hoi, ik heb een berichtje gekregen. Van Babak.
Hij heeft een bijzonder verhaal naar me gemaaild.
Babak is met zijn familie gevlucht uit Syrië, naar ons land.
Hij heeft moeilijke tijden doorgemaakt, maar gelukkig waren er telkens weer mensen die hem deden geloven in het leven.
Ondertussen is hij al een tijdje in België en stuurde hij me een mooi verhaal.
Luister maar:

Dit weekend ben ik naar het museum in Antwerpen geweest.
Samen met mijn vader, moeder en broertje Sanak. Ook Jozef die ons vaak helpt en leuke dingen met ons doet, waren erbij. Opeens zei Jozef: 'We gaan een tochtje maken met de boot!'
Ik schrok. Ik greep mijn moeder vast en zei: 'Ik ga niet! Ik ben bang.
Bang dat ik overboord sla en net als mijn vriendje Aban verdrink.'
Ja, Aban was mijn grote vriend.
Hij wilde ook vluchten uit Syrië, maar de boot waarop hij zat, sloeg om en zonk.
Jozef heeft toen met me gepraat. Heel rustig.
Toen ben ik toch in de boot gestapt in het Zuiderzeemuseum.
Eerst durfde ik de reling niet los te laten, maar Jozef stond dicht bij mij.
En even later, was ik niet meer bang. Het was fijn op de boot!
Dit wilde ik graag kwijt. De groeten van Babak

Luisterlied uit de film "Prince of Egypt"

Als je op deze link klikt, hoor je dit lied in het nederlands gezongen:

https://www.youtube.com/watch?v=fYrkFAExov0&list=RDFYrkFAExov0&start_radio=1

*Vele nachten hebben we gebeden,
zonder bewijs dat iemand het kon horen*

*In onze harten klonk een hoopvol lied, wat we amper begrepen
We zijn niet bang meer.
Al weten we dat er veel is om te vrezen
We hebben bergen verzet, lang voordat we wisten dat we dat konden*

*Er kunnen wonderen bestaan, als je erin gelooft
Hoewel hoop broos is, is het moeilijk kapot te maken
Wie weet welke wonderen je kunt verrichten als je erin gelooft
Op een of andere manier zul je het kunnen. Je kan het als je erin gelooft*

*In deze tijd van vrees waarin gebeden zo vaak tevergeefs bleken,
leek de hoop als op vogels in de zomer; veel te snel vervlogen
Nu sta ik hier, met zo'n vol hart dat ik het niet uit kan leggen
Zoekend naar vertrouwen en woorden sprekend
waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou zeggen,*

*Er kunnen wonderen bestaan als je erin gelooft
Hoewel hoop broos is, is het moeilijk kapot te maken*

*Er kunnen wonderen bestaan, als je erin gelooft
Hoewel hoop broos is, is het moeilijk kapot te maken
Wie weet welke wonderen je kunt verrichten als je erin gelooft
Op een of andere manier zul je het kunnen. Je kan het als je erin gelooft
Nou zul je het kunnen. Je kan het als je erin gelooft.*

Evangelie

Ook het verhaal van Jezus is een wonderlijk verhaal van hoop.
Moet je horen, er zijn twee vrouwen die ons een heel bijzonder verhaal te vertellen hebben:

Vrouw 1

Ik denk dat jullie allemaal weten dat wij heel verdrietig waren:
onze goede vriend Jezus was dood.
We zochten steun bij elkaar en toch konden niet binnen blijven.
We wilden naar zijn graf. Daarom gingen we op weg.

Vrouw 2

Toen we daar aankwamen, zagen we een heel speciaal licht.
Dit was wel het laatste dat wij hadden verwacht! En toch was het er.
Toen we dichterbij kwamen, ontdekten we dat de steen was weggerold.
En Jezus' lichaam lag er niet meer. Alleen was daar een engel bij het lege graf.

Vrouw 1

"Geen tijd meer voor verdriet, zei die ons. Ik heb goed nieuws! Héél goed nieuws zelfs!
Want je moet weten: het Paasnieuws kan niet wachten.
Vertel aan wie maar horen wil, dat Jezus is opgestaan en dicht bij mensen is."

Vrouw 2

Plots was de engel weg. Voor ons was het volop dag geworden.
We wisten niet goed wat ervan te denken, maar we voelden:
we moeten het inderdaad gaan vertellen.
We hebben Jezus moeten loslaten, maar de engel heeft ons houvast gegeven.
Jezus is niet dood, Hij leeft! Het is Pasen!

En omdat ook wij niet kunnen zwijgen en alle mensen willen laten horen
dat het Pasen is, moet je maar goed luisteren op Paasdag om 12u

Lied Alleluia uit de Zairese ritus

Alleluia, alleluia, ...

*Rijk van God vandaag reeds ontloken,
al is ver en moeilijk de baan,
't Rijk van God vandaag reeds ontloken, Alleluia.*

Alleluia, alleluia, ...

Hernieuwen van onze doopbeloften

Zoals je al hebt gezien, staat hier een bron met water.
Zonder water is geen leven, geen schepping,
geen geboorte.
Zonder water begint zelfs God niet.

Water doet mensen, dieren en planten groeien
Water geeft ten leven
God, laat ons zien dat Gij voor ons bron van leven zijt.

Gezegend zij dit water.

Dit water stroomt ook over de hoofdjes van dopelingen,
God, mag zo ook uw goedheid over deze kinderen
stromen

Gezegend zij dit water.

Met water besprenkelen wij de overledenen,
God, mag het voor ons telkens weer een teken zijn van geloof
dat het leven sterker is dan de dood.

Gezegend zij dit water.

Geloofsbelijdenis

Heel wat jaren geleden, of iets minder, werden wij gedoopt.
Laten wij vandaag opnieuw uitspreken dat God ons leven geeft,
dat Hij voor ons een bron van levend water is en zo onze doopbeloften hernieuwen.

Geloof je in God?

Ja, ik geloof in God: Hij roept mij om steeds het goede te doen.

Geloof je in Jezus?

Ja, ik geloof in Jezus: Hij gaat mij voor en wijst mij de weg.

Geloof je in Gods Geest?

Ja, ik geloof in zijn Geest die mij de kracht geeft om door te gaan.

Geloof je in de gemeenschap van deze kerk?

Ja, en ik ben blij dat ik er bij hoor.

Geloof je in Gods Koninkrijk

Ja, en ik ben bereid om daartoe mijn steentje bij te dragen.

Mag het geloof dat wij zo juist beleden hebben

Alleluia

Uit de Zairese ritus

Al — le - lu - ia, ————
Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia,
Woord van God tot ie - der ge - spro - ken.
Rijk van God, van - daag reeds ont - lo - ken.

Al — le - lu - ia. ————
Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia.
Dat wij sa - men zin - gend ver - staan.
Al is ver en moi - lijk de baan:

Al — le - lu - ia, ————
Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia,
't woord van God, tot ie - der ge - spro - ken.
'trijk van God, van - daag reeds ont - lo - ken.

A - a - le - lu - ia.
A a - le - lu - ia.

voor ons zijn als levengevend water,
een bron van nieuw leven en nieuwe kracht voor alle dagen van ons leven.

Bidden bij brood en wijn van leven

God, onze Vader, wij danken U,
want Gij hebt alles zo prachtig gemaakt:
de dieren, de lucht en de vogels, de bloemen en de zee.
Dank U,
voor alle mensen, die goed voor ons zijn en voor ons zorgen, iedere dag opnieuw.
Breng ons uw vrede, Heer, zodat wij samen zorgen voor een wereld
waar het goed is voor iedereen.

Breng ons vrede, Heer, kom bij ons (3x)
o Heer, kom bij ons (2x).

Dank U God voor Jezus, Uw Zoon.
Hij toont ons hoe goed Gij voor ons zijt.
Gij wilt dat mensen samen leven in vrede en vriendschap.
Gij wilt niet dat iemand pijn of verdriet heeft.
Jezus heeft ons dat laten zien.
In Uw naam genas Hij zieken,
lammen liet Hij opstaan en doofstommen liet Hij weer horen en spreken.
Kom ook bij ons, Heer, zodat wij dit geluk ervaren:

Kom bij ons, o Heer, kom bij ons (3x)
o Heer, kom bij ons (2x).

Ja, Vader, wij zijn U echt dankbaar,
Goede Vader,
wij zijn bereid alles te doen wat mogelijk is
om anderen gelukkig te maken.
Wij willen hen de nodige zorg en waardering geven.
Dat willen wij U beloven God, maar het ook echt proberen te doen.
Geef ons daarom uw licht, Heer en kom bij ons.

Geef uw licht, o Heer, geef het ons (3x)
o Heer, geef het ons (2x).

Jezus was de vriend van armen en van kleinen,
van hen die niet meetelden in de wereld.
Nu we hier samen zijn, goede Vader,
denken wij met eerbied aan die laatste avond
toen Jezus, zoals wij nu, met zijn vrienden aan tafel was.

Eerst gaf Hij hun een voorbeeld van liefde en dienstbaarheid:
als een knecht heeft Hij hun de voeten gewassen
Daarna nam Hij het brood van tafel (...).

Blijf bij ons, o Heer, blijf bij ons (3x)
o Heer, blijf bij ons (2x).

Wij vragen U, help ook ons om van mensen te houden,

niet alleen van de mensen die óns liefhebben,
maar ook van de mensen die niet meetellen in ónze wereld.

Neem al onze overledenen op in uw Rijk van vrede.
Wij gedenken onze eigen familieleden,
medeparochianen, vrienden en kennissen.
Vandaag bidden wij in het bijzonder voor allen die in deze coronatijd sterven,
misschien alleen, zonder familie.

Geef Uw vrede, Heer, geef het ons (3x)
o Heer, geef het ons (2x).

Goede Vader, wij willen één worden met Jezus.
Wij willen eten van zijn brood.
Geef dat wij daardoor meer en meer op Hem gaan lijken,
dat wij doen wat Hij gedaan heeft: ons leven breken en delen met elkaar.

Onze Vader

Gebed om vrede

Mag er vrede zijn voor alle mensen, God,
waar ook
en mogen wij die vrede doorgeven aan elkaar
ook nu we dit niet fysiek kunnen doen.

Communie

Ter overweging

Als je struikelt, als je wankelt, als je in het donker tast,
dan probeer je steun te vinden aan iets stevigs, een houvast.
En dan vind je soms een hand van een mens die stevig staat.
Die jou uit de modder trekt en je steunt met raad en daad.

Als je struikelt, als je wankelt, als je bang bent of alleen,
dan probeer je troost te vinden bij de mensen om je heen.
En dan voel je soms een kracht - God mag weten waar vandaan –
als een windvlaag in je rug, als een steun om door te gaan.

Paaswensen **deze gebeden werden enkele jaren geleden door vormelingen geschreven toen ze op weekend waren**

Dank je wel, Jezus, omdat Jij ons leven geeft.
Jij helpt ons bij alles wat wij doen
bij Jou krijgen wij telkens weer nieuwe kansen.
En voor Jou is iedereen gelijkwaardig.
Zo wordt het een warm Paasfeest voor alle mensen.

Zalig Pasen!

God, soms is het moeilijk te leven met de ruzies en oorlogen in de wereld.
Toch sta jij ons telkens bij.
Ook wanneer wij blij zijn, ben Jij er bij.
Ik bid dat het een vredevol Paasfeest mag zijn voor alle mensen.

Zalig Pasen!

Jezus, jij bent een man die wonderen doet,
 Jij kijkt naar het goede in iedere mens.
 Ook al zien wij Jou niet, Jij bent er altijd.
 Daarom praat ik graag met Jou.
 Ik bid dat zo wonden bij mensen kunnen helen
 en het een vreugdevol Paasfeest wordt voor alle mensen.

Zalig Pasen!

Dank je wel God,
 voor alle mensen, bomen, dieren en planten,
 bedankt voor dit mooie leven.
 Bedankt voor dit Paasfeest.

Zalig Pasen! Amen.

Lied

Juicht nu en Jubel

naar Canticurum

G. F. Händel, 1685 - 1759

A



Juicht nu en ju - bel, hef voor God een



nieuw lied aan. Zingt het o - ver - al op



aar - de, al - le - lu - a! *Fine*

B



1. Laat het aan een - ie - der ho - ren,
 2. Laat ons al - len jub' - len, jui - chen,



wat God heeft ge - daan.
 en met blij - de stem



Wij zijn in Gods Geest her - bo - ren.
 van Gods lief - de steeds ge - tui - gen. *D.C.*



Hij spreekt ons al - len aan.
 Loof God en hul - dig Hem.

ZALIG PASEN!!