

Bijeenkomst vormselcatechese 17 november 2018, Tereken

We moesten om 14 u in de Heilig-Hartschool zijn. Het was de eerste keer voor mij, want de vorige keren kon ik niet. Op de speelplaats was iedereen al volop aan het spelen met de lakens. We moesten een beer omhoog gooien en de anderen zouden die opvangen met hun doek. Ik zag direct veel vriendinnen van op school.

Daarna werden we in groepen verdeeld. Onze groep ging naar de eetzaal. Op de tafel stond een cadeautje. We moesten het cadeau doorgeven tot de muziek stopte, wie het dan in zijn handen had, mocht het openmaken. Er zat een papier in over dingen die in de kerk gebeuren zoals het kindvriendelijk moment, en de hostie...Daarover kregen we veel uitleg. Helemaal op het laatste kregen we allemaal een snoephostie. We mochten dan even gaan spelen, en we kregen een wafel en wat appelsap.

Toen gingen we met zijn allen naar de kerk, waar mama op mij zat te wachten. Ik mocht naast haar zitten. Een jongen en een meisje vertelden over Jokri Waasland, een soort jeugdbeweging voor jonge christenen. Zij doen soms een quiz, eten spaghetti of gaan op uitstap naar zee...dat klonk wel allemaal heel leuk. Ook doen ze bij elke bijeenkomst een gebedje of worden ze even stil.

Daarna vertelden enkele mensen iets over de geloofsgemeenschap van Tereken.

Maayke vertelde dat ze misdienaar is en ze dit leuk vindt. Er was ook een mevrouw die iets vertelde over het kindvriendelijk moment in de kerk, en een mevrouw die voedselpakketten aan de arme mensen uitdeelt. Er zijn wel meer dan 100 gezinnen die zo een voedselpakket nodig hebben, dat was wel even schrikken. Ook de priester kwam een woordje zeggen.

Het was in elk geval een leerrijke namiddag, en ik kijk al uit naar de volgende bijeenkomst.

Maar ik kijk eigenlijk nog meer uit om mijn plechtige communie te doen, dat zal echt wel een spannende dag worden. Tot de volgende keer!

Louise Van Geyte