

Mozes

Kunstenaar	<i>Omer Gielliet</i>
Jaartal	2012
Materiaal	<i>Oude eik</i>
Thema	<i>'Ik zal bij je zijn'</i>

Toelichting bij het beeld (*Luc Maes*)

Als je weg gaat uit deze kerk, word je uitgeleide gedaan door Mozes. God had Mozes gezonden om zijn volk te bevrijden uit de ellende van Egypte. 40 jaar lang ging Mozes met de Israëlieten op zoek naar het 'Belofde Land', een plaats waar ze in vrede zouden kunnen samenleven. "Ik zal bij jou zijn", had God aan Mozes beloofd. Daar vond hij kracht en motivatie in. Die woorden 'Ik zal bij jou zijn', staan gebeiteld op de rug van het Mozesbeeld.



Die woorden 'Ik zal bij jou zijn', spreken ook vandaag de belofte uit van God aan ieder van ons.

Je leest ze als je weg gaat uit de kerk, naar de plaatsen waar je woont, leeft en werkt. Hij zal bij je zijn als je thuis bent, in je buurt, op je werk, in je vriendenkring. Zijn nabijheid zal je kracht en je motivatie zijn om van die plaatsen het 'Belofde Land' te maken, plaatsen waar het goed is om samen te leven. Mozes kijkt ons achterna. Het lijkt wel dat hij wil zien of het ons lukt dat 'Belofde Land' te realiseren in onze eigen leefwereld.



Omer Gielliet
°1925 - †2017
Nederlands priester en beeldhouwer
Hij woonde in Breskens (Nederland)