

Sint-Jozef en de heilige Familie

Kunstenaar	<i>Omer Gielliet</i>
Jaartal	2016
Materiaal	<i>Oude eik</i>
Thema	<i>God wil mens worden</i>

Toelichting bij het beeld (*Luc Maes*)

Als je binnenkomt in onze kerk, word je welkom geheten door Sint-Jozef en de heilige Familie. Bovenaan het beeld zie je vlammen, het vuur van Gods Geest, dat zich op hun hoofd heeft neergezet: Jozef en Maria, vervuld van de heilige Geest. Het kind lijkt nog niet geboren, maar zijn leven ligt al in het beeld weerspiegeld. Onder het hoofd van Jozef blinkt een grote traan: zijn verdriet en zijn meeleven bij het lijden dat mensen treft. Jezus zal leven vanuit Gods Geest en Hij zal die Geest uitstralen naar elke mens die Hij ontmoet.



Hier ben je welkom, in een gemeenschap die samen komt om zich te laten leiden door het vuur van Gods Geest. God wil hier mens worden in de levenswijze van Jezus, zoals die zichtbaar wordt in het meeleven met lief en leed van ieder die hier binnenkomt. Hier kan je tot rust komen, stil worden, bidden, samen vieren met medemensen, mensen ontmoeten, God vinden, kracht opdoen.