



BIJBELTEKSTEN VOOR DOOPVIERINGEN
SINT-NIKLAAS CENTRUM EN SINT-JOZEF TEREKEN

Jesaja 43//49

- 1 De Heer zegt tegen zijn volk: 'Israël, wees niet bang, ik zal je bevrijden. Want ik heb je gemaakt, ik heb je het leven gegeven. Ik heb jou je naam gegeven, jij bent van mij!
- 2 Als je door water heen moet, zal ik bij je zijn. Als je rivieren oversteekt, zul je niet verdrinken. Als je door vuur loopt, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je geen pijn doen.

- 15 Maar de Heer zegt: 'Jeruzalem, ik heb je naam in mijn hart
- 16 bewaard. Ik zal altijd aan je denken. Een moeder zorgt toch ook goed voor het kind dat ze in haar buik gedragen heeft? Ze vergeet haar kind nooit. En zelfs al zou een moeder haar kind vergeten, ik zal jou nooit vergeten!

Matteüs 3, 13-17

- 13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan. Hij kwam bij Johannes om door hem gedoopt te worden.
- 14 Maar Johannes wilde hem tegenhouden en zei: 'Waarom bent u bij mij gekomen? Ik zou juist door u gedoopt moeten worden!'
- 15 Jezus zei: 'Toch moet je het doen, want wij moeten alles doen wat God van ons vraagt.' Toen deed Johannes wat Jezus vroeg.
- 16 Jezus werd gedoopt. Zodra hij weer uit het water kwam, ging de hemel open. Jezus zag dat de Geest van God naar hem toe kwam in de vorm van een duif.
- 17 En Gods stem klonk uit de hemel: 'Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot.'

Matteüs 22, 34-40

- 34 Daarna durfden de saduceeën niets meer aan Jezus te vragen. Toen de farizeeën dat hoorden, kwamen ze bij elkaar.
- 35 Eén van hen, een wetsleraar, stelde Jezus een vraag.
- 36 Hij zei: 'Meester, wat is de belangrijkste regel in de wet?' Hij hoopte dat Jezus iets verkeerd zou zeggen.
- 37 Jezus antwoordde: 'De eerste en belangrijkste regel is deze:
- 38 «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.»
- 39 Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.»
- 40 Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.'

Psalm 139

- 13 U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.
- 14 Ik dank u daarvoor.
Want het is een wonder,
zoals ik gemaakt ben.
Alles wat u maakt, is een wonder.
Dat weet ik heel goed.
- 15 U hebt me al gezien
toen ik in het geheim gemaakt werd.
U hebt me al gezien
toen ik diep in de aarde ontstond.
- 16 Toen mijn lichaam nog geen vorm had,
zag u mij al.
Nog voordat ik werd geboren,
wist u alles al van mij.
En u schreef het in uw boek.
- 17 God, uw gedachten kan ik niet begrijpen,
ze zijn te moeilijk voor mij.
Ik probeer uw gedachten
- 18 te tellen,
maar het zijn er zo veel,
meer dan er zand is bij de zee.
Ik ben dicht bij u,
elke ochtend weer.

Jeremia 17

- 7 Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt,
zul je gelukkig zijn.
- 8 Dan lijkt je op een boom aan het water. De wortels van zo'n
boom groeien tot in de rivier. Zo'n boom heeft geen last van de
hete zomer, zijn bladeren blijven altijd groen. En hij geeft ieder
jaar vruchten, ook in jaren van droogte.

Matteüs 5, 13-16

- 13 Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout
heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je
het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het
weggegooid.
- 14 Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen
zichtbaar.
- 15 Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp
juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis.
16. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan
zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie
hemelse Vader eren.'

Lucas 11, 33-36

33. Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien.
34. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis.
35. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is.
36. Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lamp met zijn stralen verlicht.

Lucas 15, 3-7

Er was eens een herder die op een heleboel schapen moest passen.

De kudde telde wel honderd dieren. De herder trok iedere dag met zijn schapen naar de grote heide. Daar konden ze naar hartenlust grazen. Hij lette goed op hen en telkens weer telde hij ze om te zien of het er nog wel honderd waren.

Hij schrok heel erg toen hij er op een keer één miste. Zou hij zich misschien vergist hebben? Weer telde hij. Maar ook dit keer waren het er maar negenenegentig.

Er ontbrak er eentje. De herder bedacht zich geen ogenblik en ging meteen op weg om het ene kleine lammetje te zoeken. Steeds verder liep hij van de kudde weg. Telkens riep hij het bij zijn naam. Dan stond hij stil en luisterde. Hij moest het vinden voor het donker werd, anders was het verloren.

Opeens hoorde hij angstig blaten. Het lammetje was met zijn vacht aan de doornen van een braamstruik blijven hangen. De herder rende naar zijn schaapje toe, bukte zich en tilde het op zijn schouders. Hij droeg het naar de schaapskooi.

Daar was het weer veilig en kon het niets meer overkomen.

Naar Johannes 15, 9 – 17

Jezus zei tegen zijn leerlingen:

"De Vader houdt heel veel van Mij. En Ik houd net zoveel van jullie, als de Vader van Mij.

Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde.

Als jullie doen wat Ik zeg, zullen jullie vol van mijn liefde zijn.

Net zoals Ik doe wat de Vader Mij heeft gezegd. Daardoor ben Ik vol van zijn liefde.

Ik zeg dit tegen jullie, zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt is.

Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat Ik van jullie houd.

Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde.

Grotere liefde bestaat niet. Ik noem jullie vrienden.

Want alles wat de Vader aan Mij heeft verteld, heb Ik ook aan jullie verteld.

Het is niet zo dat jullie Mij hebben uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen en aangewezen.

En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blijft.

Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen.

Ik zeg jullie: houd van elkaar.

Marcus 10, 13-16

13. De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af.

14. Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: "Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.

15. Voorwaar, ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.

16. Daarop omarmde Hij ze en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.

Naar **Johannes 3,21-22**

Johannes de Doper moedigde de mensen aan om mensen te helpen, zo werken ze mee aan de vreugde en vrede in de wereld. Als teken van hun goede wil, dompelde Johannes de Doper de mensen in de rivier de Jordaan. Het was een teken van ten onder gaan en van weer boven komen, gezuiverd en gesterkt. Ook Jezus liet zich dopen. Terwijl dit gebeurde, hoorden de mensen de stem van God die zei: "Jezus is mijn Zoon die ik heel graag zie, Hij is teken van mijn Liefde."