

Inspiratietekst doopbelofte van peter en de meter

1.

Wij beloven jou, ...
in vriendschap en in liefde bij te staan.
Wij beloven dat je mag rekenen
op onze bijzondere zorg en belangstelling.
Wij willen van harte meewerken
aan jouw geluk, alle dagen van ons leven.

2.

... ,
Ik beloof dat je altijd een bijzondere plaats inneemt in mijn hart.
Ik beloof enthousiast mee te werken aan je levensgeluk
en wil bewust een eind meelopen op je levensweg.
Ik zal naar je luisteren en je helpen waar ik kan.

3.

... ,
Je bent nog heel klein, maar toch weet je al goed wat je wil.
Er zit pit in jou en dat is mooi om te zien.
Hoe groter je wordt, hoe meer je van de wereld ontdekt.
Ik ben alvast benieuwd naar jouw eigen levenswandel.
Weet dat ik je met raad en daad wil bijstaan tijdens je ontdekkingstocht,
tijdens je kinderjaren en wanneer je volwassen bent.
Want voor jou is het fijn om te weten
dat je een meter / peter hebt waar je met al je vragen terecht kan.
En voor mij is het prachtig om een - nu nog mini - mensje
te zien opgroeien en openbloeien.

4.

... , meter / peter zijn heeft voor mij een speciale betekenis.
De echte betekenis hiervan is dat ik voor jou klaarsta
als je me nodig hebt.
Mijn deur en mijn hart staat altijd open.

5.

..., ik mag je meter / peter zijn.

Ik ben daar heel blij om.

Je hebt een speciale plaats in mijn hart verworven.

Ik wil je met zorg en liefde omringen.

Ik wil tijd voor je vrijmaken om met je te spelen en te lachen
maar ook om bij jou te zijn als het moeilijk is of als je verdrietig bent.

Je bent altijd welkom bij mij.

Ik wil je mama en papa steunen.

Ik wil je helpen gelukkig zijn.

Ik droom er van je verder te zien opgroeien tot een mooi mens.