

Beste ouder,

Ben je, misschien voor 't eerst, papa of mama geworden. Van harte proficiat! We hopen dat je ervan kan genieten. Een kind is immers een wonder: je hebt je er lang op voorbereid, een naam gezocht, een kamer ingericht, kleertjes gekocht, maar op de dag van de geboorte leek de wereld even stil te staan. Wetend dat dit kleine mensje jou nodig heeft om op te groeien. Of misschien is je zoon of dochter ondertussen al wat opgegroeid en krijg je het gevoel: de opvoeding van ons kind kunnen wij als gezin niet alleen, we willen daarbij gedragen worden.

Dan kan je bij ons terecht om je kindje door het doopsel in de **geloofsgemeenschap** te laten opnemen. Door je kindje te laten thuiskomen in een gemeenschap van gelovige mensen druk je tegelijk ook uit dat je het belangrijk vindt dat het opgroeit in een gelovig midden.

Een geloofsgemeenschap is een groep mensen die erin geloven dat het leven van **Jezus van Nazareth** nog steeds mensen helpt. Zij proberen – met vallen en opstaan, met lukken en mislukken – te doen zoals Hij deed. En zij geloven dat **God** daarbij helpt in het gewone, maar juist zo bijzondere, van alledag.

In het sacrament van het doopsel zegt God immers tot ons: „Ja, jij mag op Mij rekenen, bij Mij mag jij je geborgen weten.” Die geborgenheid van God is allereerst te ervaren in de zorg van mensen om elkaar.

Het doopsel vormt een **drieluik met het vormsel en de eerste communie**. Door te kiezen voor het doopsel zet je je kindje dus ook op weg om, stap voor stap, verder te groeien in die verbondenheid met God en met de geloofsgemeenschap. Daarin moet elke mens natuurlijk z'n eigen weg zoeken, want we zijn allemaal verschillend.

Gelukkig sta je er dus niet alleen voor in de (geloofs-)opvoeding van je kind, want je mag rekenen op de gemeenschap. Je zal echter ook een **meter en** (of) **peter** kiezen voor je kindje – of twee meters of twee peters, want dat mag zeker ook, hoor. Uiteraard zullen zij een voorname rol spelen in het leven van je kind. Voor de Kerk zijn die meter en peter bovendien ook getuigen namens de kerkgemeenschap. Daarom tekenen zij aan het einde van de doopviering het register. Dat betekent dat meter en peter dus zelf ook gedoopt en *gevormd moeten zijn, en daardoor lid zijn van de kerkgemeenschap. Wanneer je daarover vragen hebt, dan kunnen die zeker aan bod komen in het contact met de doopcatechisten.

HOE WERKEN WIJ?

- Wanneer je je kindje hebt aangemeld voor het doopsel zal een medewerker van de parochie met jou contact opnemen.
- Kort voor het doopsel brengen we de ouders van de kindjes die gedoopt worden in dezelfde viering samen voor een info- en catechesemoment.
- Het toedienen van het doopsel gebeurt in een gemeenschappelijke doopviering: een gebedsviering die helemaal in het teken staat van het doopsel en opgebouwd is rond alle symbolen die daarbij horen.
- Soms wordt ook gedoopt in de gewone weekendviering van de gemeenschap.
- Omstreeks Lichtmis nodigen we de gezinnen die het voorbije jaar een kindje lieten dopen uit voor een moment van kinderzegen.

Ook nog even dit... Almaar vaker komt het voor dat ouders overwegen hun kindje te laten dopen door medewerkers van een rituelenbureau of in gemeenschappen waarmee de katholieke Kerk in België geen overeenkomst van wederzijdse dooperkenning heeft afgesloten. Die keuze kan gevolgen hebben voor wanneer het kind later zijn of haar eerste communie wil doen. Meer info daarover vind je op onze website.

