

Homilie: eerste zondag Advent c-jaar, 2 december 2018

Beste mensen,

- Gele hesjes duiken overal op, we zien en voelen dat er iets leeft in de onderbuik.
- Eén op vijf kinderen loopt in de buitenbaan en hebben minder kans op school, herinnert ons de campagne van Welzijnszorg dit jaar.
- Verplegend personeel in Jemen verzorgt, tegen beter weten in, uitgehongerde kinderlijfjes doorheen oeverloos geweld.

En dat terwijl het eerste woord op de eerste bladzijde van de bijbel een schreeuw is tegen chaos. "Het wordt licht".

Ze noemde die kreet niet God, dat deden de theologen.

Ze noemde die kreet: "AHAVA". Letterlijk vertaald "Verlangen om lief te hebben."

Wie in dat goddelijke verlangen durft staan als mens weigert bestaansrecht te geven aan negativiteit.

Hoe onheilspellend de woorden uit het evangelie lijken te zijn,
hoe beangstigend de beelden aan de grenzen van onze Europese landen
of van Amerika,
hoe verontrustend de berichten over ons klimaat,
in deze komende Adventstijd kunnen we twee levenshoudingen aannemen:

We kunnen stilletjes WACHTEN:

onze deur sluiten en wegkruipen en hopen dat het vanzelf wel beter wordt,
kritiek geven, maar zelf niets doen.

Of we kunnen VERWACHTEN, even bezorgd,
maar niet onze eigen verantwoordelijkheid niet ontlopen.
En dan een diepe dankbaarheid voelen, omdat God met ons meewandelt
met zijn Geestkracht, met licht en gerechtigheid.

Beste mensen,

Stilaan worden de chrysanten vervangen door kerstrozen
de afgevallen bladeren met herinnering aan onze overledenen
worden meer en meer omringd met groen en licht op onze adventskrans.
Kom straks maar eens van dichtbij zien
hoe mooi Jan en Vera deze krans hier vooraan hebben gemaakt.
En dit alles doen we, tegen beter weten in.

Want Hij die is 'Verlangen om lief te hebben', zegt ons:

Blijf waakzaam, richt je op, je verlossing is nabij,
kijk maar naar de 'scherven van licht' die binnenvallen.

Advent,

vier weken om zelf ook weer mee te gaan in het verlangen om lief te hebben,
vier weken waarin we toeleven naar de geboorte van Jezus, of beter gezegd:
naar de menswording van Jezus.

Geboren worden we allemaal, maar méns worden, dat is een ander verhaal....