

Homilie 5^{de} Zondag door het B.

Bijbelse inspiratie;

- Job is aan het woord: Hij gaat gebukt onder het leven dat volgens hem niets meer te bieden heeft. Geen licht meer aan het eind van de tunnel. (1 Job 7,2-4, 6-7)
- Psalm 147 brengt lof aan Jawhe, die verzamelt wat verstrooid is , geneest wat gebroken is, verheft wie vernederd werd.
- Paulus schrijft aan de christenen van Korinte, hoe belangrijk het evangelie in zijn leven is. (1Kor 9,16-19, 22-23)
- Marcus schrijft hoe Jezus leven helemaal gekleurd door het brengen van het Goede Nieuws (evangelie), niet alleen bij Woord, maar ook in Daad.(Mc 1,29-39).

Wie kent wat goed nieuws?

Wie heeft goed nieuws gehoord ?

Wie heeft goed nieuws gelezen?

Beste mensen, hier in de kerk, of thuis alleen of met het gezin, of in een Wooncentrum, of waar ook,

Deze vragen leven bij zovelen, wanneer het goede nieuws, waar is onze vrijheid, wanneer kan dit of dat weer ? Zo vele wensen worden uitgesproken, rustig maar ook driftig , zelfs opstandig.

Een vice -eerste minister spreekt van 2021 is en wordt het Jaar van de Vrijheid.

Ik mag U en mij, een goede boodschap brengen, in naam van Uw en mijn Vader: niet morgen is het licht aan het einde van de tunnel, maar Vandaag brengt de evangelist Marcus Jezus Licht en Warmte over gans de wereld.

In de handen van onze gemeenschappen, leggen we vandaag het werkwoord “ Helen....”: zorgen, verzorgen, nabij zijn.

Wat heeft mij in deze evangelietekst geraakt ?

Even opnoemen

Na het bezoek aan de synagoge een familiebezoek, de schoonmoeder van Petrus is ziek

Jezus neemt haar ziekte in zijn hand

Genezen, ontvangt ze hen gastvrij

Jezus zondert zich af om te bidden

De mensen zoeken Jezus op, zovelen zieken zoeken zijn steun

Jezus trekt verder door heel het land , allen hebben de kans nodig het evangelie te ervaren

Vanuit het synagoge bezoek, we kunnen het nu het bezoek aan de kerk ,ging Jezus samen met zijn leerlingen op bezoek bij de schoonmoeder van Petrus. Zij was koortsig, Jezus is geen arts, geen dokter maar een man die bekommerd is , die haar aanraakt, haar hand in zijn hand neemt, haar ondersteunt....haar krachten sterkt door zijn aandacht, door zijn zachte nabijheid....geen besmettingsangst

Helen is rust brengen, is delen in het lijden , is genezen ondersteunen

De vrouw voelt zich sterk en laat genieten van haar gastvrijheid. Geheeld om weer te dienen, niet als meid of knecht , maar als gastvrouw , mensen welkom heten in Gods naam.

Zorg dragen, helen is ook op God durven rekenen, niet alleen op onze deskundigheid maar ook met vertrouwen en eerbied voor de Gekwetsten Onze zorg toevertrouwen aan God, niet in zijn almacht, doch wel in zijn Vaderschap. Onze deskundigheid kent grenzen , onze zorg vertrouwen we toe aan Onze Vader, in het onze Vadergebed is eeuwigheid geboren.

Ook de mensen die afgezonderd werden omwille van hun geestesziekten, afgezonderd van de maatschappij, afgezonderd omwille van hun besmettingsgevaar, uitgestoten worden is het leven ontnemen Jezus zoekt hen op , drijft hun angst uit hun bestaan, Geen demonen , maar kwetsbare mensen worden zij, kwetsbaar dus heelbaar. In de geschiedenis van de Kerk werden bevrijdende inzichten in aandacht en zorg ontwikkeld bv Damiaan en zijn Melaatsen, den k aan zijn preek toen hij zelf besmet de mensen aansprak met de woorden WIJ, Melaatsen

De zorg voor de psychiatrische zieken, baanbrekend werk zowel in de wetenschappelijke kennis als in de waarderende zorg.....

Jezus bleef niet onder zijn dorpsgenoten, hij door kruisten met zijn volgelingen heel het land, en inspireert ons heil te zijn voor heel de wereld, Durven wij dienstbaar zijn, ook buiten onze eigen geloofsgemeenschap?

Afrika, Zuid Amerika zijn ook besmet, delen we ook nu, samen en gelijktijdig onze vaccinatiesstoffen ?

of is alles voor ons, om toch maar het Jaar van de vrijheid te kunnen beleven? Vrijheid is een geschenk, zorgdragen is een verantwoordelijkheid. Dank God dat wij op zovele mensen mogen rekenen in de bevrijdende strijd tegen het moordend virus.

Bidden voor elkaar, en bidden als verbondenheid in de noodzakelijke afzondering.

Leve het jaar van de voor elkaar zorgende gemeenschappen

G/Sc