

Homilie zondag 24 november 2024

Door God Gewilde en Geliefde Mensen,

‘ Hoopvol op weg, Een koning wijst ons de weg’ staat als thema op ons misboekje vandaag. Vandaag, 5 zondagen voor Kerstmis, op de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, vieren Christenen van Katholieke Jeugdbewegingen en van Kerk-Gemeenschappen overal ter wereld,

het feest van Christus Koning.

Volgende zondag, de 4^{de} zondag voor Kerstmis, begint het nieuwe Kerkelijke Jaar met het eerste deel van de Kerstkring : de Advent.

Een Koning wijst ons, Mensen, dé weg!

Niet door zelf op zijn troon te blijven zitten en enkel zijn dienaren uit te sturen.

Of erger nog, als kanonnenvoer het slagveld op te sturen: zijn leger

bestaande uit Mensen- Vaders, Moeders, Zonen, Dochters, Kleinkinderen, Geliefden, Buren, Collega's... .

Het gaat in de Bijbel en in andere vanuit God geïnspireerde ervaringen dan ook niet over een wereldlijke Koning.

Het gaat over een Koning die gezalfd is.

Gezalfd worden of zijn betekent

dat Je Je opdracht als Koning, ook opdracht voor elke Mens,

uitvoert vanuit God, in nauwe relatie met God.

Een koning is dan spiritueel geworteld.

Wat wil zeggen: Hij laat Gods geest, Gods Kracht, Gods Liefde door Hem of Haar werken; Gods Aanwezigheid, Liefde en Vrede krijgen handen en voeten

Zo'n Koning kunnen en durven we volgen.

Zo'n Koning is immers een betrouwbare Wegwijzer

naar een Wereld hier op Aarde waar elke Mens,

niet gelijk doch wel gelijk-Waardig ,tot zijn recht komt.

Zo'n Koning wijst de weg:

Allereerst in de materiële dimensie:

degelijk onderwijs voor elk kind, gezond voedsel, helder water, werk en dus een inkomen, een dak boven het hoofd.

Voor Christenen is Jezus ook in Materiële zaken dé koning die de weg wijst:

Ieder Mens draagt met zijn talent zijn steentje bij,

samen-werkend als Broers en Zussen, als heel verschillende gelijkwaardige Kinderen van éénzelfde Bron,

zelf-redzaam zoveel het kan,

hulp gevend en vragend, solidair waar het nodig is.

Zo een Koning kan Je volgen in de psychische dimensie van het Leven:

vreugde beleven aan het leven, genieten van zoveel gegeven schoonheid in de natuur en in cultuur,

het kruis van tegenslag en dood tegenkomen op Je pad en afzien, pijn ervaren, zich verlaten voelen.

Rouwtijd ervaren na een kruis in ons Leven.

Zich toch telkens weer keren naar het Licht, naar Gods Licht,

zich openstellen voor de mogelijkheden van een nieuwe situatie ook al ben je veel of zelfs alles en iedereen kwijt.

Zo een Koning, voor ons Christenen Jezus de gezalfde Messias, wijst de weg in de spirituele dimensie.

Jezus ervaarde Gods Aanwezigheid,

Jezus hoorde God tot Hem spreken,

Jezus kon dan ook in Waarheid getuigen dat zijn Koningschap wel in de Wereld op aarde werkte

maar niet van deze Wereld was en is.

Zo een Gezalfde Koning noemt men 'Messias' of ook 'Christus'.

De kiem van dat Christus-Bewust-Zijn is in elk van ons aanwezig als onze Ziel, als de Goddelijke Licht-Vonk.

Daarom noemt Yogananda het boek met zijn commentaar op de Evangelien

dan ook: 'The second coming of Christ', de tweede Komst van Christus

namelijk 'We zijn allen geroepen te ontdekken dat we Kinderen van God zijn.

En dat we dit Christus-Bewust-Zijn dan ook verder moeten laten groeien,

van een mosterdzaadje tot een grote boom.

'Ik ben in de wereld gekomen om te getuigen van de Waarheid.

Wie zoals Jezus

zelf in volle Bewust-Zijn een Godsontmoeting meemaakt,

zich heeft leren openen voor de subtiele golflengte

waarop de altijd Aanwezige God zich laat horen en zien

en daar gehoor aan geeft,

die geroepene WEET dat het Leven op Aarde niet de echte werkelijkheid is.

Die ervaart zelf dat onze echte werkelijkheid is dat we Zuiver Licht zijn, zuivere Liefde, Kind

van God,

op Aarde een vorm aannemend zoals een Golf van Gods oneindige Oceaan.

Zo een 'verlichte Mens' WEET dat sterven overgaan is naar God, naar de Bron.

Daarover getuigden en getuigen vele Mensen overal ter Wereld.

Deze Werkelijkheid wordt in de Heilige Religieuze Boeken beschreven.

En gelukkig durven steeds meer wetenschappers zich hier stilaan terug voor open stellen

en bijvoorbeeld bijna-dood-ervaringen van licht en duisternis,

ervaringen van verschijningen en genezingen niet meer naast zich neerleggen met het etiketje 'onzin'.

Ik eindig met het woordje van zaterdag 23 november

van Laurent Freeman, Benedictijn en bezieler van Christelijke Meditatie, in dialoog met andere levensbeschouwingen

We teach meditation from a Christian mystical tradition,

and the mystical dimension is inherent in the gospel.

*It's not something that developed later or something that we added on,
but it's essential to it.*

If we can discover this mystical, contemplative paradox

and understand that the kingdom is within us, as well as among us,

then we understand the deepest layer of the gospel.

This is why the question of enlightenment is a liberating one for us to explore.

Today when we use the word enlightenment,

we're thinking of Oriental spiritual traditions, Zen or Buddhism particularly.

And the modern sense or the Western sense anyway of Buddhism

is that Buddhism is a scientific, objective method for achieving enlightenment.

Enlightenment as a term and as a concept is present, of course,

within Christian mystical language as well. Laurent Freeman