

**29<sup>e</sup> zondag door het jaar A**

**Housewarming Wondere Ruimte  
St Ceciliafeest**

Kop of munt ...?

Als er iets moet gekozen of beslist, wordt – of moet ik zeggen werd - dit wel eens gedaan.

Het lijkt of Jezus dit vandaag ook doet:

Voor wie kies je: voor de keizer of voor God?

Het was een politieke strikvraag die ze Hem stelden,

Maar Jezus zou Jezus niet zijn als Hij daar weer niet op geniale wijze een antwoord op wist.

Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.

Van een keizer, een koning kan je een afbeelding maken.

Kunnen we dat van God ook?

Of liever: willen we dat ook?

Of nog: kunnen we geloven zonder een beeld van God te hebben?

In het verleden werd het vaak letterlijk gedaan: God daarboven in de hemel boven een wolk.

Voor andere religies is het heiligschennis om hun God af te beelden.

En toch,

voor mezelf heb ik wel graag een beeld van God: maar dan niet getekend of geschilderd,

maar wel het beeld van God

die mensen graag ziet,

die liefde is,

die rechtvaardigheid wilt voor alle mensen

die nieuwe kansen geeft,

die ruimte schept voor mensen om te zoeken, te proberen, te hopen en weer

opnieuw te beginnen,

die mensen opvangt, ook als ze gestorven zijn en hen laat verder leven,

voor Hugo bv wiens sterfdag het is vandaag, een jaar geleden

voor Hendrik, al zoveel langer geleden

voor zovele mensen ....

Dat is het beeld van God in wie ik geloof.

En voor mij is dat ook het beeld van een God die wij aan anderen dienen mee te geven.

De Bijbel zegt dat de mens het beeld is van God op aarde.

Nu zou je daar tegenwoordig wel aan kunnen twijfelen, als we de actualiteit bekijken

Dat dit niet altijd zo gebeurt, wil nog niet zeggen dat we er niet in mogen blijven geloven en hopen en er naar streven.

Is dat niet onze taak, is het niet dat wat we God kunnen geven:  
dat wij, gelovigen, Christenen, net als Jezus, blijven streven naar een leven voor iedereen,  
dat we niet doemdenken en anderen daarmee besmetten.  
dat wij het Bijbels visioen van "gerechtigheid voor iedereen" wakker houden,  
in woord en daad.

Het gaat in het leven denk ik niet om kop OF munt, het gaat om beiden,  
de keizer én God, het zijn geen twee aparte werelden,  
het leven van alledag, het menselijk handelen  
het moet gebeuren vanuit zorg voor het leven van allen.

Biedt een dag als vandaag daar ruimte voor?  
We hopen het!  
De verbondenheid, het samen dragen van een geloofsgemeenschap  
is daarvan maar één van de vele voorbeelden.

Biedt onze "wondere ruimte" daar gelegenheid voor?  
We hopen het!  
Het is een symbolische ruimte met mogelijkheden en ontmoetingen,  
dat is de bedoeling.

Als we maar geloofwaardig overkomen, in wat we doen en laten.

Laten we er ons maar weer achter zetten!