

Door God beminde Mensen,

“ Oei, excuseer me, ik moet nog even telefoneren naar mijn Vader die bijna 90 jaar is.

Hij heeft nog efkens mijn hulp nodig.

Lap, mijn batterij is plat.

Geen tijd voor gemaakt, geen aandacht aan gegeven om de batterij weer op te laden!

Wat een vergissing!

Ik die dacht tijd te winnen door heel de tijd druk bezig te zijn met les te geven,

leerlingen, burens, kinderen en kleinkinderen rond mij te helpen en geen tijd te nemen om mijn batterij op te laden:

Nu kan ik mijn Vader zelfs niet meer helpen!

Wat nu gedaan??? “

Dit hedendaags voorvalletje illustreert voor mij heel goed

de woorden die Jezus hier uitspreekt,

opgetekend door 3 evangelisten: zowel Mattheüs als Marcus als Lucas

weliswaar in telkens een andere context.

Jezus geeft telkens hetzelfde antwoord op de vraag, telkens anders geformuleerd naargelang de evangelist:

‘ Meester, wat is het grootste gebod, wat is het eerste gebod

of hoe kan ik eeuwig leven verwerven?’

Zijn antwoord behoort dan ook tot de kern van Zijn Blijde Boodschap, van Goed Nieuws voor de Mens, Eu Aggelion.

Ik kan immers noch mijn Vader, noch mijn medemensen noch mezelf beminnen,

niet helpen, niet tot hun recht laten komen

als mijn batterij niet opgeladen is.

Of positief geformuleerd: ik ben in staat om mijn naaste, elke naaste en mezelf te beminnen

als mijn batterij opgeladen is.

Jezus formuleert hier simpel, krachtig, zonder omwegen

de Essentie van ons Mens-Zijn

namelijk wat de grootste en eerste Wegwijzer is om eeuwig leven te verwerven,

om 'Dan zult en kunt Ge voluit Leven' te realiseren.

Maw hoe Mensen, ik en Jij , dit kunnen doen:

' onze batterij opladen' om van daaruit onvoorwaardelijk, respectvol, met mededogen te kunnen beminnen, zowel degenen die we moeiteloos graag zien, in goede tijden, wanneer we zelf veel terug krijgen.

Maar ook in moeilijke tijden, wanneer we gekwetst en aangevallen worden, verwond zijn...

groot verlies en diepe rouw meemaken...

Wanneer onze menselijke begrensde bron droog staat...

Wanneer we te maken hebben met Mensen die we niet kennen, die nog vreemd zijn voor ons...

Jezus wijst ons heel helder de weg:

God beminnen met heel ons Hart, met heel onze Ziel, met heel ons Verstand.

En in het Marcus- en Lucas-evangelie voegt Jezus er nog aan toe: 'Met heel onze Kracht.'

Hoe doen wij, hedendaagse Mensen, dat nu: Jezus' wegwijzer au serieux nemen en volgen,

- die weg die ons doet groeien in God liefhebben en in goddelijk liefhebben van ons-Zelf en onze Naaste - ?

Om niet langer onwetenden te zijn, niet langer Mensen te zijn met een platte batterij,

om daadwerkelijk en actief onze batterij te kunnen opladen

hebben we het voorbeeld nodig

van alle Godsgelovige , in ware- liefde –Levende Heiligen en Meesters

- en dat kunnen ook onopvallende 'gewone' mensen zijn zonder de titel 'heilig' -

die God daadwerkelijk ervaren en ontmoet hebben,

uit Oost en West, uit Noord en Zuid,
uit alle Gods-Lievende religies.

Daarvoor hebben we Waarheid, Wijsheid en Kennis nodig uit alle Heilige boeken.

In deze missiemaand hoor ik graag Zuster Jeanne de Vos spreken.

Jeanne De Vos getuigt daarover o.a. in een recent verschenen podcast voor 'Zinzorg', de 17^{de} aflevering: door als Westerse Zuster in India te leven kwam Ze in contact met de sterke innerlijkheid van de Hindoes. Van de Hindoes leerde Ze Jezus' woorden begrijpen dat de Godsvonk in ieder Mens, in alles wat is en leeft, aanwezig is.

'Dat we ons kunnen openstellen voor een Godsontmoeting door dagelijks tijd te willen maken voor meditatie en gebed', vertelt Ze.

Zuster Jeanne getuigt hier dat ze dagelijks tijd maakt voor Vipassana-meditatie, een universele meditatie die vanuit elke achtergrond beoefend kan worden.

Vele Christenen hier in het westen leren o.a. dankzij Laurent Freeman, een Engelse kloosterling en ook dankzij onze vroegere Voorzitter van de Europese raad Herman Van Rompuy en nog vele anderen Christelijke Meditatie kennen.

Dat is God beminnen met heel onze Ziel.

Door dagelijks stil te Zijn en onze zichtbare kant te overstijgen, komen we in die Wondere Ruimte, een bewuste ervaring van Gods Licht in ons.

Zo zetten we onze deur open zodat Gods Licht en Liefde die steeds naar elke Mens uitreikt, onze kleine golf van Licht of waakvlam kan opnemen in zijn Grote oneindige oceaan van Licht en Liefde.

Door deze ervaringen van diepe Vreugde, Vrede en Alomtegenwoordigheid kunnen we makkelijker God ook beminnen met heel ons Verstand, ons denken concentreren op onze Bron.

Zo wordt God voelbaar in ons Hart en kunnen we onze Schepper beminnen met heel ons Hart.

Zo kunnen we beminnen met heel onze Kracht.

Onze Levensenergie stroomt dan niet langer naar buiten

om de wereld waar te nemen met onze zintuigen, of enkel in uiterlijke rituelen.

Onze Krachtige Levensenergie stroomt dan naar binnen, we komen thuis in ons-Zelf.

We realiseren ons de Essentie van wie we zijn: Zuivere Liefde, Gods Kind.

Van daaruit zetten we ons vanzelfsprekend in om onze Naaste te beminnen als ons-Zelf.

Want dan hebben we ervaren dat God woont in me-Zelf én in elke Mens.

Zo is elke Mens Broeder en Zuster.

Deze intense Bewustwording is m.i. in deze tijden

de enige Weg om te groeien naar Rijk Gods,

een wereld waar Liefde en Vrede heerst

en niet langer het geschrei en het lijden van mensen die elkaar den duvel aandoen.