

Eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar 29/11/2020 Advent

Jes. 63, 16b – 17 ; 64, 3b – 8 Waarom liet Gij ons hart afdwalen, verstenen...., ondanks al onze tekorten, Gij zijt onze VADER , wij zijn de klei , Gij onze boetseerder....

1 Kor. 1, 3 – 9 Dank , Jezus onze zegen...

Mc 13, 33-37 Wees waakzaam, om te bouwen aan onze gezamenlijke taak, het huis van God , het huis van de gerechtigheid te bouwen.

Welkom zoekende mensen,

Welkom om te luisteren en te bidden, je hart open te stellen voor Gods woord

Zelden zijn de mensen zo uitkijkend naar nieuwe kansen om weer met meerdere samen te komen hopen op de versoepeling , kunnen shoppen, lekker hapje en glaasje, op knuffels en zoenen....

Gelovigen kijken uit naar vieringen met velen, uitvaarten met vele troostende aanwezigen, huwelijks viering met zo vele blije mensen,

Jongeren snakkend naar klasgenoten, naar de jeugdactiviteiten, naar hun liefde

Grootouders willen weer stralen als hun kleinkinderen zo maar binnen springen...

Maar nog intenser is onze verwachting , de Advent is begonnen, voor grote gebeurtenissen is er veel voorbereiding. We vieren weldra Kerstmis, God komt naar ons toe, in alle feestelijkheid delen we via Welzijnszorg, onze vreugde en geschenken met allen, bijzonder met anderen die van het weinige dat ze misschien hebben ook toekomst willen vieren De armoede vreet immers aan je levensmoed, de moed om te koken, de moed om te kuisen, de moed voor de opvoeding van de kinderen, hoe creatief moeten zij zijn om de eindjes aan elkaar te kunnen en te moeten knopen . Kunnen wij een feestelijk geschenk aan bieden . Een teken van toekomst in solidariteit?

Het is immers is een feit wij herdenken de geboorte van Jezus .God met ons.

Uit de moederschoot van Maria is de Gods belofte geboren, dit Kind , mijn Zoon zal met ons allen aan het huis van God bouwen, een huis voor iedereen , gefundeerd op de gerechtigheid van God en de mensen die Jezus in dit alles navolgen.

Gerechtigheid als fundatie , als onverwoestbaar grondvest van onze relatie met God en de medemens, ons voorgedaan door Jezus en nu nog steeds gesterkt door Godsgeest.

Zo omschreef Jesaja de Messias, de Redder door God beloofd en gestuurd, mens geworden tussen en voor de mensen; Hij zal gerechtigheid dragen als een gordel om zijn lenden

Wat is gerechtigheid nu niet:

de weegschaal hanteren,,

het recht van de sterkste handhaven,
voorschriften naar de letter toepassen,
ze is evenmin
oordelen naar verdienste,
verzachtende omstandigheden negeren,
voorrang geven aan wetten...

Bijbelse gerechtigheid meer:
levenskansen gunnen aan elke mens
aan al wie verdrukt wordt
aan wie dichtbij of veraf woont
aan wie de noodzakelijke niet heeft om te kunnen leven

Bijbelse gerechtigheid beloont volgens behoeften
heeft aandacht voor de meest zwakke en uitgestotenen
ze deelt van haar bezittingen
ze verdedigt de zwakken
wijst de weg aan armen en DOET meer dan haar plicht

Of zoals Prof Roger Burgraeve de gelovigen geeft iets meer, hoe klein ook dan wat rechtvaardigheid vraagt.

Laat ons op weg gaan naar Kerstmis, in delende vreugde en verwachting.

G/S