

24ste zondag door het jaar C-cyclus

(evangelielezing ingekort, niet de parabel van de verloren zoon)

Beste medegelovigen

De twee parabels over zoeken en de vreugde van het vinden zijn zeker niet geschreven met op de achtergrond de beelden die we te zien kregen van de allesverwoestende orkaan op de Bahamas waar mensen tevergeefs op zoek gaan naar overlevenden, naar wat nog rest van hun vroegere woning, waar wordt gezocht en niet gevonden...

Ik wil dan ook deze homilie beginnen met een stiltemoment om in gedachten te vertoeven bij de overlevenden van natuurrampen, bombardementen en aanslagen, bij mensen die zoeken en niet vinden...

Parabels zijn verhalen met een boodschap. Jezus vertelt ze naar aanleiding van concrete situaties. De concrete situatie waarin Jezus de twee parabels over zoeken en vinden vertelt, is het gemor van Farizeeën en schriftgeleerden. Ze morden omdat Jezus omging met mensen die zij links lieten liggen.

Op zoek gaan naar mensen om ze weer, of voor het eerst, op te nemen in de kring. Daarover gaat het.

Jezus neemt mensen weer op in de kring zodat ze zijn boodschap kunnen horen en in hun leven een ommekeer kan gebeuren.

En er is nog meer. Met deze parabel maakt Jezus aan de morrende Farizeeën, aan de uitgestoten tollenaars en zondaars en ook vandaag aan ons duidelijk dat de God van Mozes een barmhartige God is, een liefdevolle God

Dit mogen en kunnen geloven beïnvloedt de manier waarop wij naar onszelf kijken en de manier waarop wij naar de anderen kijken nl. met een blijvende positieve ingesteldheid want wij zijn in alle omstandigheden door God gekend, aanvaard en bemind.

In navolging van Jezus worden wij uitgenodigd om Gods barmhartigheid en liefdevolle zorg voor mensen zichtbaar en voelbaar te maken in de kleine en grote wereld waarin we leven: oordelen en vooroordelen uit de weg ruimen, vergeten mensen in de kring brengen, verstoorde relaties herstellen...

Blijven zoeken dus. De ene mens naar de andere, het ene volk naar het andere, de ene geloofsgemeenschap naar die andere. Want allen zijn we geroepen om onze wereld voor iedereen bewoonbaar te maken, om iedereen te laten delen in onze welvaart, om vrede te stichten, om gerechtigheid te bevorderen en om de schepping met eerbied en zorg te bewaren.

Parabels zijn verhalen met een boodschap.

Laten wij bidden dat wij hier en nu de boodschap verstaan en ernaar leven.

M.-J. Speleman