

## Homilie

## roeping, visioen, belofte

Beste jongens en meisjes, beste mensen,

Ik zie het al voor me:

hoe de verschillende kopstukken van politieke partijen  
boven op de berg zitten en daar tot een akkoord komen  
omdat ze eindelijk tot het besef zijn gekomen dat het belang van de mensen komt  
boven het belang van eigen partijvisie.

En ik zie het voor me:

dat Europese leiders samen op de berg zitten en eindelijk inzien hoe onmenselijk,  
onverantwoord en onrechtvaardig het is om de Europese grenzen te willen sluiten  
voor mensen die al jarenlang in hevige oorlogssituatie zitten of op zoek zijn naar een  
menselijker leven.

En ik zie het voor me:

hoe mensen de berg opgaan en begaan zijn met de ander,  
mensen die hun hebben en houden delen omdat het besef groeit dat DELEN veel  
meer geluk brengt dan zelf te hebben.

Beste mensen,

is het een droombeeld dat ik voor me zie,

een visioen, zoals ook de drie apostelen mochten beleven?

Misschien wel, maar dan wel zo één die levenskracht geeft,

waar ik in durf geloven wanneer mensen luisteren naar God in hun leven.

God als levensbron, of welke naam Hij of Zij ook krijgt.

Door God bewogen zijn, door God aangeraakt worden....

Ik hoop dat het aan ons te zien is,

dat wij allen dit levenslicht uitstralen,

in wie we zijn, in wat we doen, in de keuzes die we elke dag maken of niet maken.

Dat wij durven spreken wanneer we onmenselijke praktijken zien gebeuren

en ons er niet door laten meevoeren

uit schrik of omdat we menen overspoeld te worden.

En zo zie ik zie het voor me:

hoe wij, mensen hier verbonden,

ons verbonden weten met mensen in het Zuiden en het Oosten,

de berg opgaan en geraakt worden, misschien zelfs aangeraakt worden door Gods woord dat in en door Jezus dicht bij ons is.

En dan zie ik jullie, jongens en meisjes, die gevormd willen worden, en hoe jullie ouders straks het teken van Jezus zullen geven, vanuit hun eigen geloof en vertrouwen dat ze jullie willen blijven meegeven.

Zo zie ik het voor me:

Wij die de berg opgaan om zicht, inzicht en uitzicht te krijgen, om ons door God te laten raken, om vervolgens weer naar beneden te komen en zo Gods liefde aan mensen uit te dragen.

Dat is niet alleen een visioen, maar het is onze aller roeping. God heeft het ons beloofd.

Met andere woorden: laten we delen van onze roeping, ons visioen, de belofte die ons gedaan wordt: God wil dicht bij mensen zijn.

Laten we bij de gitaarmuziek van Wietse even stil worden bij wat deze 3 houdingen voor ons eigen leven betekenen.