

Homilie: zondag 15 december 2019

Een boodschap van hoop en vertrouwen, zo horen we de profeet Jesaja, want God is bij ons.

En als Johannes de Doper laat vragen hoe God te herkennen is, antwoordt Jezus:

Blinden zien weer en kreupelen lopen,
melaatsen worden rein en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Goede Boodschap verkondigd.

Het is van alle tijden.

Een organisatie als Welzijnszorg trekt aan de oren van de politici om het armoedeprobleem op te lossen, weliswaar met kleine stappen.

Ook als individu wordt wij opgeroepen en wakker geschud.

De takjes samen bundelen,
de pakjes voor Welzijnsschakels Tereken,
de opbrengst van de omhaling straks,
de mensen die groenten kwamen afgeven en zij die de soep maakten om je straks aan te bieden voor een vrije bijdrage,
de warmste week die zoveel mensen inzet voor zoveel goede doelen.
We zien het inderdaad gebeuren.

En ondertussen bestaat Welzijnszorg 50 jaar.

Dat dit een feest is met een dubbele bodem, dat spreekt voor zich, want de organisatie zou zichzelf liefst overbodig zien.

De Vlaamse bisschoppen schreven dit ook in hun brief uit, u kan deze trouwens meenemen om door te lezen, er liggen enkele exemplaren bij het materiaal van Welzijnszorg achteraan.

Mensen hebben mensen nodig, in welke armoede we ook leven, om samen te werken aan een menselijke samenleving.

Maar het gaat niet alleen om concrete acties.

Meer en meer worden we in onze samenleving bewust dat de diepere dimensie van het leven noodzakelijk is: gedachten en ideeën van jongeren die Gods licht zien, een jonge mama, die naast haar professionele bezigheden en gezinsomstandigheden tijd maakt en vindt om te mediteren, lees zeker de tekst eens van fotografe Sofie die vooraan de tentoonstelling hangt.

'Hij is komende' zegt het evangelie ons,
Ik durf zelfs zeggen:
Hij is er, daar waar wij Hem te zien geven.

Durf jij, durven wij weer geloven in die goede boodschap,
in Gods aanwezigheid in ons eigen leven,
durven wij hem weer een plaats geven en ons voor Hem openstellen.

Dat is het goede nieuws dat we mogen uitdragen, beleven en geloven.

Als wij weer durven geloven in die God,
in Jezus van Nazareth, ook vandaag, hier en nu bij ons,
dan komen mensen weer tot leven!

Ik wens je alvast een mooie tijd naar Kerstmis toe.