

4^{de} zondag van de advent c-cyclus

Twee zwangere vrouwen die elkaar ontmoeten. Ik kan er zelf niet over meespreken, maar de moeders die hier zitten zullen zich wel een en ander kunnen voorstellen over de gesprekken die dan gevoerd worden...

Beste medegelovigen,

Ongeveer 80 jaar na de geboorte van Jezus, beschrijft de evangelist de ontmoeting tussen twee zwangere vrouwen: Maria en haar nicht Elisabeth, Maria die de moeder van Jezus wordt en haar nicht Elisabeth die de moeder wordt van Johannes die de wegbereider van Jezus zal worden.

Van die ontmoeting krijgen we enkel de begroeting te horen, een begroeting die bestaat uit zegeningen.

Elisabeth, die als gelovige Joodse vrouw uitkijkt naar de beloofde redding en bevrijding, overlaadt Maria met drie zegeningen, met drie erkenningen dat God in Maria aan het werk is. Bij het bidden van het Weesgegroet herhalen we die zegeningen:

*“Gij zijt gezegend onder de vrouwen” . Met “vrouwen” verwijst ze naar de vele sterke vrouwen die in de Bijbel voorkomen,-en er zijn nogal wat- om er maar enkele te noemen...

Mirjam, de zus van Mozes die na de bevrijding uit Egypte samen met Mozes en Aäron mee voorgaat als leidster van het volk,

Sara en Hanna twee vrouwen die net zoals Elisabeth op hoge leeftijd een kind krijgen,

Judith, een sterke vrouw die Judea redt uit de klauwen van een tiran en zijn leger

*een tweede zegening wordt uitgesproken “Gezegend is de vrucht van uw schoot” Het kind van Maria zal de beloofde redding brengen

*de derde zegening is voor Maria. Zij wordt bevestigd en gesterkt in het geloof en vertrouwen dat zij in God heeft.

Maria beantwoordt deze zegeningen met een loflied, een lofprijzing voor de Heer. We kennen deze als het Magnificat.

Beste medegelovigen,

Als de evangelist deze begroeting beschrijft voor niet-joodse christenen die op dat ogenblik worden vervolgd door de Romeinen en worden vernederd door de joden die hen uit de synagoge verdrijven, dan is dit veel meer dan een verhaal.

Elisabeth staat voor de gelovige joden,

Maria staat voor de christengemeenschap .

Een ontmoeting dus tussen gelovige joden en christenen die elkaar bevestigen in hun geloof dat God, hoe dan ook, mensen nabij blijft "Ik zal er zijn". Een blijde, bevrijdende boodschap, ook vandaag, voor de dialoog tussen joden en christenen.

Kerstmis komt eraan.

Laat onze wens voor een Zalig Kerstfeest dan een zegening zijn: een wederzijdse geloofsbevestiging dat God -hoe dan ook- ons nabij blijft en in en door mensen licht, redding en bevrijding brengt!

M.-J. Speleman
mede geïnspireerd door “Commentaar bij de zondagslezingen”
Jean Bastiaens