

1ste zondag van de advent B-cyclus

Wees op uw hoede. Wees waakzaam.

Nooit was er in onze samenleving zo'n grote waakzaamheid als in deze tijd. Huizen en auto's worden beveiligd met zoemers, beepers, opflitsende helle lichten, alarmsignalen in vele vormen.

De dreiging van terrorisme en aanslagen hebben die alertheid nog verhoogd. Onzichtbare stralen en elektronische ogen maken beelden van wat er in de omgeving gebeurt.

Elk mogelijk teken van onraad, bedreiging, onveiligheid kan meteen worden opgevangen en gesignaleerd.

Beste mensen, medegelovigen, de waakzaamheid waartoe we vandaag vanuit het evangelie worden opgeroepen is van een andere orde.

Het is een waakzaamheid die niet voortkomt uit angst of wantrouwen maar een waakzaamheid die voortkomt uit geloof en vertrouwen, een waakzaamheid die openstaat voor de komst van de "heer des huizes", voor de komst van de menslievende God in ons midden.

Wellicht zou Jezus vandaag tot ieder van ons zeggen:

Wees op uw hoede dat je je niet in slaap laat sussen door onverschilligheid.

Wees op uw hoede dat je geest niet afgestompt raakt door goedkope slogans en halve waarheden die je doen geloven dat alle vluchtelingen een bedreiging zijn.

Wees op uw hoede, wees waakzaam want voor je het beseft praat je mee met wat ze allemaal zeggen: dat het elk voor zich is in het leven en dat ieder maar voor zichzelf moet zorgen.

Wees waakzaam want voor je het beseft zijn je kritische vragen verstomd en hoor je niet meer hoe het onrecht wordt goedgepraat...

Wees op uw hoede. Wees waakzaam

Bij het begin van de advent worden we opgeroepen om onze zintuigen op scherp te zetten,

om oog en oor te hebben voor de zorgen en de vragen, de pijn en de vreugde van de mensen om ons heen,

om oog en oor te hebben voor al het goede dat gebeurt tussen mensen en ik denk hierbij onder meer aan de WARMSTE WEEK waar zoveel mensen, ook heel veel jongeren, aan meewerken en met grote vindingrijkheid en creativiteit allerlei acties organiseren voor goede doelen.

We worden opgeroepen

om oog en oor te hebben voor de CAMPAGNE VAN WELZIJSZORG die dit jaar onze aandacht vraagt voor mensen wiens loon, uitkering of vervangingsinkomen onvoldoende is om maandelijks mee rond te komen . " 1 op 7 haalt de meet niet" maar we zijn met 6 op 7 om ze tot aan de meet te brengen!

We worden vandaag ook uitgenodigd om voor de mensen van onze eigen welzijnsschakel een kerstgeschenk te kopen.

Beste medegelovigen,

onze tijd en onze samenleving heeft nood aan wakkere mensen die, in het spoor van Jezus, waken over de belangen van de armsten, van de meest kwetsbaren, van machteloze mensen,

wakkere mensen die zoals Jezus de menslievendheid van God zichtbaar maken.

Is dit niet de roeping van elke christen?

*Marie-Jeanne Speleman
Inspiratie "Preek van de week" Vlaamse Dominicanen*