

Pinksteren 2022

Met aandacht 25 jaar vzw "Pastorale Animatie

Pinksteren is voor mij het feest van de hervonden moed, innerlijke kracht die angst en vrees voor de toekomst overwint en plaats maakt voor vertrouwen en durf, innerlijke kracht die mensen in beweging zet.

In het evangelie krijgt die kracht een naam: Gods Geest werkzaam in mensen. Vervuld van Gods Geest durven de leerlingen de opdracht aan die ze van Jezus ontvingen: DOEN WAT HIJ HEEFT GEDAAN.

Ook vandaag wil Gods Geest werkzaam zijn in mensen, als kracht en troost, als levenschenkende liefde die kan vergeven en die verzoening en vrede brengt. Vandaag, meer nog dan op andere dagen, worden we uitgenodigd om ons als enkeling én als groep open te stellen voor die Geest van God die wijsheid en inzicht geeft, raad en sterkte

Vandaag, meer nog dan op andere dagen, worden we aangemoedigd om als christelijke geloofsgemeenschap te groeien, om op zoek te gaan en te ontdekken hoe we Gods liefde vandaag zichtbaar kunnen maken in een samenleving die godsdienstbeleving steeds meer verdringt naar de privésfeer.

We worden aangemoedigd om een geloofsgemeenschap te zijn waarin iedereen welkom is en zich mag thuis voelen, waar elkaars vreugde en verdriet worden gedeeld, waar solidariteit de zachte kracht is tegen het ieder voor zich,

Vandaag meer nog dan op andere dagen worden we aangemoedigd om als geloofsgemeenschap te blijven samenkomen als het kan om Eucharistie te vieren en als dit niet kan tijdens gebedsdiensten waarin vrouwen en mannen van de eigen gemeenschap voorgaan.

Beste mensen,

Samen met het misblaadje ontvingen jullie dit blaadje (blaadje tonen)

Neen, we vieren vandaag nog niet dat Lieve hier reeds 25 jaar in en voor onze geloofsgemeenschap werkt, dat doen we in september;

We willen wel vandaag aandacht vragen voor de vzw Pastorale Animatie die al 25 jaar maandelijks het loon van Lieve betaalt.

Toekomstgericht denken en handelen, dat deden we 25 jaar geleden toen we met de parochieploeg en parochieraad beslisten om een vzw op te richten die zou instaan voor de uitbetaling van het loon van een pastoraal vrijgestelde.

We deden het vanuit de overtuiging dat in een levende geloofsgemeenschap met vele vrijwilligers die zich inzetten in werkgroepen en bewegingen, ook mensen moeten zijn die vrijgesteld en betaald worden voor het pastoraal werk, die “pastor” zijn wat wil zeggen herderlijke zorg en coördinerende aanwezigheid om samen met de vrijwilligers het vuur brandend te houden. Vandaag, 25 jaar later, ervaren we wat een zegen dat is voor onze geloofsgemeenschap!

Dat het financieel al 25 jaar mogelijk is, dankt de vzw aan de vele sponsors. En ook vandaag denkt de vzw aan de toekomst.

Voor de komende 10 jaar zijn er naast de twee bijzondere omhalingen in de kerk, nieuwe sponsors nodig.

Het zou een formidabel jubileumgeschenk zijn voor de vzw als 25 nieuwe sponsors zich engageren om maandelijks een bedrag over te schrijven op de rekening.

Beste mensen,

25 jaar geleden hebben we toekomstgericht gedacht en gehandeld.

Vandaag meer nog dan toen, ben ik samen met de leden van de vzw overtuigd van de noodzaak om voor onze geloofsgemeenschap een eigen herderlijke en coördinerende “pastor” te hebben.

Pinksteren vandaag : geen angst of vrees maar durf en geestdrift en vertrouwen in de toekomst.