

25<sup>ste</sup> zondag door het jaar

“Waar hebt ge onderweg over getwist?” was de vraag van Jezus aan zijn leerlingen. En ze zwegen want ze hadden het onderweg niet gehad over zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding waarover Jezus met hen had gesproken, neen, zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag wie de grootste was.

Beste medegelovigen, met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur zijn het de verschillende politieke partijen die vandaag met elkaar ijveren om de grootste te zijn, aan ons om dat binnenkort mee te bepalen. Het evangelie van vandaag kan ons daarvoor inspireren.

Discussies over de vraag wie de grootste is, wie de machtigste is, wie het voor het zeggen heeft, zijn echter van alle tijden en zij komen voor op alle niveaus van de samenleving, op wereldvlak, in alle lagen van de bevolking en ook binnen de kerk. Ze hebben al veel onheil gebracht.

De grootste willen zijn leidt nu eenmaal niet tot eenheid, tot het bouwen van bruggen tussen mensen, tussen volkeren en godsdiensten maar tot scheuring en breuken, tot onvrede en vaak ook tot geweld en tot oorlog.

Er wordt wel eens gezegd dat je met het evangelie alle kanten uit kunt.

Met de evangelietekst van vandaag is dat in elk geval onmogelijk. We kunnen er maar één kant mee uit.

*“Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen”*

Deze evangelietekst brengt een radicale verandering in de gangbare opvattingen over gezag uitoefenen, over politieke macht hebben, overste zijn, kerkleider zijn.

Leiderschap volgens het evangelie, heeft niets te maken met mensen domineren en klein en onmondig houden, met uit zijn op roem en op eerbetuigingen en op het bekleden van allerlei bevoorrechte posten.

**Het leiderschap dat Jezus voorstaat is het leiderschap van de dienstbaarheid aan allen. Gezag in Kerk en maatschappij, in de grote en in de kleine wereld moet dienend zijn en moet het welzijn van allen bevorderen.**

*“Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen”*

Is dit dan volledig in strijd met wat diep in u en in mij aanwezig is nl. de ijver en de ambitie om een plaats in de maatschappij te veroveren of te behouden en het verlangen om aanvaard en erkend te zijn? Helemaal niet!

Wat Jezus afkeurt is de na-ijver, de drang om de belangrijkste te zijn ten koste van anderen.

Wat Jezus afkeurt is het ellebogenwerk dat aan de anderen geen kansen geeft en geen plaats gunt.

Wat Jezus afkeurt is vanuit een comfortabele positie neerkijken op zwakken en negeren van armen en eenvoudigen.

Om dat aan zijn leerlingen en ook aan ons duidelijk te maken, zette Hij een kind in het midden van de kring. Een kind is klein en kwetsbaar en aangewezen op de zorg van anderen. Terecht is er bij ons algemene verontwaardiging als kinderen worden verwaarloosd, mishandeld, seksueel misbruikt.

Als Jezus een kind in het midden van de kring zet en opneemt maakt Hij meteen de kern van Zijn leven en van Zijn boodschap duidelijk: aandacht voor wie kwetsbaar is, onmondig en aangewezen op zorg van anderen. Zo maakt Hij de liefde van God voor mensen, zichtbaar.

Aan hen die Hem volgen toen en nu, vraagt Hij hetzelfde te doen.

*“Waar hebt ge onderweg over getwist?”* vraagt Jezus aan Zijn leerlingen.

Misschien is het goed die vraag af en toe aan onszelf te stellen.

Marie-Jeanne Speleman

(inspiratie: preken van de week o.a. dominicanen)