

28ezonB-j(14/10/2018): Wijsh7,7-11+Me10,17-30Kiezen=verliezen+winnen

Beste medegelovigen,

Mag ik vandaag met een verhaal beginnen, dat ouder is dan het evangelie en waaruit Meof Jezus inspiratie konden putten voor de lezing die we hoorden ?

De mythologische koning Midas mocht van de Olympische goden één wens doen. Daar hoefde Midas niet lang over na te denken: "Geef me, dat alles wat ik aanraak, verandert in goud." En kijk, hij brak een twijg van een boom, en die veranderde onmiddellijk in goud. De stenen die hij opdraapte, werden prachtige goudklompen.

Zijn geluk kon niet meer stuk. Hij zou niet alleen de rijkste, maar ook de machtigste koning van de wereld zijn. Daar moest op gefeest worden. Hij gebod de lakeien om de lekkerste spijzen en dranken aan te brengen. Iedereen juichte de koning toe. Maar...alles wat Midas aanraakte, veranderde in goud en je kan raden hoe het verhaal eindigde. De mythologische vertellers wilden iedereen waarschuwen: als je enkel kiest voor bezit, zal je de meest levensnoodzakelijke dingen moeten missen.

Vandaag kijkt Jezus ons liefdevol aan en vraagt ons om het beste deel te kiezen en in boek Wijsheid van Jezus Sirach staat: dat we mogen bidden om inzicht, want zelfs de kostbaarste steen en alle goud is slechts stof. Meer nog dan gezondheid en schoonheid schenkt wijsheid de innerlijke rijkdom en het diepste levensgeluk.

In het 1^e deel van het evangelie komt een modeljood bij Jezus. Hij is gericht op het eeuwige leven en onderhoudt de geboden vanaf zijn jeugd. Jezus voelt diepe verwantschap met hem en nodigt de man uit toe te treden tot de dichtste kring van zijn leerlingen. Als voorwaarde stelt Jezus: "Ga alles verkopen en schenk het aan de armen." Er ontbrak de man 1 ding: hij bezat té veel.

In het 2^e deel drijft Jezus de spanning ten top: het is moeilijker voor een rijke om in het Rijk Gods te komen, dan voor een kameel om door het oog van de naald te raken. Het mag een troost zijn, dat de kleinste poort van Jeruzalem "het oog van de naald" genoemd werd, waar kamelen moesten volledig afgeladen worden en pas dan op de knieën door die poort gesleurd konden worden.

De man noemde Jezus 'goede meester', maar Jezus zei: "Er slechts één goed, en dat is God." De man vroeg immers: "Wat moet IK DOEN", alsof hij op eigen krachten het eeuwige leven kon verwerven. Bezitsdrang houdt mensen gevangen en het eeuwige leven wordt je alleen door God gegeven. Los laten brengt bevrijding. Me laat Jezus naar Jeruzalem gaan, en brengt zo gaandeweg de christelijke levenswandel in beeld. (Wie groot wil worden, moet dienaar zijn van anderen) Waren onder de Mc-christenen rijken, die de wet onderhielden, maar de armen over het hoofd zagen? Waren er in die gemeenschap christenen die met lege handen stonden en weinig steun kregen van de anderen? Niet alleen de rijkdom, maar vooral de gehechtheid aan bezit blijkt één van de grootste remmingen te zijn. De man deed niets verkeerd... maar hij dacht vooral aan zichzelf, minder aan anderen. Mogen wij christenen worden die leren **zien met nieuwe ogen**.

Heer Jezus, dikwijls bouw ik op mijn ego en niet op U. Open mijn ogen voor wat U en Onze Vader geeft: zoveel broers en zussen in onze mensenfamilie, overal ter wereld. Leer mij zien met nieuwe ogen. Amen.