

Zout en licht zijn

Een vraagje:

Wat denk je als iemand zegt:

'Het regende alsof het met emmers uit de hemel gegoten werd.

Zie je dan iemand in de wolken staan met ene paar emmers water?

Ik denk het niet.

Wel zo'n zin is een beeld dat iemand gebruikt om iets duidelijk te maken.

Ik kom er nog op terug.

Als Jezus tegen zijn volgelingen zegt:

'Jullie zijn het licht van de wereld',

dan bedoelt Hij niet dat zij een brandende kaars of lamp zijn.

Jezus gebruikt 'licht' als een beeld om duidelijk te maken dat zijn

volgelingen door hun voorbeeld moeten tonen hoe anderen op de wereld

kunnen leven zoals Jezus het vraagt.

Nog een vraagje:

heb je al eens brood gegeten zonder zout?

of weet je iemand die gene zout mag eten?

Vindt die dat lekker?

Zout kan veel:

het geeft smaak, het reinigt en het voorkomt bederf.

Alhoewel: zout is op zichzelf niet zo genietbaar.

Het moet zich oplossen, met andere stoffen vermengen

om waarde te krijgen.

Zoals zout krachtig zijn werk doet,

Ik heb nog een vraag:

Ken je dat, zo'n dag waarop alles tegen zit,

niets lukt, komt er ook nog iets anders bij.

Het is precies alsof je geen fut of zin of kracht hebt om iets te doen.

Het is precies of we zitten in het donker

dat we in het donker zitten,

misschien het zelfs wat donker willen houden.

Wel, ik denk dat dat niet erg is;
misschien moeten ze er wel eens zijn.
Tenminste,
als we daarna op één of ander moment
toch weer een korreltje zout ontdekken
dat terug smaakt brengt in ons leven
om smaak te brengen in ons eigen leven,
dat streepje licht zien om de weg van onszelf te verlichten.

Meer hoeft het soms niet te zijn,
want ongetwijfeld hervinden ook daardoor anderen een stukje hun weg.

Jezus nodigt ons vandaag uit om dat te doen.
Of liever: Jezus zegt ons:
Je bént het: licht en zout

Lukt het niet vandaag?
Is het nog te vroeg?
Mag het nog even donker blijven
of het eten wat minder smaakvol?

Kracht vinden, een streepje licht zien aan de horizon,
het gaat op en af,
de ene dag al wat beter dan de andere.

Vandaag wil alvast zo'n lichtpuntje zijn:
deze kinderen,
die er naar uitkijken om hun 1^e communie te mogen doen,
de ouders die voor hen zorgen en hen een stukje dat geloofsverhaal
willen meegeven,
de gezinnen die straks daar samen willen over nadenken
terwijl ze deze toch in de kerk afleggen, ...

We horen het de kinderen ook lezen en bidden,
hoe zij een beetje zout en licht willen zijn.

En bij dit alles: dank je wel zeggen
tegen onze vriend Jezus, of zijn Vader, God, of zijn Moeder Maria
danken om wat we zien gebeuren:
mensen die - nu of ooit - zout en licht zijn.

Lieve Van Driessen