

Homilie, Pasen 2021 (B jaar)

‘Op de eerste dag van de week gingen enkel vrouwen ’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt.’ Deze openingszin van het paasevangelie van Marcus, beste mensen, doen nog niets vermoeden van wat er deze nacht gebeurt is.

De vrouwen willen met hun heerlijk geurende kruiden enkel een laatste eer betuigen aan het dode lichaam van Jezus. ook al hadden zij vragen als deze praktische vraag: wie zal die steen weggrollen?

Maar wat blijkt? Zodra ze bij het graf aankomen, zien ze dat de steen voor de ingang ervan weggerold is. En wanneer ze naar binnen gaan, staat er opeens een jongen man voor hen in een stralend wit kleed.

Feit is alleszins dat de vrouwen schrokken bij dit gebeuren en niet meer wisten waar ze moeten kijken en wat ze moesten doen. En dan klonken die stem: Wees niet bang.

Hij wist hen te zeggen; dat zij Jezus zochten die gekruisigd is. En gaf hen de boodschap, Hij gaat u voor in Galilea, daar zult gij Hem zien, zoals Hij gezegd heeft...

Zij waren geheel van streek. En durfden aan niemand iets vertellen...

Hij had hen dat alles wel gezegd, ja, maar niemand had begrepen wat Hij daar precies mee bedoelde. En na de kruisdood van Jezus, in die dagen voordien, waren ze die woorden helemaal vergeten.

Samen met Jezus waren immers ook al hun dromen gekruisigd.

Drie jaar lang hadden ze al hun hoop om Hem gesteld, maar nu bleef daar niets meer van over. Het enige wat hen nog restte –zo leek het toch, was de herinnering aan een Vriend, voor wie ze bereid waren geweest heel hun leven te geven. Maar dat die Vriend zijn leven voor hen had gegeven, drong nog niet tot hen door.

Toch lijkt me dat, beste mensen, de echte betekenis te zijn van Pasen: Jezus geeft zijn leven voor ons en blijft daardoor in ons midden aanwezig. En telkens wanneer wij over Hem vertellen en doen wat Hij deed, zal die aanwezigheid sterker worden.

De verrijzenis van Jezus ontkent het kruis niet, maar zegt dat het leven daar niet mee eindigt. In elke pijn en in elk verdriet –hoe groot ook, wil God door Jezus aanwezig blijven. Hij wil aan ons kruis zijn hart geven en laten voelen dat wij er niet alleen voor staan. God wil er zijn voor ons! In het Eerste Verbond noemen ze Hem daarom niet voor niets ‘Jhawah’ – Ik-wil-er-zijn-voor-jou’ -.

De verrijzenis van Jezus, beste mensen, maakt die belofte op een bijzondere manier waar. Het laat ons geloven dat er na elke nacht van duisternis en pijn een nieuwe morgen komt; en dat elk graf van verdriet en mislukking tot baarmoeder van nieuw leven kan worden.

Soms is dit een hele weg en vraagt het tijd voor aleer een mens herkent en erkent dat de Heer je tochtgenoot is in je leven en dan dan wil je Hem ten volle ontmoeten en wil je in zijn spoor je leven verder vorm geven.

Zo wordt je doopleerling zoals Martine, zij zal zodadelijk gezalfd en gedoopt worden om ook in deze viering voor het eerst de communie te ontvangen en zal zij ook voor het eerst ten volle deelnemen aan de eucharistie. Samen met Hieronim zal zij gevormd worden, om bezielde door Gods Geest, getuigen te zijn van de verrezen Heer.

De Levende Heer is dus niet bij de doden te vinden.

Ieder van ons, beste mensen, zou in deze Paasdagen even stil kunnen worden bij volgende overwegingen:

- = Waar zoek jij de verrezen Heer?
- = Heb je zijn aanwezigheid al ooit concreet ervaren?
- = Weet je Hem ook nabij in momenten van pijn en verdriet?

Laten we de Levende niet bij de doden zoeken, maar in het dagelijks samenleven met elkaar. En het zit hem vaak in kleine alledaagse dingen, zoals we mochten beluisteren en bekijken in het kindvriendelijk moment van daarnet.

Doorheen uiting te geven aan die kleine alledaagse dingen, zal ons geloof sterker verankerd zijn met Gods vreugdevolle boodschap van Pasen, om alzo te kunnen weerstaan aan de stormen van de tijd, ook vandaag.

Jezus, Hij leeft, en Hij wil ook vandaag Gods naam waarmaken door er voor jou en mij te zijn. Daarin, beste mensen, kunnen en mogen wij als christenen onze vreugde vinden.

Alleen die vreugde werkt aanstekelijk en we mogen deze delen met velen rondom ons.

Alvast allen een vreugdevol en Zalig Paasfeest toegewenst.