

Homilie: startviering zondag 23 september 2018

ZIEN met nieuwe ogen

Beste mensen,

Deze week nog ergens gelezen dat meer en meer mensen vroeger een bril moeten dragen door het gebruik van smartphone en beeldschermen.

Onze ogen passen zich gemakkelijk aan...

We leren dus kijken met "nieuwe ogen".

Of gaat het om de zovele blinden en slechtzienden in onze maatschappij die vaak terecht trouwens - om meer begrip vragen en meer aanpassingen in onze straten?

Zien met nieuwe ogen:

het zou misschien een mooie verkiezingslogan kunnen zijn, deze dagen heel actueel.

Maar als we het evangelie hoorden van Jezus en de blindgeborene dat weten we dat het om iets anders gaat.

Jezus leert ons namelijk kijken met andere ogen.

In elk verhaal van en met Jezus, maakt hij ons bewust

dat het in het leven om andere dingen gaat dan op het eerst zicht lijkt.

De blinde uit het verhaal leert zien, hij leert geloven in Jezus, stap voor stap.

Hij weet dat Jezus wondere dingen kan doen en hoopt dat hij dit ook voor hem zal doen:

"Maak dat ik weer zien kan", vraagt hij aan Jezus.

Hij geneest inderdaad, maar wat hem gelukkiger maakt is zijn geloof in Jezus.

Niet zo moeilijk, zou je denken:

als wij een ziekte hebben en de dokter geneest ons,

dan is hij of zij in onze ogen een goede arts.

Maar in het leven werkt het vaker nog omgekeerd:

als we in iets geloven, als we in mensen geloven, dan worden ze beter.

Jezus leert ons trouwens dat als we in God mogen geloven,

dat we hem, blindelings bijna mogen vertrouwen.

Dat is niet hetzelfde als naïef in de wereld staan,

maar heeft veeleer te maken met het feit dat we dan

anders kijken, krijgen we een andere kijk op mensen en op het leven.

Het is dat wat het jaarthemalied ook ons wil meegeven.

Mag ik dan ook aan het koor vragen om voor ons, als getuigenis

de eerste strofe van dit lied te zingen.

strofe 1

Jezus helpt ons om te kijken naar wat er leeft aan pijn en verdriet bij mensen, dat als we delen in de vreugde zonder jaloersheid, we dan zien met nieuwe ogen.

strofe 2

En we horen het soms mensen zeggen:
ik ben een moeilijke periode doorgegaan,
het heeft gestormd in mijn leven, maar ik ontdekte een spoor van licht
en dat geeft me een andere kijk!
strofe 3

Daar waar de blinde in het verhaal aan de kant van de weg zit,
laat Jezus ons zien, dat wanneer we naar die man toegaan,
hij een heel ander mens wordt.
strofe 4

Als we hier straks aan tafel gaan om Jezus te herdenken
en Hem in brood en wijn in ons midden weten, net zoals zijn vrienden dat meemaakten,
dan is dat een teken van hoe wij zijn weg durven gaan.
strofe 5

Gisteren vierden we met de grote parochie van Sint-Niklaas
dankbaar hoe we open kerk mogen zijn, dat mensen zich welkom weten
en dat we elkaar graag willen zien... misschien eens met nieuwe ogen.
strofe 6

En we hoeven dat niet alleen te doen,
ook jullie vormelingen mogen zich op die weg gedragen weten,
door ouders, familie, maar ook door deze geloofsgemeenschap.
We mogen in God blind vertrouwen en als we goed kijken,
zien we dat God in elke mens aanwezig is, dat zij zijn beeld en gelijkenis zijn
daar waar zij het goede voor de ander proberen doen.
strofe 1 en 7

Zo hebben we zowel het evangelie, als het jaarthemaliëd
op ons eigen leven gelegd...
en kunnen we zien met nieuwe ogen.
Mag dit geloof en vertrouwen ons verder helpen in dit nieuwe werkjaar.
Laten we daarvoor bidden in onze voorbeden....