

Inschrijvingsstrook TEREKEN FEESTEN 2023

NAAM

ADRES TEL

Drank en dessert kan u met payconic betalen.
We reserveren een tafel voor u vanaf 4 personen.

HET EETMAAL VAN ZONDAG 20/08

- Maaltijd tussen 11u45 en 13u00
 Maaltijd tussen 13u15 en 14u30

Kruis uw keuze aan aub

Mosselen (à volonté)

..... x volw (€ 24) + x kind* (€ 12) =

Paling in 't groen

..... x volw (€ 28) + x kind* (€ 14) =

Spaghetti Bolognaise

..... x volw (€ 12) + x klein (€ 6) =

Spaghetti vegetarisch

..... x volw (€ 12) + x klein (€ 6) =

TOTAAL =

Mosselen, paling: met frieten of brood
Graag uw inschrijving **vóór 16/08***

EETMAAL VAN ZATERDAG 26/08

18u00 - 20u00

Mosselen (à volonté)

..... x volw (€ 24) + x kind* (€ 12) =

Vol-au-vent (vidé)

..... x volw (€ 17) + x kind* (€ 8) =

Stoofvlees

..... x volw (€ 17) + x kind* (€ 8) =

Spaghetti vegetarisch

..... x volw (€ 12) + x klein (€ 6) =

TOTAAL =

Met frieten of brood
Graag uw inschrijving **vóór 23/08***

* Inschrijven bij Nathalie Pannier, Tereken 5b

Kind = t.e.m. 10j
Inschrijvingen stoppen als de maximum capaciteit bereikt is.

18e zondag a- jaar
6 augustus 2023



Gedaanteverandering
van de Heer
Een nieuw
perspectief

Lied

1. Ge - groet jij die hier komt om licht, om
kracht tot vre - de. Dat nieu - we hoop en
rui - mer zicht jouw deel zijn he - den.
Bid nu om nieu - we moed tot wat ge -
beu - ren moet o - ver - al en on - ver - moed:
vre - de, vre - de, de lie - ve vre - de.

Welkom

Bidden om nabijheid

God, een berg was de uitgelezen plaats
om U te ontmoeten.
Jezus nam er Petrus, Jacobus en Johannes
met zich mee.

Hij brengt ons hier samen in deze kerk,
met alles wat ons bezig houdt:
vreugde en verdriet,
verleden, heden en toekomst.
Wees hier bij ons aanwezig
en help ons om vrede en rust te vinden
in uw nabijheid. Amen.

Laten we het even stil maken en God voorleggen
wat ons bezig houdt



Gloria

1. Al wat ik kan is zin - gen voor U,
een lied niet gro - ter dan het hier en nu:
al wat het le - ven mij zeg - gen
wil zeg ik aan U.

*Al wat ik kan is roepen tot U,
een stem niet groter dan het hier en nu:
al wat mijn adem aan woorden vindt
zeg ik aan U.*

*Al wat ik kan is uitzien naar U,
een oog niet groter dan het hier en nu:
al wat de morgen mij brengen zal
dank ik aan U.*

Gebed

Heer, neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze ogen opdat wij zouden zien
dat Gij de Heer van het leven zijt.
Neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze oren opdat wij zouden horen
wat Gij, Vader, vraagt : "Luister naar Hem !"
Neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar ons hart opdat wij zouden begrijpen
dat in het dal de liefde op ons wacht
en soms ook het lijden.
Spreek vandaag tot ons uw Woord van alle tijden:
"Wees niet bang! Ik ben met je!". Amen.

Inleiding op de lezingen

In een visioen zag de profeet Daniël iemand op de wolken naar een hoogbejaarde gaan die Hem voor eeuwig heerschappij gaf. Eerste christenen zagen in Hem Jezus Christus zelf.
In het evangelie laat Matteüs ons kennismaken met de bijzondere ervaring die Jezus' leerlingen hadden toen ze eens met Hem boven op een berg waren.
Een ervaring die hen inzicht gaf in wie Jezus echt was: iemand op dezelfde hoogte als Mozes en Elia, de belangrijkste figuren uit de joodse godsdienst.

Eerste lezing Daniël 7, 9-10. 13-14

Een moment voor de kinderen



De ze - gen van God on - ze Va - der, zij
met ons waar wij ook gaan. Hij zal ons be -
hoe - den, be - wa - ren, en legt o - ver ons zijn
naam. Sja - loom, sja - loom, Ja - weh is zijn
Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan.



Bedevaart naar de Boskapel van Puivelde

Woensdag 16 augustus

De viering is om 19u
in de rustige bossen van Puivelde.

We kunnen er met de fiets naar toe:
samenkomen aan de kerk van Tereken
om 18u15, vertrek om 18u30.

Wie liever met de auto (mee)rijdt,
kan dit ook afspreken.

Nadien zijn we te gast om
iets te drinken en te zingen,
ten huize van Agnes en Dirk,
Pottenbakkerstraat 8
9100 Sint-Niklaas.

Lichtpuntje luisterlied
De Reis . Stef Bos en Sabina Tiels

De reis is nog maar net begonnen
De horizon nog mijlenver
Er is nog zoveel te ontdekken
Zoveel grenzen niet verlegd
Dus zoek een weg
En durf te vallen
Wees niet bang
Voor de storm
Volg je hart
Ga recht door zee
Het maakt niet uit waarheen
Als je maar hebt lief gehad
Als je maar je leven durft te delen
Als je maar hebt lief gehad
En als je alles wat je hebt maar hebt gegeven

De reis is nog maar net begonnen
De haven is nog steeds in zicht
Ik ben nog hier om je vast te houden
Als je dwaalt in het donker geef ik licht
Zoek een weg durf te vallen
Wees niet bang voor de storm
Volg je hart
Ga recht door zee ...

Spring in de tijd en durf te stromen
Wees niet bang
Voor Hemel en Hel
Ga voluit en leef je dromen
Dat is het enige dat telt
Als je maar hebt lief gehad
En als je maar je leven durft te delen
Als je maar hebt lief gehad
En alles alles wat je hebt maar hebt gegeven

Gebed

God, Bron van leven,
het was goed om hier te zijn,
om uw stem te horen
en de warme gloed van uw nabijheid
aan de lijve te mogen ervaren.
Zend ons niet heen met lege handen,
vergezel ons op onze wegen,
zeggen ons allen met kracht en goede moed,
omwille van Jezus, uw Welbeminde,
onze Broeder, onze Heer. Amen.

Mededelingen

Zegen en zending

Evangelie **Matteüs 17, 1-9**



Homilie

Voorbeden

Moge het niet gebeuren
dat we vastroesten in zelfgenoegzaamheid.
Hou ons onrustig, Heer,
blijf ons aanspreken
zolang niet elke mens uitzicht heeft
op een menswaardig leven.
Laten we bidden ...



Moge het niet gebeuren
dat we ons blindstaren op onze westerse luxe-
probleempjes,
maar moge het gebeuren
dat we, voorbij de grenzen van onze rijkdom,
oog hebben voor een wereld
die slechts kan dromen van een betere toekomst
en die rekt op onze solidariteit.
Laten we bidden...
Luister Heer ...

Moge het gebeuren
dat er in onze buurt steeds mensen zijn
met een open geest en wijze woorden
die ons oproepen
het oude vertrouwde achter ons te laten
en open te staan voor het nieuwe dat God met
ons wil beginnen.
Laten we bidden...
Luister Heer ...

Bidden wij voor hen voor wie in deze viering
ons gebed wordt gevraagd(...)
En voor diegene van wie we afscheid
moesten nemen(...)
Dat we met elkaar verbonden blijven
over de dood heen.
Laten we bidden...
Luister Heer ...

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

**Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.**

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen
een licht en een voorbeeld.

**Ik geloof dat het evangelie van Jezus
een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken
tussen alle mensen.**

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was
in Jezus Christus.

**Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.**

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen
op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert
over de dood
voor alle eeuwigheid. **Amen.**

Offerande

Delen van wat we hebben,
om onze geloofsgemeenschap mee te dragen.
Dank je wel om dit te doen!
Je kan iets in het mandje
leggen waarmee de
misdienaars rond komen,
of het kan via bankapp
(niet via payconiq)



Bidden bij brood van leven

God,
drie leerlingen mochten met U samen zijn
bovenop een berg.
Het was een moment van stilte en rust,
van innerlijk geluk,
van uitzicht op wat komen zal.
De tenten werden toen niet opgeslagen,
want hun geloof was nog te broos.
Maar hun verlangen naar een wereld
van vrede en geluk
werd aangewakkerd.

**Zo mogen ook wij hier samenzijn,
gedragen door God en elkaar,
vol verlangen uit te zien
naar een nieuwe wereld,
gedragen door liefde en goedheid.**

Want in ons hart hebt Gij de hunkering gelegd
naar een betere wereld, vol van het beste
in iedere mens.

**God,
Wij danken U voor Jezus, uw zoon,,
die ons als kerk bijeen heeft gebracht.
Wij danken U, dat Hij zichzelf blijft geven,
juist waar mensen samenzijn.**

Daarom ook heeft Hij ons
hier bijeengeroepen en mogen wij nu eten
van het Brood dat Leven geeft,
mogen wij Hem dicht bij ons weten;
Hij zal ons maken
tot nieuwe mensen in Zijn geest,
tot getuigen van liefde en vrede,
tot mensen die blijven bidden,
nu met de woorden die Hij ons leerde:

Onze Vader

Vredewens

Heer Jezus,
op de berg mocht Gij,
in de nabijheid van uw en onze Vader,
even de totale vrede ervaren.
Maar daarna moest ook Gij afdalen naar het dal,
waar tegenstand en lijden U te wachten stonden.
Ook ons leven verloopt niet altijd over rozen
en daarom vragen wij U:
Schenk ook ons, al is het soms maar even,
diepe vrede.



Communie

Orgel