

Gebed

Je krijgt in deze Advent elke week een kaartje mee met een gebed. We worden uitgenodigd om daar thuis tijd voor te maken.

Mededelingen

Woordje duiding bij de seniorenweek

Ouder worden, is je stap vertragen, hoewel de hele wereld alsmat sneller gaat.

Af en toe een deuntje fluiten, met een vleugje weemoed.

Blij zijn dat er iemand langskomt, zonder haast.

Lege plekken om je heen zien groeien en de kilte ervan voelen.

Een keldervoorraad hebben aan herinneringen, maar soms gezelschap missen om ze op te halen.

Je kracht niet kwijt zijn, maar er alleen een beetje zuiniger mee moeten omspringen.

Wat je geleerd hebt als een schat bewaren.

Behoedzaam uitkijken

zoals een oude boom naar zachtere seizoenen.

Het nodige vertrouwen samenrapen

in de dag van morgen.

En met beide handen houden aan het leven

dat met lief en leed, toch het enige,

het mooiste en het hoogste goed blijft.

Zegen en zending

OP WEG NAAR KERSTMIS

- Heb je al de **adventskalender** mee?

Er is er ook eentje voor kinderen!

- Kerstactie **Welzijnschakel** Tereken:

- De actie van **Welzijnszorg nationaal**:

Allemaal Digitaal?? Postkaarten in te vullen.

- Op zondag 11 december presenteren we **SOEP in de kerk** voor een vrije bijdrage. De omhaling

van deze zondag gaat eveneens naar de actie van Welzijnszorg nationaal. Ook nu weer doen we een

beroep op vrijwilligers om soepgroenten te

bezorgen en/of mee soep te maken op

ZATERDAG 10 DECEMBER om 9u30

in de keuken van zaal Ons Huis.

- Aansluitend bij de actie van Buurthuis

den Aftrap zorgen we mee voor **'warme wensen voor alle mensen' in onze buurt**. Vanaf

december kan je in een 'Sneeuwman' aan de kerk

een anonieme of ondertekende wenskaart

deponeren voor een stadsgenoot.

Verder is er ook:

- Oxfam cadeaudagen in Sint Carolus, L. De Meesterstraat 58, vanaf zaterdag 3 dec. om 13u tot zondag 4 dec 17u.

- De warmste week: ook VLOS is geselecteerd

- Kerstconcert: Ootre Sjoos, zaterdag 10/12

- Kerstconcert 'Stars of wonder' :

Sint-Cecilia en Consonant, zondag 11/12 - 16u

- En we vieren Kerstmis met een middernachtmis en op Kerstdag om 10u30!



1e zondag van de advent
a- jaar
27 november 2022
Eucharistieviering



Verbind je
met het licht

Orgel

Welkom

Lichtritus en lichtlied met de kinderen

Als al - les dui - ter is, ont - steek dan een
lich - tend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer
dooft. Als al - les dui - ter is, ont - steek dan een
lich - tend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer
dooft. Als al - les dui - ter dooft.



Goede God,
de eerste kaars is voor Jou.
Jij wil bij ons zijn,
als een klein warm lichtje,
als een vuurtje dat ons warm maakt..
Dankjewel,
dat Jij voor ons een licht wil zijn
Wij vragen: help ons om ook een licht te zijn
voor anderen, vandaag, morgen en altijd.
Amen.

Bidden om nabijheid

Kom ons nabij, God,
Want wij verlangen naar Jezus' komst in deze tijd.
Wij blijven een nieuwe tijd verwachten.
Wij blijven hopen op een rechtvaardige wereld.

Kom ons nabij, God,
en breng ons waar licht is.
Breng ons waar gerechtigheid gebeurt.
Leer ons weerbaar te worden
en licht te zijn voor anderen.

Kom ons nabij, God,
en maak een nieuwe samenleving mogelijk,
waar mensen openstaan
voor de wijsheid van senioren,
waar zieken en bejaarden
betrokken worden in het dagelijks leven.

Wij bidden zingend:

1. Voorzang - 2. Allen



Houd mij in le-ven, wees Gij mijn red-ding,
steeds weer zoe-ken mijn o-gen naar U.

Gebed

God van licht en liefde,
In deze adventstijd
kijken wij uit naar uw komst.
Open onze ogen en ons hart
opdat we waakzaam zijn
voor het licht in ons leven.
We vragen het u door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Inleiding op de lezingen

Licht komt er niet vanzelf in de wereld.
Daarom zegt de profeet Jesaja: zwaarden moeten
omgesmeed worden tot ploegen en speren tot sikkels.
Het moet gedaan zijn met oorlog en onrecht.
En Jezus voegt er aan toe: wees waakzaam,
zodat je ziet waar het licht nodig is in de wereld.

Eerste lezing Jesaja 2, 1-5



Zwaarden omsmeden tot ploegscharen

Lichtpuntje van de week

De documentairefilm *The Letter*,
over de kracht van de mensheid
om de ecologische crisis te stoppen,
ging op de feestdag
van Sint-Franciscus van Assisi
in première in de Synodezaal van het Vaticaan.
De film wordt gratis beschikbaar gesteld
op *YouTube Originals*.



Volgens de persdienst van de Heilige Stoel
is het de eerste keer dat een film met de paus
gratis beschikbaar is via een streamingdienst.

Op woensdag 25 januari aanstaande is de film
ook in Sint-Niklaas te zien, Nederlands ondertield.
Info volgt later.

Luisterlied

Stef Bos : Licht

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht, alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
Maar de tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
En de dromer staat alleen.

Dus geef licht, geef licht
voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht, geef licht
Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht.

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
En hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Dus geef licht, geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Van wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit zal halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen en Hij geeft licht.

Hij geeft licht
Geeft een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Geeft licht, geeft licht
Dus geef de liefde een gezicht.

**Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.**

Daarom, in zijn Naam, keren wij ons tot U, God,
en bidden wij voor alle mensen
die ons ter harte gaan:
hen van wie wij heel veel houden
en ook hen van wie wij nog niet genoeg houden.
Wij bidden ook voor hen
die ons zijn voorgegaan van tijd naar eeuwigheid.
(...)

**Voor ons allen vragen wij U:
vorm en beweeg ons – steeds meer –
aangevuurd door Jezus' Geest:
doe ons groeien in geloof,
versterk onze hoop, verruim onze liefde,
steek uw levenskracht in onze daden.**

Geef dan, God, dat wij die willen eten
van hetzelfde brood uit uw hand,
leven mogen naar uw Verbond
en elkaar niet in de steek laten.
Moge onze liefde toenemen
in inzicht en fijngevoeligheid,
om de weg te kunnen gaan
die Jezus ons is voorgegaan.

Onze Vader

Vredewens

Jesaja, de profeet van lang geleden,
werd ook geconfronteerd met geweld,
onrechtvaardigheid, misdaad en oorlog.
Toch voorspelde hij vrede voor alle volkeren.
Die verwachting nemen wij over en bidden:

Heer Jezus,
Gij hebt ons opgeroepen tot verzoening,
eenheid en vrede.
Vorm ons om tot mensen van vrede
en schenk ons eens uw eeuwige vrede.

Die vrede van God zij altijd met u.

Inleiding op de communie

Zonder voorbehoud heeft de Heer gedeeld
wat Hij bezat: zijn liefde voor ons, zijn leven.
Als wij zijn Brood delen en zijn Beker drinken,
mogen wij Hem daarin ontmoeten.

Communie

Lied



Kom tot ons, de we - reld wacht,
Hei - land, kom in on - ze nacht.
Licht dat in de nacht be - gint,
kind van God, Ma - ri - a's kind.

Evangelie Matteüs 24, 37-44

Acclamatie



Dat uw woor - den in ons bran - den
als een vuur voor hart en han - den,
als een licht voor ons uit!

Homilie

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, grond van alle bestaan
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een man was naar Gods hart.
Hij roept ons op Gods droom waar te maken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.

Ik geloof in de Heilige Geest die ons helpt
onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn
van de ander helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap die Gods droom
begrijpt en probeert ernaar te leven
om mee te bouwen aan een betere toekomst.

Ik geloof dat het leven sterker is dan de dood.
Ik geloof dat ieder mens, hier en nu
door God geroepen is
en voor altijd in Hem geborgen. Amen.

Voorbeden

De Heer is ons licht. Laten wij ons gebed vol vertrouwen tot Hem richten.

Bidden wij om licht voor de kerk:
dat zij als gemeenschap van God
een licht wordt voor deze wereld.
Laten wij bidden:

wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Bidden wij om licht in de wereld:
dat onrecht niet het laatste woord krijgt,
maar liefde de enige weg naar vrede is.
Laten wij bidden:

wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Bidden wij om licht voor mensen,
die leven in duisternis,
in het bijzonder voor mensen in armoede
en senioren die leven in eenzaamheid,
dat Gods liefde hen tastbaar nabij komt.
Laten wij bidden:

wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Bidden wij om licht voor ons,
hier verzameld als zussen en broers,
dat wij elkaar in liefde ontmoeten,
en de herinnering bewaren aan allen
van wie we dit jaar afscheid namen,
in het bijzonder van de overleden OKRA-leden.
Laten wij bidden:

wij bidden U, verhoor ons, Heer.

God van licht en liefde,
hoor onze beden die wij voor U brengen.
Wees een licht op onze weg
opdat ook wij licht kunnen worden,
vandaag, morgen en altijd. Amen.



Offerande

Gebod over de gaven

Heer, als waakzame dienaars
hebben wij uw tafel gedekt met brood en wijn.
Maak ons beschikbaar en breekbaar
als levend brood voor onze medemensen.

Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen die vreugde en vriendschap missen.
Kom zo bij ons wonen, Heer, dan brengen wij
uw Rijk van gerechtigheid en vrede iets dichterbij.
Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij u zijn. **De Heer zal u bewaren.**
Verheft uw hart. **Wij zijn met ons hart bij de Heer.**
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wanneer zoals nu het leven verstilt,
bladeren van de bomen zijn verdwenen,
geen vogel die vrijuit zingt –
wanneer zoals in deze dagen
het leven inkeert in zichzelf en ingetogen rust,
dan is het alsof wij niets anders kunnen
dan ons oor bij U, onze God, te luisteren leggen.

**Wanneer zoals nu
de nachten lengen en de dagen korten –
wanneer zoals in deze tijd
het licht verliest en de duisternis wint,
dan is het alsof wij niets anders willen
dan bij U, onze God, veilig te schuilen.**

Wanneer zoals nu de aarde geen vruchten geeft,
de grond verhard van de kou –
wanneer zoals in deze dagen bomen en struiken
hun blad niet eens kunnen voeden en dragen,
dan is het alsof wij diep beseffen
dat wij uit U, onze God, gegeven leven.

**Wanneer zoals nu wij onderdak zoeken,
mensen ontmoeten om ons thuis te voelen,
wanneer zoals in deze tijd
wij elkaar verwarmen
en zingen en vertellen van het licht dat komt,
dan is het alsof wij de naam 'Jezus'
wel moeten noemen.**

Hij die zonder voorbehoud op U vertrouwd
en tot het uiterste aan mensen trouw is gebleven,
die in al wat Hij zag uw hand bespeurde,
overal uw adem voelde
en het leven van ganser harte prees.
Die gedreven en begeesterd
lammen overeind heeft geholpen,
in al wat Hij zei uw boventoon liet klinken,
zelfs voor doven te horen,
die brandde als een vuur en was als licht,
zelfs voor blinden te zien,
die door kwade naam en laster heen
keek tot in het hart van de mens van goede wil
en met Hem aan tafel ging. (...)