

BEDEVAART BOSKAPEL PUIVELDE:

Woensdag 31 augustus

We sluiten ter plaatse aan bij de viering om 19u.
Wie met de fiets rijdt: verzamelen om 18u30
aan de hoofdingang van Terekenkerk.
Als je met de auto rijdt of wilt meerijden: graag
een seintje aan Lieve zodat ze je kan koppelen.

Na de viering zijn we te gast ten huize van
Pottenbakkerstraat 8, SN voor het gezellig samenzijn.
Het is makkelijk om vooraf te weten
met hoeveel we ongeveer zijn.
lieve.vandriessen@telenet.be; 0479 50 77 04



GOED OM WETEN en TE NOTEREN

Zaterdag 03 september:

Bedevaart naar Halle: info op flyer
achteraan in de kerk

Zaterdag 10 september:

10u00: overgang scouts met viering in de kerk
14u30: ziekenzalving (zie hieronder) in Ons Huis

Zondag 18 september:

10u30: startviering met bewegingen en werkgroepen

Zaterdag 24 en zondag 25 september:

Start met vormelingen

Zaterdag 8 oktober: 19u30

Taizéviering

Maandag 10 oktober: 20u00

Parochieeraad voor al onze geloofsgemeenschappen

Zaterdag 12 en zondag 13 november:

Parochieweekend in Drongen. Wie graag meedenkt
over de uitwerking ervan: welkom op donderdag 29/9
om 20u op de pastorie!!!

Zondag 27 november: 11u30

Bedankingsfeest aan alle medewerkers van onze
geloofsgemeenschap en Terekenfeesten

Vrijdag 06 januari: 19u30

Impulsavond -nieuwjaarsreceptie Tereken



Ziekenzalving en ontspanningsmiddag Welzijnszorg Tereken:

Zaterdag 10 september
om 14.30 uur in "Ons Huis"

Iedereen welkom vanaf 75 jaar en langdurig zieken
voor de viering met ziekenzalving,
waarna optreden van Flamencogroep, Las Mariquitas
en maaltijd met belegde sandwiches of brood.
Deelname in de kosten: 7,00 euro
Inschrijven bij Erna Dierick, Schoolstraat 202,
03 766 12 66 of op het secretariaat Tereken 5a.
Dit kan tot 2 september.

Graag vermelden als je wenst opgehaald te worden.



22e zondag c-jaar 28 augustus 2022



*Iedereen
welkom*

Lied

God heet ons wel - kom in zijn huis,
God no - digt al - len op dit feest.
Viert sa - men vreug - de - vol de - ze
dag, al - le - lu - ia!
1. Kom naar de maal - tijd van de Heer.
2. Ju - bel van vreug - de voor de Heer,
Hij no - digt al - len op dit feest.
zing blij voor God want Hij is goed.
Eet van het brood dat le - ven geeft.
Zijn lief - de duurt in eeu - wig - heid.

Welkom

Gebied om nabijheid

Bewust van onze tekorten,
keren we ons naar de gastvrije God
bij wie we altijd opnieuw van harte welkom zijn.
"Gun de andere ook eens het beste deel
en de beste plaats",
zegt Jezus ons in het evangelie.
Voor al die keren dat we het beste plekje
of het grootste deel voor onszelf reserveerden,

Heer ont - ferm U, Heer ont - ferm U, Heer ont - ferm U.

"Nodig eens andere mensen uit,
mensen die jou niets kunnen teruggeven"
zegt Jezus.

Voor al die keren dat we voor een uitnodiging
uit berekening enkel die mensen uitnodigden
van wie we hoopten iets ervoor terug te krijgen,

Heer, ontferm U

"Wie groot wil zijn moet dienstbaar zijn
aan anderen" zegt Jezus.

Voor al die keren dat we niet gastvrij waren,
ons te goed voelden om een ander
de hand te reiken of hem of haar te helpen,

Heer, ontferm U

Moge de gastvrije Vader,
onze fouten vergeven en ons sterken
om nu en altijd in de geest van Jezus te leven.
Amen.

Eer aan God

Bless the Lord, my soul, and bless God's ho-ly name.
Prij's de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil' ge naam.

Bless the Lord, my soul, who leads me in - to life.
Prij's de Heer, mijn ziel, die mij het le - ven geeft.

Openingsgebed

Goede God,
bij U is iedereen van harte welkom.
Gij nodigt elke mens uit
aan de tafel van uw Zoon,
om ons te ontmoeten in zijn Woord en zijn Brood.
Geef ons de kracht deze uitnodiging
in geloof en vertrouwen te beantwoorden.
Dit vragen we U door Christus, onze Heer. Amen.

Inleiding op de lezingen

In onze eerste lezing is een wijze man aan het woord.
Hij roept op tot bescheidenheid.
Niet te verstaan als 'maak je kleiner dan je bent'
maar als:
'Ken je grenzen. Schat je relatie tot anderen juist in.
Besef de implicaties van je gedrag.
Weet waar het in het leven op aankomt.
Ook in het evangelie spoort Jezus
zijn leerlingen aan tot bescheidenheid.

Eerste lezing Sirach 3, 17-18. 20. 28-29

Slotgebed

Wees voor ons een licht, Heer,
opdat wij onszelf leren kennen
zonder zelfoverschatting,
zonder zelfonderschatting.

Wees voor ons het licht, Heer,
dat ons openbreekt
uit onze zelfgenoegzaamheid,
dat ons openbreekt naar elkaar.

Geef ons uw kracht, Heer,
om de wereld om te vormen tot uw tafel,
waar plaats is voor allen,
waar mensen gewoonweg mensen mogen zijn
- elkeen even hoog in aanzien -
waar niet hij die gediend wordt
de grootste is,
maar hij die dient. Amen.

Slotlied

Breng ons daar waar men - sen le - ven,
wach - tend op een woord van hoop
Doe ons de - len, doe ons ge - ven,
in Uw Geest zijn wij ge - doopt.
Refrein
Laat uw naam ons le - ven wor - den,
ro - de draad in ons be - staan,
an - ker - vast, van - daag en mor - gen,
kracht en moed om door te gaan.

Mededelingen

Zending en zegen

Inleiding op de communie

Aan de tafelgemeenschap met de Heer
is iedereen welkom,
de zwaksten het eerst.

Wie dit gebroken Brood aanvaardt,
aanvaardt ook wat het werkelijk is:
Jezus Christus die,
in zijn grenzeloze gastvrijheid,
Zichzelf aan ieder van ons schenkt.

***Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.....***



Communie

Om in stilte te lezen Wim Holterman

In Gods ogen

Op het bruiloftsmaal
van het Rijk Gods,
daar worden laatsten eersten;
groten worden er klein.
De wereld wordt er omgedraaid.
Wat in onze ogen belangrijk is
verliest al zijn waarde.
Er is maar één richtlijn:
wie ben ik voor anderen.
Mijn plaats wordt bepaald
door de ruimte die ik geef
aan anderen, vooral aan de minsten.
De waarde van mijn leven
wordt afgemeten aan mijn waardering
voor hen die worden ondergewaardeerd.
Ik ben er belangrijk
voor zover ik belang hecht
aan hen die niet gezien worden.
In Gods ogen word ik iemand
als ik anderen zie met zijn ogen:
ogen die liefde uitstralen
en die ruimte scheppen;
ogen die anderen zien staan
en die zich niet sluiten
voor het leed
van de wereld.



Moment voor de kinderen op wereldreis

Evangelie

Lucas 14, 1. 7-14

Lied

Bless the Lord my soul

Homilie

Kort stukje orgel

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.



**Ik geloof dat Jezus een mens was
naar Gods hart.**

**Hij riep ons op Gods droom te helpen
waarmaken.**

**Voor armen en kleinen
opent Hij toekomst.**

Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden
waar het op aankomt.
Hij is het die ons de waarde
van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

**Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.**

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. **Amen.**

Voorbeden

Voor Jezus van Nazareth waren alle mensen
even belangrijk:
jong en oud, ziek en gezond, rijk en arm.
Zij gingen Hem allemaal ter harte.
Allen zijn ze even welkom aan
"de feestmaaltijd".
Wij mogen allen toevertrouwen aan zijn
grenzeloze gastvrijheid en voor hen bidden.

Laten wij bidden
voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we een hartelijke gemeenschap zouden zijn
waar iedereen zich kan thuis voelen,
een gemeenschap waar ook
zieke, arme of gekwetste mensen
van harte welkom zijn.



Laten wij bidden voor alle mensen
die veel talenten kregen
en die geluk hebben in het leven.
Dat ze altijd aandacht zouden hebben
voor de mensen met minder kansen
en minder geluk en dat ze hun talenten
in dienst zouden stellen van anderen.

Dat ons bidden en ons zingen...

Laten wij bidden voor allen
die terug naar school gaan:
voor kinderen, leerkrachten en directies.
Dat ze het nieuwe schooljaar
hoopvol en met vreugde tegemoet zien.
Dat elk kind, elke jongere zich echt welkom
mag voelen op school.

Dat ons bidden en ons zingen...

Laten wij bidden
voor wie in deze viering ons gebed
wordt gevraagd (...).
Breng hen een boodschap van hoop,
dat hun leven niet voor niets geweest is.

Dat ons bidden en ons zingen...

Offerande

Dankend bidden bij het brood van leven

Goede God,
hier in deze kring willen wij een eenvoudig
menselijk gebaar stellen:
het brood delen,
teken van vriendschap en trouw.
God van liefde, wees aanwezig
in onze verbondenheid met elkaar.
Schenk ons een open blik,
dat wij elkaar nabij blijven
in navolging van Jezus,
uw Zoon en onze Broeder.

**Moge uw Woord ons waakzaam houden,
dat het in ons werkt,
dat het in ons tot daad wordt.
Uw Woord laat ons zien wie we zijn
en wat ons te doen staat.
Bemoedig ons, God,
dat we durven doen
wat ons hart ons ingeeft;
dat we durven spreken,
wat dient tot opbouw van uw Rijk;
dat we de onzekerheid overwinnen,
omdat U met ons bent.**

U bent ons het meest nabij gekomen
in uw Zoon Jezus Christus.
Hij nodigt ons uit
de weg ten leven te gaan.
Hij is ons voorgedaan op de weg
die door de dood heen
leidde naar zijn Verrijzenis.
Zoals brood gedeeld wordt onder mensen,
zo is Hij in dit heilig brood
-vanuit de Eucharistie voor ons bewaard-
onder ons aanwezig.
opdat ook wij - hier en nu - met elkaar
kunnen breken en delen:
het lichaam van Christus.

Moge het ons kracht geven
om zijn weg te gaan.
Moge zijn geest ons bezielen,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Mogen wij Zijn woorden spreken
die ook ons zijn doorgegeven.

Onze Vader

Vredewens

Wie openstaat voor God,
staat op een heel andere wijze
tegenover de mensen.

Wie openstaat voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover God.

Wie openstaat voor God én voor de mensen
staat op een heel andere wijze
tegenover zichzelf: vrij, bevrijd, bevrijdend,
zoals Jezus zelf was.
Zo'n mensen zijn echte vrede-stichters en
vrede-brengers
Mogen wij zelf zulke mensen worden en zijn.
De vrede van de Heer zij dan altijd met U.

En geven we ook elkaar
een hartelijk teken van die vrede.