

27e zondag C-jaar  
2 oktober 2022



*Groeien in geloof*

### **Volgende vraag kregen we van Mieke Van Steelandt,**

zij is medewerker zingeving en ethiek van het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus

*We zijn momenteel op zoek naar een 'vrijwilliger', een soort 'buddy' voor één van onze mensen die we begeleiden via het mobiele team. De persoon over wie het gaat is een jonge man, krijgt begeleiding aan huis, maar heeft het mentaal heel moeilijk. Hij woont in Sint-Niklaas is erg eenzaam en komt bijna niet buiten. We vermoeden dat het goed zou zijn dat hij af en toe iemand had die hem even kwam bezoeken en hem eventueel eens mee naar buiten nam voor een korte wandeling, of voor ergens eens samen een koffie te gaan drinken. In de hoop dat een vertrouwensband kan groeien en de eenzaamheid doorbroken wordt.*

Wie met deze man een stukje weg wil / kan afleggen, mag zijn / haar naam doorgeven aan Lieve.

### **Lied**

1. Wil je wel ge-lo-ven dat het groei-en gaat,  
klein en on-ge-loof-lijk als een mos-terd-zaad,  
dat je had ver-bor-gen in de zwar-te grond,  
en waar-uit een gro-te boom ont-stond.

*Wil je wel geloven het begin is klein  
maar het zal een wonder boven wonder zijn  
als je het gaat wagen met Gods woord alleen:  
dan gebeuren wonderen om je heen.*

*Wil je wel geloven dat je vrede wint,  
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kin.  
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,  
groeit de liefde uit, boven de haat.*

### **Kinderen in ons midden**

We brengen de doopkaarsjes aan van de kinderen die vorige maand gedoopt zijn.

### **Welkom**

#### **Gebed om nabijheid**

Soms denken we dat we kopje ondergaan door wat het leven brengt.

Soms geloven we dat het niet meer kan door alles wat tegen slaat.

Soms verwachten we dat het anders zal zijn als mensen ons steunen en hopen we dat het beter wordt.

Om de momenten dat ons geloof en vertrouwen niet sterk genoeg was zeggen we: het spijt ons.

Dit is wat ook de familie van Noor overkwam ...

## Stilte

**Muziek** door Maayke Vyvey  
**J.S. Bach, partita voor viool nr. 1 in b,  
sarabande & double**

## Gebed

Goede en barmhartige God,  
Gij die als een Vader naar ons kijkt.  
Gij die ons koestert en lief hebt  
als een moeder.  
Open ons hart voor de woorden  
die Gij tot ons spreekt.  
Laat ons geloof en vertrouwen groeien  
en toon ons hoe Gij  
in alle omstandigheden met ons meegaat. Amen.

## Inleiding op de lezingen

Vertrouwwol geloof is een grote kracht waardoor men-  
sen het ook in moeilijke omstandigheden volhouden.  
Dat ervaart de profeet Habakuk in de eerste lezing.  
Dat leeft Jezus zijn leerlingen voor.

**Eerste lezing** Habakuk 1, 2 – 3; 2, 2 - 4

## Orgel

## Moment voor de kinderen

**Evangelie** Lucas 17, 5 - 10

## Homilie

## Voorbeden

Wij bidden voor hen die,  
getroffen door kwaad en lijden,  
worstelen met het beeld van een nabije God.  
Dat zij gehoord en begrepen worden  
en via ons, Gods liefde  
terug op het spoor komen.



Wij bidden voor de Kerk  
en alle plaatselijke geloofsgemeenschappen.  
Dat zij in woord en daad getuigenis afleggen  
van het bevrijdende en hoopvolle  
van het evangelie.

**Waar vriendschap is en liefde, ..**

## Mededelingen

## Zending en zegen

**WELKOM**  
**aanstaande**  
**zaterdag**  
**voor de viering**  
**in het teken van Taizé:**  
met muziek, stilte, gebed, ..  
We zingen de liederen in om 19u,  
de viering zelf start om 19u30.  
Daarna is er kans tot ontmoeting bij  
warme drank.



Wie graag de een gebedskalender bestelt  
voor 2023, kan dit doen  
vóór 15 oktober  
aan de prijs van € 11,50.  
Lijst achteraan in de kerk  
of een mailtje naar:  
lieve.vandriessen@  
telenet.be



Met Noor gunnen we het licht in de ogen van  
andere kinderen die weinig kans maken  
**LICHT VOOR DE WERELD**  
**GEEFT ZICHT**  
**OP EEN BETERE TOEKOMST**

26 miljoen mensen in ontwikkelingslanden  
hebben een vorm van **vermijdbare**  
**blindheid**. Slechts tien procent van de  
kinderen met een beperking gaat naar school.  
Licht voor de Wereld strijdt **al meer dan 20**  
**jaar** tegen dit onrecht.

Samen geven we zicht op **een beter leven**.  
We hebben Licht voor de Wereld niet alleen  
als goede doel gekozen omdat Noor in het  
Ara-bisch "licht" betekent maar ook omdat het  
rendement van een gift bijzonder hoog is.  
Wisten jullie dat maar liefst 80 procent van de  
gevallen van blindheid vermeden of meestal  
eenvoudig genezen kunnen worden ?

Je leest het op <https://www.lightfortheworld.be/oogziekten-in-afrika>

Een gift kan op rekening nummer BE95 5230  
4029 2158 van Licht voor de Wereld onder de  
vermelding "Noor aan de wereld", met fiscaal  
attest voor giften vanaf 40 euro dat volgt in  
maart 2023.



## Inleiding op de Communie

### Communie

#### Lichtpuntje van deze week **"Je hoeft niet perfect te zijn"**

Eén van de vele spreuken die deze week op de etalages in onze stad te lezen zijn. Leerlingen van Da Vinci leefden zich uit met spreuken, woordspelingen en citaten. Deze spreuken brengen een lach op het gezicht en doen nadenken over onze mentale gezondheid.



#### Slotgebed

Goede God,  
Gij legt uw goedheid in onze handen,  
opdat wij ze zouden delen  
in liefde en dienstbaarheid.  
Help ons te geloven  
in de kiemkracht van het mosterdzaad,  
in de levenskracht van de kleine goedheid.  
Laat ons leven zijn als een grote boom  
die schaduw geeft aan wie wil schuilen.  
Goede God,  
help ons om verder te groeien  
als kleine, goede mensen. Amen.

#### Lied

1. Geef mij kracht, heel mijn le - ven, Heer,  
geef mij kracht, heel mijn le - ven, Heer,  
geef mij kracht, heel mijn le - ven, Heer.  
O, geef mij kracht.

*Ik ben mens, onder velen, Heer,  
ik ben mens, zoals velen, Heer,  
ik ben mens, 'k wil geloven, Heer.  
O, geef mij kracht.*

*Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer,  
steeds op zoek, naar de liefde, Heer,  
steeds op zoek, naar de eenheid, Heer.  
O, geef mij kracht.*

Wij bidden dat ons geloof herkenbaar is  
aan onze liefde voor elkaar, alle dagen,  
aan onze inzet voor wie minder gegeven is  
aan onze aandacht voor wie geen kansen krijgen  
aan onze zorg voor wie geen rechten hebben  
dat ons geloof een levenswijze mag zijn  
die zich uit in dienst aan elkaar.

***Waar vriendschap is en liefde, ...***

Wij bidden voor de intenties van deze viering:  
(...)

Wil hen allen opnemen in uw grote Liefde.

***Waar vriendschap is en liefde, ...***

#### Geloofsbelijdenis

Geloven is een doe-woord,  
een opdracht die concreet gebeurt  
in het dagelijks leven.

Geloven is bouwen aan een groep  
waar het geknakte riet niet gebroken wordt,  
waar wie verlamd was, weer kan opstaan,  
nieuwe kracht opdoet in handen en voeten  
om te leven voor de anderen.

Geloven is oog krijgen  
voor mensen langs de weg  
en gaandeweg ontdekken  
dat wat voor de minsten is gedaan,  
aan Hem is gedaan.  
Geloven is een doe-woord.  
Het is doorgaan en volhouden,  
soms met velen,  
vaak ook alleen, tegen de hele wereld in,  
alleen met de zekerheid  
dat Gij, God, ons bent voorgegaan  
en met ons blijft meegaan. Amen.

#### Offerande

##### Gebied over de gaven

Goede God,  
wij geven wat wij hebben:  
ons soms schamel geloof,  
ons soms klein vertrouwen,  
onze goede wil.  
Verbonden met uw kracht zal alles groeien  
zoals het mosterdzaadje uitgroeit  
tot een sterke boom.  
In dit vertrouwen vragen wij  
uw zegen over deze gaven.  
Beziel ze met de kracht van Jezus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen.

## **Bidden bij brood en wijn van leven**

De Heer zal bij u zijn. **De Heer zal u bewaren.**  
Verheft uw hart. **Wij zijn met ons hart bij de Heer.**  
Brenge wij dank aan de Heer onze God.  
**Hij is onze dankbaarheid waardig.**

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,  
dat wij U mogen noemen:  
onze God en onze Vader,  
dat onze toekomst in uw handen ligt,  
dat deze wereld U ter harte gaat.  
Gij hebt ons tot leven gewekt.  
Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.  
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,  
en danken U met de woorden:



Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,  
die Gij geroepen en gezonden hebt  
om ons te dienen en uw weg te tonen,  
om aan armen uw blijde boodschap  
te verkondigen,  
om recht te doen  
aan wie onrecht werd aangedaan,  
om voor ons allen, het evenbeeld  
en de gestalte te zijn  
van uw mildheid en uw trouw.

**Wij danken U voor deze  
onvergetelijke mens,  
die alles heeft volbracht wat menselijk is:  
het leven en de dood.**  
**Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel  
gegeven heeft aan deze wereld.**

Op die laatste avond (...)

Verkondigen wij de kern van ons geloof:  
**Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert  
dat Gij verrezen zijt.**

Daarom, Heer onze God,  
stellen wij hier dit teken van ons geloof  
en gedenken wij  
het lijden en sterven van uw Zoon,  
zijn opstanding uit de dood  
en zijn intocht in uw heerlijkheid.

**Zend ons uw Geest, die leven is,  
gerechtigheid en licht.  
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,  
neem alle geweld weg uit ons midden  
en geef vrede op aarde  
in naam van Jezus, uw Zoon.**

## **Onze Vader**

Onze Vader, graag zouden wij in deze wereld  
uw naam geheiligd zien.  
Mochten steeds meer mensen U kennen  
als God-met-ons.

Uw Rijk kome!  
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.

Uw wil geschiede,  
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,  
die zich inzetten voor de anderen.

Wij vragen U om het dagelijks brood,  
om het nodige voedsel voor wie honger heeft  
en om de moed ons voedsel te delen.  
Vergeef ons onze schuld,  
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.

Leer ons de anderen vergeving schenken,  
steeds opnieuw, zonder bitterheid.

Leid ons weg uit de bekoring  
van hoogmoed en onoprechtheid.

En verlos ons van het kwade.  
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,  
de kracht en de heerlijkheid  
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

## **Vredewens**

Wie mensen wil blij maken,  
heeft vreugde in zich.  
Wie de wereld wil verwarmen,  
draagt vuur in zich.  
Wie mensen helpen wil,  
heeft zachte handen die niet kwetsen.  
Wie vrede wil uitdragen  
koestert die in eigen hart.  
Mag God ons helpen vrede te vinden  
en die aan elkaar door te geven.  
Die vrede van de Heer zij altijd met u.  
Geven we elkaar een teken van vrede.