



Tereken overleg(t)

Beste,
Voel je je betrokken bij wat leeft in de geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken als individu of lid van een beweging of werkgroep?
Wil je informatie en zelfs inspraak over wat er gebeurt en gaat gebeuren?

Dan ben je van harte welkom op deze informatie- en inspraakavond van onze geloofsgemeenschap op **DINSDAG 20 oktober**, in **de grote zaal** van "Ons Huis" (Schoolstraat 270, achteraan op de koer).

Welkom vanaf 19u45, **start om 20u**, einde om 22u.
't Is geleden van november 2019 en het coronavirus heeft ons tot nu toe "in ons kot" gehouden, tijd dus om op veilige manier nog eens samen te komen.
In de grote zaal kunnen we op voldoende afstand van elkaar zitten. Een mooie gelegenheid om elkaar te 'ontmoeten', ons verhaal te doen en elkaar te beluisteren.

Op de agenda:

-Gebedsmoment

-We laten iedereen aan het woord:

Hoe voel je je in deze coronatijden?
Wat mis je (meest) specifiek met betrekking tot onze geloofsgemeenschap?
Wat kan onze geloofsgemeenschap voor jou betekenen?

-Nieuws vanuit:

Onze geloofsgemeenschap:

boomplanting, cafaith@tereken, vormsel, ceciliafeest
1^e communie, impulsavond, Allerheiligen,
advent(tentoonstelling), kerstboomactie
Welzijnsschakel Tereken, ouderjaarsconcert

De kerkraad:

nieuw samenstelling, verven dakgoten kerk, pastorijs

de VZW katholieke werken:

investeringen zaal en vergaderzaal Ons Huis.

de VZW Pastorale Animatie:

de parochie: uur zondagsvieringen.

Afhaalrondje = rondvraag

**VOORAF GRAAG EEN SEINTJE ALS JE ERBIJ
KAN ZIJN: lieve.vandriessen@telenet.be
03 776 11 07.**

Zo kunnen we het aantal stoelen plaatsen.

Zondag 11 oktober 2020
28^e zondag a-jaar



wij
VERBINDEN

ons

door te:



Intrede orgel

Lied voorzang

*Gegroet jij die hier komt om licht,
om kracht tot vrede.
Dat nieuwe hoop en ruimer zicht,
jouw deel zijn heden.*

*Bid nu om nieuwe moed,
tot wat gebeuren moet,
overal en onvermoed,
vrede, vrede, de lieve vrede.*

*Gegroet jij die hier zwijgend spreekt,
Jij Ongeziene.
Dat Jij ons hart nog openbreekt,
dat wij Jou dienen. Bid nu.....*

Welkom

Stiltemoment

Een kort moment om ons hart te verbinden met ...

Bidden om vertrouwen in Gods nabijheid

Om uw nabijheid bidden wij.
Om elk hard woord
dat beter niet gesproken werd;
om ieder vooroordeel,
om achterdocht en wantrouwen,
om de wrok en de bittere gevoelens,
om het kwaad dat wordt goedgepraat
om het gebrek aan waardering.
God, kom ons nabij, sterk ons vertrouwen,
wees ons genadig en blijf bij ons.

Lied

*Al wat ik kan is zingen voor U
een lied niet groter dan het hier en nu:
al wat het leven mij zeggen wil, zeg ik aan U.*

*Al wat ik kan is roepen tot U,
een stem niet groter dan het hier en nu:
al wat mijn adem aan woorden vindt, zeg ik aan U.*

*Al wat ik kan is uitzien naar U,
een oog niet groter dan het hier en nu:
al wat de morgen mij brengen zal, dank ik aan U.*

*Al wat ik kan is zingen van U,
een mens niet groter dan het hier en nu:
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt, dank ik aan U.*

Gebed

God, onze gastheer,
het is uw stem die ons roept,
het is uw liefde die ons hier bijeenbrengt.
Gij zegent dit samenzijn, verbonden met
mensen in de woon-zorgcentra of thuis.
Gij helpt ons te groeien naar een gemeenschap
waar liefde en waardering, vrede en vreugde
tekens zijn van uw aanwezigheid. Amen.

Inleiding op de lezingen

In de lezingen van vandaag gaat het telkens
over een feestmaal, over ontmoetingen tussen mensen,
over de ontmoeting tussen God en de mens.
Een feest dat bestemd is voor alle volkeren.

Lezing Jesaja 25, 6-10a

Kindvriendelijk moment

Evangelie

Matteüs 22, 1-14

Jezus ik denk aan Jou,
Jezus, ik spreek met Jou.
Jezus, ik hou van Jou.



Homilie

Voorbeden

We bidden en vragen Gods zegen
over alles wat goed is tussen mensen;
over de zorg van mensen voor elkaar,
over de waardering van kinderen voor hun ouders
en over de liefde van ouderen voor jonge mensen.

Misericordias Domini, in aeternum cantabo.

= **Van Gods barmhartigheid
wil ik eeuwig zingen**



Volwassenencatechese: 'Kiemkracht 4-en'

nodigt u uit
op



Dinsdag 13 oktober
Betoverd door God

door



Piet Raes

om 20 uur
Ons Huis

Schoolstraat 270, Sint-Niklaas

Iedereen welkom

Toegang: Vrije bijdrage.  Drinkje inbegrepen.

Verantwoordelijke uitgever: Lieve Van Driessen
Tereken Sa Sint Niklaas.

Piet Raes vertelt over zijn 'idool': Madeleine Delbrêl (1904-1964). Daarmee zet hij ons op weg hoe wij als gelovige kunnen getuigen in woord en daad. Zij weet immers als geen ander voor hem de kracht en de schoonheid van het geloof te verwoorden: een betoverende liefde die je vasthoudt en draagt doorheen het leven. Vanuit de vreugde van het geloof roept ze geloofsgemeenschappen op 'naar buiten' te gaan en in te zetten op een missionaire pastoraal.

Uiteraard wordt de avond coronaproof georganiseerd: we zitten in de grote zaal van Ons Huis op 1,5 m van elkaar en we voorzien handgel. WELKOM!

De ingang is gratis, maar je vrije bijdrage wordt dankbaar aangenomen.

Om in stilte te lezen

Over een kleine prins en een roos

De kleine prins zocht een vriendje om mee te spelen. Plots kwam hij een vos tegen. "Ik kan niet met je spelen", zei de vos, "want je hebt mij nog niet tam gemaakt."

"Wat is dat: tam maken?" vroeg de kleine prins.

"Dat betekent dat je uniek bent voor mekaar en mekaar nodig hebt," legde de vos uit.

Nu had het kleine prinsje een roos waar hij goed voor zorgde. Hij begreep dat ze veel belangrijker voor hem was dan alle andere rozen.

Hij keek naar de andere rozen en zei:

"De mensen die voorbij wandelen, zien geen verschil tussen mijn roos en jullie. Maar toch is mijn roos veel belangrijker, omdat ik haar water heb gegeven en onder een stolp gezet;

omdat ik haar beschut heb met een kamerscherm en de rupsen voor haar heb gedood (behalve een enkele hier en daar, voor de vlinders); omdat ik geluisterd heb als ze klaagde en opschepte en zelfs als ze zweeg; omdat ze mijn roos is."

Toen zei de vos: "Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met je hart kun je goed zien.

Wat echt belangrijk is, kun je niet zien met je ogen.

Al de tijd die je aan je roos besteed hebt, maakt je roos juist zo belangrijk. De mensen vergeten dat, maar jij mag het niet vergeten.

Je bent verantwoordelijk voor je roos."

"Ik ben verantwoordelijk voor mijn roos,"

herhaalde de kleine prins om het goed te onthouden.



Lied voorzang

Refrein

*Verbinden, verhalen van toen en van daar
hertalen in woord en gebaar:*

*zijn boodschap van hoe wij sinds oorsprong en tijd
geschenk zijn van God aan elkaar.*

*Handen die reiken en raken aan wat
het mens'lijk begrip overstijgt.*

*Handen verbinden, als God onder ons
zijn ware betekenis krijgt. **Refrein***

Zending en zegen



Deze week:

- Dinsdag om 20u: kiemkracht 4-en
- Woensdag om 14u: planning homilie
- Woensdag om 19u30: bijbelleerhuis
- Donderdag om 20u: optreden van Laïs,
- "Laïs zingt kleinkunst" hier in de kerk (kaarten vooraf via CC)
- Donderdag en vrijdag: voedselbedeling.
- Zaterdag om 13u30: knopentocht voor vormelingen en familie

We bidden en vragen Gods zegen

over alles wat ons bezig houdt:

om een groeiend vertrouwen

in elkaars mogelijkheden,

om hartelijke zorg en aandacht

voor alles wat stil en bescheiden gebeurt,

om mensen die er alles voor over hebben

anderen nieuwe levensmogelijkheden te geven.

Misericordias ...

We bidden om een nieuwe geest

in onze kerk en onze wereld,

om zegen over alle groepen,

mensen en bewegingen die elkaar blijven vinden,

ook wanneer samenkomen moeilijk is.

Misericordias ...

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die naar ons luistert en ons zijn liefde geeft.

Ik geloof in Jezus Christus,

die mens was, net als wij,

die niemand in de kou liet staan,

die oog had voor kwetsbare mensen.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die ons bezielt, die uit is op eenheid

en die telkens weer nieuw maakt.

Ik geloof in de mensen om mij heen,

dat zij goed en waardevol zijn,

dat zij zoeken naar geluk,

dat zij door God bemind worden.

Ik geloof dat God mij leidt

en dat Hij steeds toekomst geeft.

Ik geloof dat Hij ons het leven heeft gegeven,

dat sterker is dan de dood.

Offerande

Er is geen omhaling, wat niet wegneemt

dat wij dankbaar uw gift ontvangen,

dat kan in het mandje achteraan in de kerk.

Gebed over de gaven

Heer, onze God,

zie naar de gaven die wij U aanbieden.

Gij hebt ze ons toevertrouwd opdat wij daarvan

op een goede manier gebruik maken.

Neem dit brood en deze wijn aan

en vorm ze om tot uw voedsel voor ons,

in naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.

Danken bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij u zijn, **de Heer zal u bewaren.**
Verheft uw hart, **wij zijn met ons hart bij de Heer.**
Brenge wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Liefde brengt dit leven voort.
Liefde geeft er schoonheid aan.
Liefde is de kracht die ons doorstraalt.
Liefde spreekt door alles heen het laatste woord.

voorzang

***Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde,
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen.***

**Hoop geeft licht aan onze ogen.
Hoop wil als een fakkel
doorgegeven worden.
Hoop helpt ons verdriet doorleven.
Hoop reikt verder dan de verste grenzen.
Hoop heeft mensen nooit bedrogen.
Hoop is uit uw naam geboren
en ons toegezegd.**



In vertrouwen vieren wij het leven.
In vertrouwen zullen wij de kwetsbaarheid
doorstaan.
In vertrouwen groeien wij de angst te boven.
In vertrouwen gaan wij door de diepten
van de dood en bidden wij voor wie gestorven is
(...).

voorzang

***Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde,
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen.***

**Zo herinneren wij Jezus,
die in uw woord de hoop ontwaarde.
Die zoals een boom geworteld stond
in het oervertrouwen
dat geen mens kan groter worden
dan wie naamloos voor de ander leeft.**

Want dat heeft Hij zelf gedaan.
Bij zijn afscheid brak Hij brood
en deelde het met allen.
Dit gebroken brood is mijn bestaan, zei Hij,
helemaal gewijd aan mensen.
Eet hiervan en zorg dat ieder
brood mag hebben om van te leven.

Dankend met de beker in zijn handen
herhaalde Hij: zoals deze wijn, jullie gegeven,
zo geef Ik mezelf.
Weet dat God niet anders wil bestaan
dan in verbondenheid met mensen.
Drink tezamen deze wijn en geef jezelf aan anderen
te drinken in herinnering aan Mij.

voorzang

***Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde,
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen.***

**Zijn liefde werd door U beantwoord.
Gij hebt Hem geroepen
uit de stilte van de dood.
Veel meer dan een herinnering
is Hij geworden.
Een levende die tot ons blijft spreken
met het eerste en het laatste woord:
'Vrees niet'.**

Kom Geest, met onnoembaar vertrouwen.
Kom en troost ons.
Doe ons opstaan in het licht.
Open ons de ogen voor het onzichtbare
waarin onze doden nooit veraf zijn.

voorzang

***Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde,
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen.***

Onze Vader

**We nodigen u dit werkjaar uit om dit gebed
telkens te bidden met open handen: als symbool
voor het vertrouwen dat Hij ons schenkt.**

Gebed om vrede

Heer, help ons verschillen te aanvaarden,
vooral verschillen dicht bij ons.
Help ons in dialoog te blijven,
zelfs waar dit onmogelijk schijnt.
Help ons ons hart open te houden,
en verdraagzaamheid rondom ons
laten groeien.
Help ons uw vrede te brengen.

Geven wij elkaar een blijk van vrede en vriendschap.

Communie

Om in stilte te lezen

vind je deze keer op de volgende bladzijde.

Gebed

Heer onze God,
wij wisten ons welkom om uw feest te vieren
en zo te leven vanuit uw liefde.
Wij willen proberen U tegemoet te leven.
Gij geeft ons, in Jezus' naam,
kracht om te groeien.
Mogen we van dag tot dag
elkaar en onszelf meer en meer waarderen
zodat Gij uw ware betekenis krijgt. Amen.