

## OP WEG NAAR KERSTMIS

- Kerstactie **Welzijnsschakel** Tereken: <  
Voor wie nog niet de kans had: je kan nog steeds een briefje nemen aan onze 'kerstboom' om te zorgen voor een cadeau voor de komende feestdagen. Graag binnenbrengen voor 23 december!

- De politieke actie van **Welzijnszorg**: vul een postkaart in en schrijf erbij waar of wanneer jij het moeilijk vindt om iets digitaal of online te doen. Je vindt deze op de tafel achteraan. Deze kaarten worden dan aan de minister overhandigd!

- Aansluitend bij de actie van Buurthuis den Aftrap zorgen we mee voor **warme wensen voor alle mensen**



**in onze buurt**: in de sneeuwman aan de poort van de kerk kan je een kaart steken om een stadsgenoot een wens te sturen.

**Verder is er**: de warmste week: voor vele goede doelen, waaronder ook VLOS (Vluchtelingen Onthaal Sint-Niklaas)

**En we vieren Kerstmis met een middernachtsmis 24u en op Kerstdag om 10u30 met het jongerenkoor Mozaïek**

Onze wereld digitaliseert razendsnel. Je bankzaken regelen, je verwarming regelen, een afspraak met je huisarts maken, vlug wat online bestellen...handig. Wat is dan het probleem eigenlijk?



Het probleem is dat niet iedereen verbonden is. Misschien kan je wel met een smartphone werken, maar heb je geen laptop. Of heb je net die bank-applicatie onder de knie en verandert die weer ... We hebben allemaal een verschillend digitaal profiel wat de bestaande ongelijkheid weerspiegelt in onze samenleving. Mensen met een laag inkomen lopen een hoog risico op digitale uitsluiting.

**We strijden voor digitale inclusie én voor een niet-digitaal alternatief.**

Met deze campagne brengt Welzijnszorg de impact van digitalisering op het leven van mensen in een armoede-situatie onder de aandacht. We willen een samenleving die iedereen betreft: digitaal actief of niet, we laten niemand achter. Dat vraagt een inspanning van iedereen: van de overheid, van dienst- en hulpverleningsorganisaties, van het jeugdwerk, het onderwijs ... En van ons als individu.

**3e zondag van de advent  
a- jaar  
11 december 2022**



*Verbind je  
met Gods droom*

### **Lied bij intrede**

*Als je naar de hemel kijkt in een donk're nacht.  
De volle maan, een verre ster  
heeft iemand dat bedacht?*

***Vier met ons mee, een leven vol wond'ren.  
Kom met ons mee naar Gods wond're land.***

*Als je in de golven speelt en ze wiegen zacht.  
Een mosselschelp, een gele vis  
heeft iemand dat bedacht?*

***Vier met ons mee ...***

*Als je naar de wolken kijkt in hun stille pracht.  
Een regenboog, een schapenwolk  
heeft iemand dat bedacht?*

***Vier met ons mee ...***

### **Welkom aan ...**

Advent is een tijd van uitzien naar de geboorte van Jezus. Iemand die omziet naar hen die verdrukt worden iemand die opkomt voor het recht van de zwakke.

### **Ontsteken van de kaarsen**

Een adventskrans:  
een kring van licht  
vonken en gensters hoop  
stralen op ons gezicht.

Een adventskrans:  
een kring van rood  
een kind van liefde  
groeit in Maria's schoot.

Een adventskrans:  
een kring van groen.  
We zitten klaar om  
drie kaarsen aan te steken

Daarom bidden we:



## Gebed

Goede God, soms zijn onze ogen gesloten  
en zien we niet hoe we het voor elkaar  
goed kunnen maken.

Dankjewel dat we vandaag weer mogen horen  
wat U droomt voor alle mensen.

Help ons om geduld te hebben.

Wij vragen: wees, net als deze drie kaarsen,  
een licht voor ons, vandaag, morgen en altijd.

Amen.

Terwijl we de kaarsen aansteken zingen we 3x:

Als al - les duis - ter is, ont - steek dan een  
lich - tend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer  
dooft. Als al - les duis - ter is, ont - steek dan een  
lich - tend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer  
dooft. Als al - les duis - ter dooft.

## Gebed om vergeving

Vergeving is een hoopvol gebeuren  
omdat wij daardoor opgeroepen worden  
om anders te zien naar ons samenleven.

Wij kijken soms zo negatief naar ons samenleven  
waardoor wij geen ruimte maken  
voor het zoeken van mensen naar geborgenheid  
en nabij zijn.

Daarom zingen we:

***Als de donk're dagen komen  
op het einde van het jaar,  
Gaan we van de vrede dromen  
die wij wensen aan elkaar,  
Gaan we van de vrede dromen  
die wij wensen aan elkaar.***

Wij kijken soms zo zwart-wit  
naar ons samenleven ,  
waardoor en wij geen kansen geven  
aan de eigenheid  
van ieder mens.

Daarom zingen we:

***Als de donk're dagen  
komen ...***



## Lied

*Het is weer zover, het is weer advent.*

*Kijk hoe het eerste kaarsje brandt.*

*Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend:*

*Licht zal er komen, licht in ons land.*

*Wat een geluk en zing het maar uit,*

*Lichtje ga nimmer, ga nimmer meer uit!*

*Het is weer zover, het is weer advent,*

*Kijk eens de tweede kaars gaat aan.*

*Een lied over licht, een lied dat je kent,*

*laat het maar horen, hef het maar aan.*

*Wat een geluk en zing het maar uit,*

*Lichtje ga nimmer, ga nimmer meer uit!*

*Het is weer zover, het is weer advent,  
zie ik dat goed, doet drie het ook?*

*Ja, drie doet het ook, je raakt het gewend.*

*Licht van een licht, verga niet in rook.*

*Wat een geluk en zing het maar uit,*

*Lichtje ga nimmer, ga nimmer meer uit!*

## Mededelingen

### Slotgebed

Zegen alle mensen

die licht brengen en zorgen voor vonkjes van hoop.

Zegen alle mensen

die licht brengen en anderen uitnodigen.

Zegen alle mensen

die luisteren en kansen geven.

Zegen alle mensen

die niet uitsluiten en de kerstboodschap

levend houden. Amen.

## Zending

## Muziek

Een tas verse, warme soep?

Geef een vrije bijdrage zodat we  
Welzijnszorg kunnen steunen.

Dat kan ook met payconiq:

de qr code hiervan

vind je achteraan

Smakelijk!

Daarna verwachten we de

vormelingen hier vooraan

om nog een uurtje verder te werken, tot 13u.



**Wij herkennen U waar mensen  
de handen in elkaar slaan  
en samen kleine stappen zetten  
om deze wereld om te bouwen  
tot een wereld zoals Gij hem droomt,  
waar iedereen meetelt.**

Wij danken U omdat Gij aan het werk zijt  
in de liefde tussen mensen,  
in de solidariteit en inzet  
voor vrede en rechtvaardigheid.  
Doe ons inzien dat ook wij  
een steentje kunnen bijdragen  
om de weg naar vrede open te houden.

**Onze Vader  
laten we hiervoor rechtstaan**

**Vredewens**

*Als de donk're dagen komen  
op het einde van het jaar,  
gaan we van de vrede dromen  
die wij wensen aan elkaar,  
gaan we van de vrede dromen  
die wij wensen aan elkaar.*

**Communie**

**Lichtpuntje van deze week**

Donderdag 1 december bracht een afvaardiging van Pax Christi Vlaanderen een bezoek aan het kabinet van premier De Croo in Brussel. Onze afvaardiging gaf aan de kabinetsmedewerker 2000 petitiekaarten af, waarop de ondergetekenden aandringen om het verdrag over het verbod van nucleaire bewapening te ratificeren.

Van de 2000 petitiekaarten werden er 700 in Sint-Niklaas verzameld wat een bijzonder resultaat is. Ook de parochianen van Tereken droegen hier hun steentje toe bij!!

Wij blijven opkomen voor vrede in de wereld, alsook voor nucleaire ontwapening, want de gevolgen voor de bewoners van deze aarde zijn catastrofaal.

In Sint-Niklaas voert de actiegroep op 22 december op de markt van 9 tot 11.30 een wenskaartenactie voor vrede in Oekraïne. Wij verdelen 2500 vredeswenskaarten met de oproep om deze naar de Ambassade van Rusland in Brussel te zenden t.a.v. President Poetin.



Wij kijken soms zo pessimistisch  
naar ons samenleven waardoor vooroordelen  
alle kansen krijgen.

Daarom zingen we:

***Als de donk're dagen komen ...***

Moge wij ons laten bezielen door Gods droom  
om op een nieuwe manier te kijken  
zodat Jezus onder ons geboren wordt. Amen

**Lied**

*God kent jou vanaf het begin.  
Helemaal van buiten en van binnenin.  
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,  
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.  
En weet je wat zo mooi is, bij Jezus voel je je vrij,  
om helemaal jezelf te zijn, want Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou en mij.*

*God kent jou ...*

**Duiding bij de actie van Welzijnszorg:  
digitaal, iedereen mee?**

**Lied Allemaal digitaal!?**

*We kijken op een scherm, scrollen naar beneden.  
Tikken met onze duimen, zappen zonder reden.  
Gamen op de X-box, huiswerk op de laptop,  
bellen met de smartphone, waar is toch die uitknop?*

*Alles moet online, dat lijkt zo normaal.  
Maar moet het zo nodig allemaal digitaal?!  
t' Doolhof waarin ik altijd weer verdwaal,  
want het moet zo nodig allemaal digitaal.*

*Moet ik heel hard roepen:  
'k heb een groot probleem!  
Een laptop of een smartphone,  
'k heb er echt geen één!  
Even online surfen, 't sturen van een mail.  
Dat is echt veel te moeilijk voor mij en nog zoveel.*

**Evangelie      **Matteus 2, 2-11**  
**laten we hiervoor rechtstaan**  
**en drie kruisjes maken:****

Jezus, ik denk aan jou, Jezus ik spreek met jou,  
Jezus, ik hou van jou.

**Lied als acclamatie**

*Dankuwel, voor de sterren en de maan.  
Dankuwel voor het groeien van het graan.  
Dankuwel voor de dieren in de wei.  
Dankuwel dat U steeds weer zorgt voor mij.*

**Homilie**

## **Voorbeden**

We bidden om betrokkenheid:  
mensen die de weg kwijtraken  
in onze digitale wereld.  
hebben anderen nodig die hen op weg helpen.

***Als het donker is zegt Jezus,  
zie je toch de weg niet meer.  
Dan kom ik met licht zegt Jezus  
en je vindt de weg wel weer.***

We bidden om solidariteit:  
mensen die op de vlucht zijn  
hebben anderen nodig die hen hartelijk ontvangen.  
***Als het donker is ...***

We bidden om nabijheid:  
mensen die de moed verliezen  
hebben anderen nodig die geloven dat hun inzet  
het verschil maakt.  
***Als het donker is ...***



We bidden om dankbaarheid:  
mensen die ons zijn voorgedaan  
leven voort in wie we zijn  
en hoe we sommige dingen doen (...).

We bidden op deze wereldlichtjesdag  
voor alle kinderen, die op welke leeftijd  
en om welke reden dan ook, zijn overleden.  
We bidden voor de ouders:  
dat zij een plaats kunnen geven aan het gemis,  
de pijn en het verlies van hoop en dromen,  
die niet zijn uitgekomen,  
dat zij in het branden van een kaarsje  
samen met vele anderen steun en kracht vinden  
om hun verdriet te dragen.  
***Als het donker is ...***

## **Geloofsbelijdenis**

**Laten we hiervoor rechtstaan**  
Ik geloof in God die ons op weg zet,  
die ons aanmoedigt om verder te gaan  
en eens een andere weg in te slaan.

Ik geloof in God die ons kansen geeft  
om elkaar beter te leren kennen.

Ik geloof in Jezus die ons de weg wijst.  
Zijn inzet en doorzettingsvermogen  
zijn een voorbeeld voor ons allen.

Ik geloof in zijn Geest van liefde,  
in zijn durf en eerbied voor wie anders zijn.

Ik geloof in mensen die elkaar op weg helpen,  
die elkaar waarderen en steunen.

Ik geloof in mensen die eerlijk zijn  
en opmerken waar het beter kan.

Ik geloof in mensen die zich inzetten  
en solidair zijn met anderen.

Ik geloof dat mensen leven,  
en dichtbij blijven, ook al zijn ze gestorven.

## **Offerande**

De omhaling vandaag gaat naar Welzijnszorg:  
de organisatie die opkomt en werkt voor mensen  
in armoede. Zoals je hoorde komen ze dit jaar op om  
naast de digitale wereld ook andere mogelijkheden open  
te houden, zodat iedereen mee kan.

Je kan ook met je bankapp en  
de QR code een bijdrage geven  
(niet met payconiq).  
Het bedrag kan je zelf kiezen.

Of overschrijven op:  
BE75 0018 6119 2651 van  
Pastorale Parochiale VZW – kas  
Tereken met mededeling: omhaling Welzijnszorg.



Ondertussen brengen mensen van de Heilig-Hartschool  
een mand aan met producten die ze inzamelden  
om uit te delen aan hen die het kunnen gebruiken.  
Ook de komende dagen wordt nog verder verzameld.

## **Dank voor ieders bijdrage!**

## **Gebed bij brood van leven**

Bij het brood dat hier op het altaar staat,  
dat in een vorige viering geconsacreerd is,  
willen wij tot God bidden.

Gij brengt ons hier samen, God.  
Zo laat Gij lichtpuntjes schijnen in onze wereld  
door de verbondenheid van mens tot mens.

**Wij bidden U: doe ons,  
brekend en delend aan deze tafel,  
groeien in liefde en in zorg voor elkaar,  
naar het voorbeeld van Jezus, die bij ons is.**

God, wij danken U  
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt  
waar mensen van elkaar houden,  
waar mensen respect hebben  
voor ieders anders zijn  
en beseffen dat zij uw kind zijn,  
door U bemind en aanvaard.