



**Christophe Bursens speelt op orgel
het Concerto in d (Bach/Marcello)**

**Lied Laudate nomen Domini
door het koor Sint-Cecilia**

Welkom

**Wij noemen de namen van de mensen
die in het voorbije jaar overleden zijn.
En we zingen:**

*Wanneer de avond komt,
het groot rumoer verstomt
en stil valt om ons heen:
laat ons dan niet alleen.*

*Wanneer het duister valt,
er rust daalt overal
en mensen slapen gaan:
zeg ons dan stil uw naam.*

*Wanneer ons deze nacht
ontneemt de levenskracht,
verschrikt en angstig maakt:
zijt Gij het dan die waakt?*

*Wanneer het morgenlicht
verschijnt op ons gezicht,
ons nieuw en levend maakt:
hebt Gij ons aangeraakt.*

Bidden om Gods nabijheid

In het spoor van ...

is vertrouwen dat mensen voorbeelden kunnen zijn
die richting geven aan het leven.

In het spoor van ...

is geloven dat inspiratie van anderen
tot iets goeds kan leiden.

In het spoor van ...
is hopen dat er altijd wel iemand te vinden is
die ons wil meenemen
en, ondanks de soms mislukt pogingen, fluistert,
'Sta op, ik blijf bij jou, we zoeken samen verder'.

Vertrouwen, geloven en hopen ...
het is dikwijls een wankel evenwicht
en we zijn het af en toe zo snel kwijt.
Zalig de mensen,
zalig de heiligen,
zalig ben jij God,
omdat we steeds nieuwe kansen krijgen
om het goede spoor te vinden.

Blijf bij ons,
wees ons nabij in moeilijke momenten
en doe ons inzien dat het ooit weer beter wordt.
Blijf bij ons, wees ons nabij in goede momenten
en leer ons ze koesteren en waarderen.

Loflied uit de Kleine Orgelmesse van Haydn

Gebed

Eeuwige God,
wij vieren alle heiligen, gekend en ongekend,
de velen die ons voorgingen
en onvergetelijk werden,
mensen met een naam bij U.
Wil ook ons vandaag indachtig zijn,
wil ons bemoedigen en zegenen,
opdat ook wij steeds meer leven uit kracht
van Jezus, voor tijd en eeuwigheid. Amen

Inleiding op de lezingen

Heiligen zijn mensen die 'heil' nagestreefd hebben
in de wereld, niet alleen voor zichzelf, maar voor
elke mens. Jezus heeft dat prachtig omschreven
in het eerste deel van de Bergrede.

Eerste lezing

Als wij het woord 'heiligen' horen,
denken we meestal aan de kalenderheiligen.
Elke dag is het immers de feestdag
van een of meerdere heiligen.

Heiligen zijn geen supermensen.
Het zijn gewone mensen met fouten en gebreken,
maar wel mensen die in hun leven
meer aan anderen dan aan zichzelf
hebben gedacht.
Mensen die naar Jezus' voorbeeld,
anderen gelukkig maakten.

Er zijn ook veel heiligen
van nog niet zo lang geleden.
Mensen die we gekend hebben,
maar die geen naam hebben op de kalender.

Slotgebed

Eeuwige God,
wij wisten ons dit uur verbonden
met die ontelbaren die uw naam geheiligd hebben,
mensen naar uw hart.
Wij bidden U omwille van hen:
blijf ons nabij met uw genade
zodat ook wij uw naam niet verzwijgen,
maar met heel ons leven heiligen,
naar het voorbeeld van Jezus,
voor tijd en eeuwigheid. Amen

Lied

*Zalig zij die Jezus' naam belijden,
zalig zij die om zijn naam willen lijden,
die zuiver en blij zich gans aan zijn liefde wijden.*

*Zalig die zachtmoedig zijn, want hun
wordt geschonken de woning van de Heer.
Zalig, zalig die rechtvaardig zijn:
"Hun recht ontvangen z'uit mijn handen"
zegt de Heer.*

*Zalig zij die vredig zijn,
want zij zijn de ware kind'ren van de Heer.
Zalig, zalig zij die vervolgd zijn:
"Hun schenk Ik gans mijn eigen hemel"
zegt de Heer.*

Mededelingen

Zending en zegen



Orgel

Christophe speelt Fantasia in a (J.S. Bach)

We nodigen u graag uit
om ook morgen,
Allerzielen mee te vieren
en te gedenken, de
zovele dierbare mensen
die we blijven meedragen.
Om 19.00 u hier in de kerk.



U mag dit misblaadje zeker meenemen naar huis.
Zo ook een kaart met de namen van de
overledenen van het voorbije jaar.

Familieleden worden uitgenodigd om vooraan
het kruisje van de overledene te komen halen.

Zij die bij mensen thuis ter gelegenheid van de
hoogdag van Allerheiligen de communie brengen,
kunnen naast dit misblaadje ook een gebedskaart
meenemen. U vindt deze achteraan in de kerk.

Gebed om vrede en vredewens

God en Vader,
de eeuwen door hebben mensen
aan uw Woord van vrede
handen en voeten gegeven.
Zij waren het lopend vuur
dat werelden van kilte verwarmde.
Zegen ook ons tot vrededbrengers voor elkaar.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we die vrede ook door aan elkaar.

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie **The Lord is my Shepherd**

Om in stilte te lezen



Allerheiligen en Allerzielen.
Het gaat om mensen die God binnenlaten
in hun leven en zonder het zelf te weten
iets van God, die liefde is, uitstralen.
Het zijn die vele eenvoudige, goede mensen,
die geen formidabele dingen hebben gedaan,
maar die dag na dag in spontane liefde
hebben gebouwd aan het geluk van hun gezin.
De ontelbare vaders en moeders
die het beste van zichzelf hebben gegeven
in de opvoeding van hun kinderen
en die door de zorg voor anderen de naam van God
vertaald hebben in 'Ik ben er voor u'.
Het is een broer, een zus, een buur, een vriend
wiens naam niet gegrift staat op stadsmonumenten,
maar wel in het hart van mensen die sterk met hen
verbonden leefden. Wij hebben ervaren dat het
mensen waren die wat licht brachten in ons bestaan.
"Het waren lichtmensen". En het licht wordt nooit
gedoofd. Ook niet door de dood.
Bij God wordt het licht voller,
zoals de glasramen alleen maar mooier worden als
het licht van de zon er door schijnt.
Nu zij er niet meer zijn,
gaan wij hen zelf en hun leven anders bekijken.
Een mensenleven wordt immers voorwaarts geleefd,
maar dient achterwaarts begrepen te worden.
Ja, nu wij deze dagen aan hen terugdenken,
lijken ze veel mooier.
Onze lieve doden zijn heiligen geworden.

Manu Verhulst

We denken aan overledenen,
lieve en goede mensen die leefden
zoals Jezus het bedoelde en die heilig zijn
in het hart van hun familie en vrienden.

Er zijn veel heiligen die nu nog leven.
Als we naar Jezus' voorbeeld
anderen gelukkig maken,
als wij Gods licht doorlaten en uitstralen,
dan kunnen ook wij heilig worden of zijn.

Lied **Voor alle Heil'ghen**

Tijd voor de kinderen

Lied **Alleluia**

Evangelie **Matteüs 5, 1-12a**

Acclamatie

*U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.*



Homilie

Voorbeden

Bidden wij met alle heiligen tot God, onze Vader,
die een eeuwig geluk heeft voorbestemd
voor alle mensen.

Dankbaar gedenken we alle heiligen van de kerk,
zij zijn lichtende voorbeelden in onze geschiedenis:
dat ze bij God voor ons ten beste spreken
God van leven en licht ...

Dankbaar gedenken we allen die ons heilig zijn,
onvergetelijke mensen uit onze eigen omgeving:
dat ze bij God voor ons ten beste spreken.
God van leven en licht ...

Dankbaar gedenken we allen die in onze dagen
in de geest van Jezus, in de stijl van zijn bergrede,
heil brengen aan mensen en anderen helpen.
God van leven en licht ...

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

**Wij geloven in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.**

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij daarvoor zijn leven heeft gegeven.

Wij geloven dat zijn Geest nog steeds mensen blijft bezielen en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Wij geloven in mensen
die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten
naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen willen wij behoren, want wij willen meebouwen aan Gods eigen droom: 'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar het goed is om te leven voor allen'. Amen.

Offerande 'Verleih uns Frieden' van Mendelssohn

De omhaling is bestemd voor de betaling van onze pastor Lieve. Zoals u misschien weet, krijgen wij daar geen toelage voor en staan we als parochie in voor haar verloning. Onze bijdrage is een teken van het samen dragen van onze kerkgemeenschap hier ter plaatse. Dank u wel!

Gebed over de gaven

God van liefde en tederheid,
in het spoor van zovelen die ons zijn voorgegaan,
willen wij vandaag opnieuw
het brood breken en de beker delen.
Moge dit eeuwenoud gebaar
ons heiligen in uw naam,
zodat wij waardige erfgenamen worden van Jezus,
wiens liefde geen maat en geen grenzen kent.
Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij U zijn,

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart,

Wij zijn met ons hart bij de Geest.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

God, goede Vader, op dit feest van Allerheiligen,
danken wij U voor al die mensen,
die door de eeuwen heen,
overal op de aarde, ook hier bij ons,
uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord.

**Wij danken U voor die mannen en vrouwen,
die op stap gingen voor een betere wereld,
uw droom hier op aarde, uw rijk van vrede.**

Wij danken U voor de vredebrengers,
voor hen die recht doen zegevieren,
voor hen die pijn en rouw in vreugde veranderen,
voor de helpers in nood,
voor de gevers en delers,
voor de moedigen, degenen die nooit opgeven.

**Wij danken U voor hen,
samen met alle mensen die in U geloven
door het woord en het leven van Jezus.
Door Hem willen wij U loven en prijzen
met deze woorden:**

'Heilig' uit de Kleine Orgelmesse van Haydn

Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen,
die elk op hun manier
in het spoor van Jezus zijn gegaan.
Gij hebt hen gegeven wat wij ook hebben:
ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden,
kansen om lief te hebben en te delen.

**Zij leerden dat uw wens
voor alle mensen dezelfde is:
vrede en vreugde, geluk en licht,
geen haat en nijd, geen oorlog en geen pijn.**

Dat Gij zo een liefhebbende God zijt,
die ons oproept om zelf ook lief te hebben,
weten wij door Jezus uw Zoon,
die zijn leven aan ons heeft gegeven.

Toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat (...)

**Wij belijden, Heer, wij geloven en verwachten
dat uw Zoon ons nabij is in dit leven
en ons opneemt in het verdere leven,
door Uw genade, die Gij ons elke dag schenkt.**

Vele mensen hebben van dat geloof getuigd.
Zalig zijn diegenen die vervolgd werden,
omdat zij leefden in uw naam,
en zalig die lasterlijk van allerlei kwaad
beticht werden om Uwentwil.

**Sommigen van hen werden gedood
omdat zij getuigden van uw liefde.
Maar ook hen die uw naam belijden
en woord en daad op elkaar afstemden,
geven wij hier een plaats in ons dankgebed:
mannen, vrouwen en kinderen,
die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden.**

Met hen gedenken wij vandaag
de mensen die wij hier bij naam noemen (...),
maar ook hen wiens naam vergeten is
en hen die wij in stilte meedragen.

Samen met allen die verantwoordelijkheid dragen
in uw naam,
met de trekkers in onze kerken,
met de vele vrijwilligers,
met hen die uw naam verkondigen,
met hen allen hopen wij op een nieuwe wereld
van vreugde en belijden wij de naam van Jezus
als onze voorganger.
Met zijn woorden willen we dan ook bidden.

Onze Vader