

Geef me steun en ga mee,
want de weg lijkt soms lang,
en een mens heel alleen is te klein.
En als alles mislukt,
als ik stil ben en bang,
als de vriendschap ver weg lijkt te zijn

Hij die kwetsbaar en zwak,
aan de kant van de weg,
alleen hoopt op wat hulp en begrip,
is mijn broer, is mijn zus,
'k laat hem niet in de steek,
't is tenslotte een mens zoals ik.

Mededelingen

Zending en zegen

**De kerk is nu terug dagelijks open
tussen 9.00 en 16.00 uur.**

DANK JE WEL!

Dankviering: 19 juni 2022

We danken liefst met
alle bewegingen, trouwers, 1e communicanten,
vormelingen, dopelingen, kortom: jong en oud.
Ook mensen die van iemand afscheid moesten nemen
nodigen we graag uit om in dankbaarheid
terug te kijken, ondanks gemis.



**Aansluitend willen we elkaar graag ontmoeten,
met een glas en een knabbel.
Bij mooi weer doen we dat graag buiten.**

**Wil jij daarvoor iets meebrengen?
Ook daarvoor danken we!**

Heilige Drievuldigheid

12 juni 2022

Woord- en
communiedienst



Lied



*Gij zigt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zigt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.*

*Gij zigt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.*

Welkom

Gebed om nabijheid

Drie-ene God, 'Vader' noemen wij U,
oorsprong van al wat leeft.
Hemel en aarde komen uit uw hand.
Uw grootheid ervaren wij
in heel de schepping.

**Wees uw mensen nabij.
Vergezel ons op onze weg,
zoals Gij meetrok met uw volk Israël,
om ons thuis te brengen
in het land van belofte.**

Drie-ene God,
'Zoon' en 'Broeder' noemen wij U.
Als mens van vlees en bloed
zigt Gij ons tegemoet gekomen
in Jezus van Nazareth.

Op de weg die naar de Vader leidt,
zijt Gij onze gids en leidsman.

**Wees ons nabij.
Laat ons zien hoe wij kunnen leven
met en voor elkaar,
zorgzaam en liefdevol tot het uiterste.**

Drie-ene God,
'Heilige Geest', 'Levensadem'
noemen wij U, kracht van ons bestaan.
Alles wat leeft
doordringt Gij met warmte en licht.

**Wees ons nabij zodat wij durven leven
in vreugde en vredevolle gemeenschap
met elkaar.**

Drie-ene God,
wij danken U dat Gij er zijt
voor ons en met ons,
vandaag en alle dagen. **Amen.**

Openingsgebed

Heer, onze God,
waar wij in het leven van alledag
het spoor van Jezus volgen,
daar ervaren wij
dat Gij onze Vader zijt.
Waar wij de draad
van Jezus' verhaal weer opnemen,
daar wordt zijn Geest in ons wakker.
Laat ons weer met U beginnen
en alles van U verwachten
van U, de Vader
en van uw Zoon en Zijn Geest.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen. Amen.



Inleiding op de lezing

*We luisteren naar een tweespraak tussen de
stem van mogelijk onze ziel en de stem van
God-Ik-zal.*

Mijn ziel

Ik weet me geen raad met de wereld
.....

God-Ik-zal

Ja, dat noem ik vrijheid.



Vanuit hun verbondenheid
zetten ze kleine, dagelijkse stappen
die haalbaar waren.
En dat was heel wat!
Zo groeide indertijd nieuw leven.
Waarom zou dat nu, tweeduizend jaar later,
niet opnieuw kunnen?
Ja, waarom niet?

Slotgebed

God,
"Ik-ben-er" is uw Naam,
altijd kunnen wij op U vertrouwen.
Wij vragen U daarom:
wees er voor ons,
in al uw veelzijdigheid, elke dag weer.
Geef ons de kracht en de moed
uit te groeien tot wie we zijn:
mensen naar uw beeld,
verschillend en uniek.
Dat vragen wij U door Jezus,
die met de Geest leeft voor altijd. Amen.

Lied



met allen die, waar ook ter wereld,
vredig met elkaar omgaan.
Geef vrede aan allen die een vaderlijke
verantwoordelijk hebben
en steun hen in moeilijke keuzes.
Dat Uw vrede overal mag waarheid worden.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw Geest.
Strooien we de zadjes van vrede rond.

Inleiding op de communie

Dan zal er vreug - de zijn op aar - de
vrij - heid en vre - de in Je - zus' Naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bie - den wij U barm - har - ti - ge Va - der,
dit dank - of - fer aan. In de ge - meen - schap
van de Kerk die leeft door Je - zus' Geest
van - daag en al - le da - gen tot in
eeu - wig - heid. A - men.
A - men, A - men, A - men

Communie

Om in stilte te lezen naar Manu Verhulst

Met een handjevol kleine, zwakke mensen
is het ooit begonnen.
Vanuit onmacht, angst en ontgoocheling
hebben zij de handen in elkaar geslagen
en zijn ze op weg gegaan.
Waarheen?
Ze wisten het zelf niet.
Ze deelden wat ze hadden
en hielden de droom wakker
die Jezus in hen had gewekt.

Mijn ziel
Je bent een lieve schat, maar zo naïef
.....

God-Ik-zal
Mensheid naar mijn beeld
is nog maar pas begonnen.

***Waar vriendschap is en liefde,
daar is God.***

Mijn ziel
Maar kijk toch wat wij doen: onze vrijheid
.....

God-Ik-zal
Ik zal er zijn, in mensen.

***Waar vriendschap is en liefde,
daar is God***

Mijn ziel
En de doden, zo talrijk
.....

God-Ik-zal
De aarde zal het aanschouwen.

***Waar vriendschap is en liefde,
daar is God.***

Moment voor de kinderen

Een stukje orgelmuziek

Evangelië Johannes 16, 12-15

Homilie

Voorbeden

Bidden we tot God onze Vader
die van ieder van ons houdt
en onze naam geschreven heeft
in de palm van zijn hand.
Dat wij vertrouwen op zijn goedheid en nabijheid.
Geef dat alle papa's, opa's, pleegvaders
zich blijven inzetten om voor hun kinderen en
kleinkinderen een 'goede vader' te zijn zoals Gij.

Zend uw Geest, en wij wor - den her - scha - pen,
en de he - le aar - de wordt nieuw.

Bidden we tot Jezus
die wij Zoon van God mogen noemen,
die met ons meegaat als Vriend en Tochtgenoot,
en die zich telkens opnieuw aan ons geeft
in brood en wijn.

Dat wij Hem navolgen
in zijn concrete zorg voor mensen.

Zend uw Geest en wij worden herschapen...

Bidden we tot de heilige Geest
die sinds ons doopsel in ons woont
en vruchten van liefde, vrede en vreugde schenkt.
Dat wij en alle christenen openstaan
om zijn gaven te ontvangen
voor onszelf, de Kerkgemeenschap
en de wereld waarin we leven.

Zend uw Geest en wij worden herschapen...

Bidden wij in deze examentijd
bijzonder tot de heilige Geest
om zijn kracht voor alle kinderen en jongeren.
Dat zij volhouden in hun studies.

Bidden we om wijsheid voor hun leerkrachten,
hun ouders.

Dat zij hen met liefde en geduld blijven omringen
en ook als het tegen zit,
hen kunnen opvangen en steunen.

Zend uw Geest en wij worden herschapen...

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het verbond,
wiens naam is: "Ik ben er voor jou."

**Ik geloof in de God van Jezus,
als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten,
ons dragend als het moeilijk wordt.**

Ik geloof in Jezus,
die van Zichzelf kon zeggen:
"Ik ben de Weg."

**Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg,
de betrouwbare Gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.**

Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg.
Hij houdt Gods licht in ons brandend.

**Ik geloof in de gemeenschap samen op weg,
een gemeenschap van mensen
die blijven geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle als een eeuwigheid.
Amen.**

Offerande

Bidden bij het brood van leven

Wij hebben 'het Brood' dat
in een vorige Eucharistie geconsacreerd is,
hier in ons midden gebracht.
Bidden we dankbaar tot God.



Dank U, God, omdat Gij een Vader wilt zijn
die zorg draagt voor ons en bij wie we
steeds mogen thuiskomen.

**Dank U, Jezus, Zoon van de Vader,
omdat Gij ons Gods liefde hebt getoond
en omdat Gij allen die met U
op stap willen gaan,
in uw vriendenkring opneemt.**

Dank U, heilige Geest,
omdat Gij ons Jezus en de Vader openbaart,
en ons leven kracht geeft.

**Dank U, drie-ene God,
omdat Gij ons laat delen in uw liefde.**

God, onze Vader,
Dit brood is een gave waarmee wij zeggen
dat wij geborgen willen blijven
in de genade van uw zoon, Jezus.
Mag die genade ons bezielen
zodat onze kring van liefde groter wordt
en onze bereidheid tot delen onbeperkt is.
Mag dit brood voor ons een bron zijn
van leven en menswaardigheid,
dat vragen wij U, in naam van Jezus,
mens aan U gelijk,
uit kracht van de Geest die leven geeft
vandaag en altijd.

**Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven
en lammen veerkracht,
toonde Hij uw liefde voor de mensen.**

Onze Vader

Vredewens

God, Gij zijt als liefde:
gewoonweg te beleven.
Gij schuilt in het hart van mensen
die simpel en bescheiden goed doen.
Gij zit bij wijze en deemoedige mensen
in het bloed.
Gij gaat mee met elkeen
die U zoekt en meemaakt,

