

Verwelkoming

Lied

*Sint Jozef bereidde die wondere nacht
van 't zuiverste strooisel een beddeke zacht
daarop heeft Maria met schamele vlijt
haar schreiende kindje te slapen geleid*

***Susa Nina, 't hemelse hof in een armen stal
En engelen wieken naar 't aardse dal
En vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de Koning van 't heelal***

*De herders ontwaakten in schitterend licht
aan hen werd de troostende boodschap gericht
een boodschap van vrede vanuit 't paradijs
aan alle de goeden van wille zij peis*

Susa Nina, ...

*Drie koningen kwamen naar 't Kindje van ver
zij volgden het licht van de stralende ster
zij hebben de Godmens, de Koning aanschouwd
en offerden wierook en mirre en goud*

Susa Nina, ...

*Nog steeds brengt het Kindje zijn boodschap
van vree
voor alle goedwilligen onder ons mee
een boodschap van vrede, van heldere kracht
een boodschap van licht in de donkere nacht*

Susa Nina, ...

Gebed om nabijheid

God, mogen ook wij zijn als die wijzen
uit het Oosten?

Mensen die naar boven kijken,
naar de hemel en zijn tekens,
die uitzien naar de ster
maar die ook oog hebben voor wat beneden ligt
voor de aarde en haar wegen
voor de dag en het licht,
voor mensen als ik, als jij en als wij.

***Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning***

Mensen die rijk zijn aan zilver en goud
en toch bereid zijn alles achter te laten
om de Koning te zoeken.
want goud en zilver zijn geen aanbidding waard.

***Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning***

Communie

Sing an alleluia

Steal away

Om in stilte te lezen

Frans Weerts

Voor elke tocht is er een ster.
Een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet...



Voor elke tocht is er een ster.
Een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.

Voor elke tocht is er een ster.
Voor ieder mens,
voor jong en oud,
die wijs wil heten.
Voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster.
Die wijzen brengen zal
waar 't wonder van het leven,
in eenvoud wordt getoond.
Waar Gods liefdevolle geven
in kinderogen woont.

Mededelingen

Zegenbede voor het nieuwe jaar

**Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar
ons behoeden en bewaren,
Uw Liefde zal ons geen geweld aandoen.**

Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar
ons hoop en sterkte geven
Uw Liefde die zich altijd weer een weg baant naar
ons mensen.

**Mag de kracht van uw liefde
ons verwarmen en inspireren
en ons zegenen in het nieuwe jaar,
mag zij sterker zijn dan afbrekende machten
van oorlog, leugen, geweld en dood.**

Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen en ons vertrouwen versterken
in dit nieuwe jaar
dat liefde onze bestemming is,
dat U in die Liefde levend aanwezig bent
en uw aandacht richt op ons. Amen.

**Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft
dat Gij ons ook vandaag nabij zijt
overal waar mensen, kwetsbaar en klein,
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen
om te groeien.**

Wij danken U, God, dat Jezus,
ons in leven en sterven deze weg getoond heeft
toen Hij de avond voor zijn lijden en dood (....)

*Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.*

Wij danken U, God,
voor het levensverhaal van Jezus
van de kribbe tot het kruis.

**Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij blijft vandaag
en ons hele leven in vele mensen
met wie wij het wonder
van menselijke nabijheid mogen beleven:
mensen die ons voorgingen op deze weg
en nu gestorven zijn (...)**

Gij, God, koning in het heelal
en kracht die ons ver overstijgt,
we noemen U vandaag bij uw liefste naam:
Vader die in de hemel zijt.

Onze Vader Schollaert

Gebed om vrede

Licht en vrede, dat zijn,
in deze dagen rond Kerstmis,
wellicht de meest gehoorde
en meest gesproken woorden.
Om die vrede willen wij nu bidden:



**Heer Jezus,
als kind van licht zijt Gij ons geboren
om mens én God-met-ons te zijn,
om ons te leren wat echt leven is.
Schenk ons daartoe uw vrede,
dat wij in vreemden
onze naasten herkennen
en samenleven in liefdevolle verbondenheid
alle dagen van ons leven. Amen.**

Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van vrede...

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*



God, mogen ook wij zijn
als die wijzen uit het Oosten?
Die een valse koning ontmoeten en hem doorzien,
en argeloos als kinderen vragen
naar de echte koning.
Die omwegen durven maken
om de wereld en mensen geweld aan.
***Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning***

God, mogen ook wij zijn
als die wijzen uit het Oosten?
Die terugkeren naar huis,
verdwijnen in de stilte, terug
naar hun werk en hun plaats onder de mensen
want daar wacht het leven.
***Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning***

**God, wil Gij ons helpen wijze mensen te zijn?
Dat wij telkens weer uw ster volgen
en altijd opnieuw willen beginnen.
Dat wij weten dat het licht
nergens anders schijnt
dan in het hart van hen
die trouw en geduldig zoeken.**

***Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning***

Lezing Jesaja 60,1-6

Homilie

Voorbeden

Om ogen voor het licht bidden wij:

Voor hen die, zoals de wijzen,
op zoek zijn naar zin en richting in hun leven:
dat zij medemensen ontmoeten,
die als tochtgenoot met hen op weg willen gaan.
Laten wij bidden:

Wij vragen U, verhoor ons, Heer.

Voor hen die het zoeken hebben opgegeven,
verbitterd en verlamd door teleurstelling:
dat anderen hun de hand toesteken
en hen weer op de been helpen.
Wij vragen U, verhoor ons, Heer.

Voor hen die, zoals Herodes, zitten vastgeroest in oude denkbeelden en valse zekerheden en vasthouden aan eigen gelijk: dat zij bevrijd worden van huiver voor het onbekende en hun blikveld wordt verruimd.

Wij vragen U, verhoor ons, Heer.

Voor deze gemeenschap hier, met licht en geloof begenadigd: dat wij nieuwe wegen durven gaan en – van groot tot klein – vreugde beleven aan elkaar.

Wij vragen U, verhoor ons, Heer.

Voor hen die dit jaar gedoopt zullen worden, hun eerste communie doen of gevormd worden, zij die dit jaar die gaan trouwen. Voor de zieken onder ons en voor hen die afscheid moeten nemen van iemand.

Wij vragen U, verhoor ons, Heer.

Ga voor ons uit, God, als een ster in de nacht. Houd ons gaande op zoek naar U en op weg naar elkaar.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jezus Christus.

Ik geloof dat zijn geboorte vrede brengt, geluk en blijdschap.

Ik geloof dat ieder kind, een beetje meer vrede kan brengen onder de mensen.

Ik geloof dat met Jezus' geboorte een licht in de wereld gekomen is, een lichtpunt voor allen die in het duister van zorgen, verdriet en onrust leven.



Ik geloof dat het licht van Kerstmis, het hele jaar door voor ons zal blijven branden.

Ik geloof dat God de geboorte van Jezus bedoeld heeft als een boodschap van vrede en liefde, een licht voor allen die zoeken naar het eeuwig licht van zijn heerlijkheid.

Ik geloof dat wij de kerstboodschap verder kunnen dragen door de kracht van de Geest die Hij ons geschonken heeft. Ik geloof in het Kerstfeest, elk jaar opnieuw en daarom in een wereld van licht en vrede. Amen

Offerande

*Still, Still, Still, Weil's Kindlein Schlafen Will
Wees stil om het kindje dat slapen wil...*

De koningen van de Velle zingen jaarlijks voor Pater Vincent Van Vossel. Deze ondertussen moedige tachtigjarige, afkomstig van de Velle, is reeds vele jaren missionaris in Irak, Bagdad. Daar houdt hij een parochie levend, in alle omstandigheden.

De 16 koningen, leden van het koor Consonant, willen zingend en bedelend Pater Van Vossel een financieel steuntje in de rug geven. Ook op Tereken ontvangen we hen graag in deze viering in verbondenheid met mensen wereldwijd. Uw bijdrage van vandaag gaat natuurlijk naar pater Vincent en zijn parochianen in Bagdad. Met dank bij voorbaat!

Gebed over de gaven

God,
wij zijn hier gekomen om U met onze gaven hulde te brengen. Schenk ons al wat wij nodig hebben van U: barmhartigheid, liefde en licht neem dit brood en deze wijn van ons aan zodat wij Jezus herkennen. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

Wij danken U, God, voor het voorbeeld van Jozef en Maria, die ons geleerd en voorgeleefd hebben hoe vruchtbaarheid kan groeien waar mensen hun leven uit hand en geven;

Wij danken U om hen, die klein en kwetsbaar ruimte en een thuis werden waarin Gij mens geworden zijt, waarin uw woord kans tot liefde kreeg, uw licht de duisternis kon overwinnen.

Wij danken U om hen die hun hart kribbe laten zijn waarin uw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden. In hen wordt Gij opnieuw geboren.

Wij danken U, God, voor de wijzen uit het oosten die ons tot voorbeeld zijn om steeds onze eigen ster te volgen naar U toe, die ons leerden dat na ieder oponthoud Gij toch nog te vinden bent. Wij danken U voor allen die vandaag met de steun van de wetenschap en de kracht van het geloof een ster ter beschikking stellen om U te vinden in deze oververlichte wereld.

Wij danken U, God, dat Gij ons nabij gekomen zijt, zo teder en menselijk mogelijk in Jezus, Jouw Zoon, kind van mensen.

