

## Impulsavond 16 januari 2015

**Een nieuw jaar inzetten,  
mag samen gevierd worden.**

**Daarom nodigen wij u van harte uit  
op de impulsavond van 16 januari 2015  
om 19u30 in Ons Huis.**

We mogen Steven Vanackere verwelkomen,  
die vanuit zijn politieke activiteiten komt  
vertellen hoe hij deze aan geloven kan koppelen.  
Een avond om eventjes te rusten bij de bron  
en om een jaar leven te krijgen.

Deze nieuwjaarsreceptie staat open voor allen  
die zich met Tereken verbonden voelen:  
zij die hier reeds vertrouwd zijn,  
maar zeker ook voor ieder van u voor wie het  
zoeken is naar een nieuw stekje.

Misschien reikt deze avond u  
daarvoor wel mee de hand.

**Welkom vanaf 19u30 in de parochiale feestzaal  
Ons Huis, Schoolstraat 270.**

De parochieploeg van Tereken,  
Agnes, Hilde, Koen, Lieve, Luc, Marc,  
Marie-Jeanne, Marie-Thérèse, Walter.



Zoals eerder werd doorgegeven kreeg deken Albert  
een nieuwe benoeming en werd Raf Vermeulen  
benoemd tot deken van Sint-Niklaas.

Naar aanleiding van deze wissel zaten de  
parochieploegen van O.L Vrouw en Nieuwkerken  
samen voor een kort overleg.

Zowel in de afscheidsviering voor deken Albert van  
zaterdag 7 februari 2015,

als voor de aanstellingsviering van deken Raf van  
zaterdag 14 februari 2015,

beiden om 17 u in de Sint-Nicolaaskerk wordt een  
gelegenheidskoor samengesteld.

Al wie graag meezingt, wordt op vrijdag 6 februari  
en vrijdag 13 februari uitgenodigd voor de repetitie  
in de Sint-Nicolaaskerk.

(tjdstip van de repetitie is nog niet gekend).

## Feest van openbaring 04 januari 2014 - b-jaar



### Lied

*Wij komen tesamen, zoekend naar vrede  
en vinden de reden in Bethlehem:  
God hoog beleden, zoekt het hier beneden:  
komt laten wij hem zoeken  
komt laten wij hem zoeken,  
komt laten wij hem zoeken in elkaar.*

*Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren  
op reis om te horen waar God zich meldt.  
Al wat zij zagen was een kind vol vragen.  
Komt laten wij hen volgen,  
komt laten wij hen volgen  
komt laten wij hen volgen, in geloof.*

### Een stukje evangelie

Kort na de geboorte van Jezus kwamen er enkele  
wijzen uit het oosten in Jeruzalem aan.  
Ze vroegen waar zij de pasgeboren koning  
van de Joden konden vinden. "

We hebben zijn ster in het oosten gezien",  
zeiden ze, "en we zijn gekomen om Hem  
eer te brengen". Koning Herodes hoorde hiervan.  
Hij sloeg in paniek en heel Jeruzalem met hem.  
Daarom liet Hij liet alle hogepriesters en  
schriftgeleerden bij zich komen om van hen te weten  
waar de Christus zou geboren worden.

"Te Bethlehem", zeiden ze, "de stad van kleine  
mensen". Herodes stuurde de wijzen dan ook naar  
Bethlehem. "Probeer zoveel mogelijk van dat kind  
te weten te komen", zei hij "en kom het mij dan  
vertellen. Dan kan ook ik hem eer brengen".

### Welkom

#### Gebed om nabijheid

**psalm 72**

Van Godswege

zou er een koning komen.

Om orde op zaken te stellen :

iemand die recht spreekt

voor alle mensen,

die de vernederden optilt,

de vreemdeling eerbiedigt

en mensenrechten waarborgt:

een koning van Godswege.

Er zou een gezalfde komen:  
op de rug van een ezeltje  
die overal gaat  
waar mensen worden geschonden  
hij zou hun wonden verbinden,  
hun ogen doen op-lichten,  
hij zou de wanhopigen zoeken:

Gij zult ons zoeken  
en vinden.

### **Een stukje evangelie**

Toen Herodes gesproken had, gingen de wijzen  
weer op weg. En de ster ging voor hen uit,  
totdat ze boven de plaats waar het kind was,  
stil bleef staan. Ze gingen het huis binnen  
en vonden het kind met Maria, zijn moeder.  
Ze knielden neer en brachten hem eer.  
En ze boden hem geschenken aan:  
goud, wierook en kostbare balsem.

### **Gloria**

*Er is een kindeke geboren op aard.  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal.*

*Er is een kindeke geboren in 't strooi  
't lag in een kribbe gedekt met wat hooi.*

*'t Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis.*

### **Gebed**

U die als een ster voor ons uitgaat,  
wij bidden U:  
verlicht ons, schijn voor ons uit,  
wijs ons de weg,  
vandaag en alle dagen. Amen.



### **Evangelie**

En in een droom van Godswege gewaarschuwd  
niet meer naar Herodes terug te keren,  
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.  
Zodra Herodes bemerkte dat hij door de wijzen  
om de tuin was geleid, werd hij woedend.  
Hij zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem  
en heel het gebied al de jongens vermoorden  
van twee jaar en jonger, in overeenstemming met de  
tijd waarnaar hij de wijzen nauwkeurig had gevraagd.

### **Homilie**

#### **Lied als geloofsbelijdenis**

*Eer zij God in deze dagen, eer zij God in deze tijd,  
mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo.*

*Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.  
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo.*

### **Lied**

*Door de liefde laat u wekken,  
spoedt u herders op de baan.  
Om naar Bethlehem te trekken  
en om naar de stal te gaan.  
**Vrede, vrede, vreed' op aard  
aan alle mensen die van goede wille zijn.***

*De Messias die op Kerstmis  
door Maria is gebaard.  
Brengt ons allen heil en vrede  
uit de hemel hier op aard.*

### **Vrede...**

*Laat ons bidden dat de vrede  
elke dag wat groeien zou.  
Dat de warmte van het kerstfeest  
iedereen doorgloeien wou.*

### **Vrede...**

### **Mededelingen**

### **Zending en zegen**



## Past Het

Achteraan in de kerk vindt u de nieuwsbrief van  
PAST HET: deze wordt twee keer per jaar verspreid  
door de VZW Pastorale Animatie die maandelijks  
het loon van Lieve betaalt. Een warme oproep om  
samen onze geloofsgemeenschap te (blijven) dragen.  
Uw financiële steun maakt dat mee mogelijk.  
Dank u wel ervoor.  
Neem zeker de nieuwsbrief eens mee.

Nog dank aan allen die hun  
(financiële) steun gaven aan  
de acties van Welzijnszorg.  
De omhaling die zondag  
bracht € 674,- op.  
Met de "soep in de kerk"  
werd daarboven nog € 322 ontvangen.



## Om in stilte te lezen

Elk jaar zongen de drie mannen 'driekoningen'.  
Maar dit jaar zongen ze met twee,  
want één van hen was ziek.  
"De zwarte koning is dit jaar verhinderd", zeiden ze,  
telkens er een deur werd opgedaan.  
Ze zongen ruim 36 euro bijeen.  
Dat is dan 18 euro per man!  
Want ze waren met twee.  
"Zouden we onze vriend ook niet wat geven?"  
"Ben je gek? Hij heeft er niets voor gedaan".  
Uiteindelijk besloten ze om hem toch  
zijn deel te geven.  
Toen ze in het huis van hun vriend kwamen,  
zat zijn vrouw aan tafel.  
"Het is niet zo best met hem", zei ze,  
"ik moet nieuwe medicijnen kopen  
en ik heb geen geld meer".  
Wat later stommelden beide vrienden de trap op,  
naar de kamer van hun zieke vriend.  
We komen zeggen dat we goed verdiend hebben.  
Hier is jouw deel. En tegelijk legden ze al het geld  
dat ze bijeen gezongen hadden op het bed  
van hun zieke vriend. C. Leterme



## Gebed bij het begin van het nieuwe jaar

Mag de kracht van uw Liefde  
ons zegenen op onze weg,  
ons behoeden en bewaren,  
Uw Liefde zal ons geen geweld aandoen.

**Mag de kracht van uw Liefde  
ons zegenen in het nieuwe jaar  
ons hoop en sterkte geven  
Uw Liefde die zich altijd weer een weg  
baant naar ons mensen.**

Mag de kracht van uw Liefde  
ons verwarmen en inspireren  
mag zij sterker worden  
Dan afbrekende machten van oorlog,  
leugen, geweld en dood.

**Mag de kracht van uw Liefde  
ons zegenen  
en ons vertrouwen versterken  
dat Liefde onze bestemming is  
dat U in die Liefde  
levend aanwezig bent  
en uw aandacht richt op ons.  
Amen.**

## Voorbeden

Wat is ons goud, onze wierook,  
onze mirre dat wij vandaag  
bij het Kind van Bethlehem neerleggen?

Goud.

Het is het goud van vertrouwen  
dat wij van elkaar ontvangen.  
Vertrouwen is kostbaar.  
Zonder geschonken vertrouwen  
kunnen wij geen zorg dragen voor anderen.  
Laten wij bidden  
dat wij elkaar dat vertrouwen blijven geven.  
**Vrede, vrede, vrede op aard  
aan alle mensen, die van goede wille zijn.**

Mirre.

Het is de pijn in het leven  
van ziek zijn of van afscheid nemen,  
de bittere smaak die het samen leven  
soms meebrengt.   
Mirre van verdachtmaking,  
waartegen we niets kunnen doen.  
En van kritiek,  
die afbreekt en kapot maakt.  
Bidden wij om bevestiging en liefde  
en om opbouwende kritiek  
die ons scherp houdt en sterkt.  
**Vrede, vrede, ...**

Wierook.

Het is de wierook van eer en hulde.  
Eer aan God in den hoge.  
Het is de wierook van hulde  
die we brengen aan allen die zich inzetten  
voor zieken, eenzamen,  
hongerigen, daklozen, vluchtelingen;  
voor hen die attent zijn als anderen rouwen;  
voor hen die een engagement   
in onze geloofsgemeenschap opnemen;  
voor zovelen die de ster durven volgen.  
Dankend bidden wij om al dezen.  
**Vrede, vrede, ...**

Mag de ster, ook in moeilijke dagen,  
aan onze hemel blijven stralen.

## Offerande



### **Gebed over de gaven**

God van mensen,  
hier staan wij voor U met onze gaven:  
ons goud van al het goede  
dat wij in ons leven ervaren,  
onze wierook van het steeds weer zoeken  
en soms vinden van U,  
onze mirre, ons leven met zoet en zuur.  
Wij bidden U:  
aanvaard onze gaven en neem onszelf,  
openbaar U aan ons  
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

### **Groot dankgebed**

Wij willen dank U zeggen, God,  
omdat wijze mensen  
het kindje Jezus ontdekken  
Zo leren ook wij Hem kennen.  
Wij willen zingen voor U, God,  
omdat wij blij zijn dat U Jezus aan ons gaf  
Hij kwam bij ons en zei:  
"Wie wil, hoort bij mij."  
Daarom zingen wij dit lied:



***Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,  
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  
Koning van de vrede (2x).***

God van het Licht, wij danken U  
voor de geboorte van het kind van Bethlehem.

**Wij zijn blij zijn met het Kind,  
blij met het Licht, dat met zijn geboorte  
in onze wereld is gekomen.**

Want zo hebben we Jezus leren kennen:  
toen Hij groot was,  
werd Hij een lichtdrager voor vele mensen.  
Toen mensen ziek waren,  
bracht Hij licht door hen te genezen.



**Als het duister was  
omdat iemand uitgestoten werd,  
veranderde Hij alles in licht  
om er weer bij te horen.  
Zo'n lichtdrager willen wij zijn:  
dat is onze wens in deze kersttijd.**

Wij willen het licht van het Kind  
meedragen in ons hart,  
en doorgeven aan iedereen  
die we ontmoeten op onze weg.

**In vuur en vlam willen wij staan  
voor het goede dat Hij heeft gebracht.  
Vlammen willen wij zijn en licht geven,  
vooral daar, waar het koud en somber is.**

Daarom zijn wij rond Jezus verzameld  
om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan (...).

***Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,  
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  
Koning van de vrede (2x).***



**Mag zijn verhaal in ons verder gaan,  
dat wij oprichten wat geknakt is,  
ontvlammen wat bijna is uitgedoofd  
en een gemeenschap vormen  
die vrede uitstraalt.**

Maak ons beschikbaar,  
breekbaar als levend brood  
voor de toekomst van de kleinen.  
Maak ons genietbaar als wijn  
voor hen die met ons leven.  
En we dragen ook hen mee die gestorven zijn  
en verder leven bij U zelf God (...).  
Geef ook hen uw vrede, God.

**Bevestig al het goede in ons,  
geef ons nieuwe ogen om te zien,  
geef ons open handen om te schenken,  
geef ons een hart om lief te hebben,  
geef ons de kracht om te geloven  
in het Kind van de kribbe.**

Daarom bidden wij met Jezus' woorden:

### **Onze Vader**

#### **Bidden om vrede**

Voor wie zoeken in de stilte  
naar een vuur voor hart en handen:  
**met vrede gegroet en gezegend met licht!**



Voor wie zingen op Gods adem  
van de hoop die niet zal doven:  
**met vrede gegroet en gezegend met licht!**

Voor wie roepen om vrede  
en van gerechtigheid dromen:  
**met vrede gegroet en gezegend met licht!**

Voor wie wachten in vertrouwen  
dat de liefde zal blijven:  
**met vrede gegroet en gezegend met licht!**

Het licht van Gods ogen gaat over u op.  
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag.  
**met vrede gegroet en gezegend met licht!**

#### **Inleiding op de communie**

*Dan zal er vreugde zijn op aarde  
vrijheid en vrede in Jezus' naam.  
Door Hem en met Hem en in Hem  
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan  
in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus' Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*