

Zegening

*Ik zegen jou in Jezus' naam, Hij bewijst zijn trouw.
Ik zegen jou in Jezus' naam, Hij blijft bij jou.*

*Een bloem die in de schaduw groeit,
houdt zijn blaadjes dicht.
Een bloem bloeit open in de zon, groeit naar het licht.*

*Wanneer het leven tegenvalt, mensen doen je zeer,
bedenk: op wie de regen valt, groeit naar de Heer.*

Offerande

Je bijdrage komt ten goede om vieringen als deze mee mogelijk te houden, bv bloemen, kaarsen, misblaadjes, enz. Het kan via de QR code (het bedrag kan je zelf aanpassen). Of je kan je bijdrage in het mandje leggen.



Aan tafel

Samen zingen

Gebed en zegening van de kaarsen



Jezus, help ons uw licht brandend te houden.
Geef ons de kracht om zelf licht te brengen
bij mensen die in duisternis leven.
Verwarm ons hart en onze geest,
zodat we goede wegen gaan
en zelf kinderen van het Licht zijn.
In de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.



SMAKELIJK!

**Lichtmisviering
02 februari 2025**



Terwijl we samen met de vormelingen naar voor komen, zingen we:

- 1e keer voorzang
- 2e keer met de vormelingen
- 3e keer allen samen



Welkom

Als je de kerk binnen komt, ligt er een boek.
Vandaag schreven de eerste communicanten er iets in
waarvoor ze dankbaar zijn.
Terwijl één van de kinderen hen dit boek naar voor
draagt, willen we samen bidden:

**Dank je wel, God
voor lieve mensen die ons begrijpen,
voor alles wat het leven mooi maakt.
Wij hopen dat wij voelen
dat Jij blij bent met ons, elke dag weer!
Amen.**



Huiskamergesprekken op Tereken

In kleine kring, in een huiselijke setting,
en op een ongedwongen manier
iets van ons leven, onze gedachten,
onze ervaringen en ons geloof met elkaar delen.
Help je ons mee denken hoe we dit uitwerken?
Het is immers nieuw voor ons allemaal. Laat het weten
aan Lieve: lieve.vandriessen@telenet.be of Agnes M.
Het eerste gesprek plannen we op donderdag 27 maart.



PELGRIMS VAN HOOP in Sint-Niklaas:

- Donderdag 27/02: film The Way, H. Familiekerk (gratis)
- Zaterdag 01/03: Taizéviering, Sint-Jozefkerk
- Donderdag 20/03: Getuigenis over haar tocht naar Compostela door Anneleen De Beule.

