

## Uit goede bron

*Hoe kostbaar is uw liefde, God!*

*In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,  
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,  
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,  
want bij u is de bron van het leven,  
door úw licht zien wij licht. (Psalm 36)*



Dit zijn oude woorden,  
maar ze zeggen waarover het gaat  
voor mensen die geloven.

God houdt van elke mens.  
Voor iemand die bemint,  
is geen enkele geliefde vervangbaar.  
Dat zou ingaan tegen de aard  
van de liefde zelf.

Omdat God zoveel van mensen houdt,  
is Hij zelf mens geworden.  
In Jezus heeft Hij laten zien  
hoe onvervangbaar een mens is.  
Zelfs als Jezus moest sterven  
bleef God voor Hem bron van leven.

Dat is de kern van ons geloof.  
God houdt van elke mens  
en laat een mens nooit vallen,  
zelfs niet in de dood.

Mensen trachten dat geloof te beleven  
in de manier waarop ze dienstbaar zijn  
aan elkaars leven en welzijn.

Wij vieren dat leven  
telkens als wij samenkomen om te bidden,  
in goede en kwade dagen.

In onze parochie willen we ons laven  
aan die goede bron van liefde en leven,  
die God zelf is.

Zijn Woord is een gebruiksaanwijzing voor ons bestaan.  
Zijn Licht laat ons zien wat echt leven is.  
Zijn Liefde doet ons leven en samen-leven.

Vele mensen, mannen en vrouwen,  
gaan voor in die gelovige dienst,  
vaak ongezien,  
soms op het voorplan.  
Zo groeit een gelovige gemeenschap,  
*uit goede bron.*

Wij hebben bovendien het geluk  
dat er in onze parochie  
een vrijgestelde is voor de pastoraal.  
Lieve zet zich in  
opdat onze geloofsgemeenschap  
blijft leven uit die goede bron.

Lieve ontvangt elke maand haar loon  
dank zij vele mensen van onze parochie.  
De vzw Pastorale Animatie zorgt daarvoor.  
In tijden van 'kerkelijke armoede' is dat een grote luxe.

Beste sponsor, De vzw blijft een beroep doen op uw hulp.  
U kan ervoor zorgen  
dat er voldoende geld voorhanden blijft  
om het loon van Lieve te betalen.  
Elke euro is welkom.  
U kan bijdragen door een gift in de kerk.  
U kan steunen met een gift door overschrijving  
of met een permanente opdracht op  
rekening nr. BE74 7755 9270 7407  
van Pastorale Animatie, Tereken 5a, 9100 Sint-Nilaas.

We zijn u daar heel dankbaar voor.

Luc Maes



Pastorale Animatie Sint-Jozef  
Tereken

Graag nodigen wij u uit  
voor de impulsavond van  
**vrijdag 16 januari 2015 om 19u30**  
**in feestzaal Ons Huis (Schoolstraat).**  
Een avond om elkaar het beste toe te wensen  
voor het nieuwe jaar,  
om er samen een glas op te drinken,  
maar ook om "een impuls" te krijgen  
zodat we in 2015 gezwind verder kunnen gaan.

We verwelkomen u graag vanaf 19u30.  
Rond 20u00 horen we Steven Vanackere.

Na zijn getuigenis is er volop tijd  
voor een glas, een knabbel  
en een babbel.  
Een avond die ons kan bemoedigen.  
U bent er toch ook?

De parochieploeg  
van Tereken:  
Agnes, Hilde, Koen,  
Lieve, Luc, Marc,  
Marie-Jeanne,  
Marie-Thérèse  
en Walter.

Het licht is elke dag nieuw,  
de cirkel rond  
van het vroege morgenrood.  
naar het duister van de nacht  
tot het zachtjes lichter wordt

Het einde van een jaar,  
brengt de veelheid in beeld  
van mooi ronde levenslijnen  
die bomen kleuren  
tot gebarsten zielen  
wiens tranen vloeien

Met het nieuwe leven  
wordt weer de hoop herboren  
om op deze aardse bol  
zich omringd te weten,  
verschillend gekleurd,  
groot of klein van hart  
als in de stal van Bethlehem

Mag het zo  
een gezegend Kerstfeest zijn  
voor allen  
als bron van leven  
voor het nieuwe jaar 2015!

# PAST HET

Nieuwsbrief December 2014

Met een tekst van priester Luc Maes bij het jaarthema van onze  
parochie "Uit goede bron";  
met een uitnodiging voor de impulsavond van  
vrijdag 16 januari 2015;  
met wensen van de parochieploeg;  
en met heel veel dank voor de financiële steun in 2014  
wensen wij u, beste sponsor,

## ZALIG KERSTFEEST HEILVOL 2015

Marie-Jeanne Speleman, mede namens de leden van de vzw  
Pastorale Animatie

