

PAST HET



Pastorale Animatie Sint-Jozef Tereken

Pinksteren - 24 mei 2015

*Van harte dank
aan alle sponsors*

en aan alle mensen

die het pastoraal project

van onze parochie

mee mogelijk maken !!!



**Op het feest van Pinksteren
feest van Gods Geest,
kracht die ons in beweging zet,
vinden wij het passend
ons pastoraal project met u te delen.**

Het begon meer dan 18 jaar geleden...
Gesprekken in de parochieploeg met de toenmalige
pastoor Piet Herregods en met de parochieraad
verruimden onze visie over de betekenis van
"parochie":

PAROCHIE IS EEN GEBEUREN

Parochie gebeurt

in de vele contacten in de straat of in de buurt of in
de vereniging,
in een of ander huis waar mensen elkaar vinden,
in vele groepen die ontstaan zijn rond de Blijde
Boodschap.

Parochie gebeurt

waar mensen in een kerkgebouw samenkomen
om in vieringen samen te bidden en te zingen,
om het verhaal van God met mensen
en het verhaal van mensen met God te beluisteren.

In dit gebeuren nemen veel vrouwen en mannen
vrijwillig taken op en dit vrijwilligerswerk zal altijd
noodzakelijk blijven.

Naast vrijwilligers zijn er ook mensen nodig die
van de pastoraal hun beroep willen maken:
vrijgestelde pastorale animatoren.

Zo werd in 1997 besloten een vzw op te richten,
de vzw Pastorale Animatie parochie Sint-Jozef.
Die vzw zou instaan voor de betaling van een eigen
parochiaal pastoraal vrijgestelde.

De stichtingsstatuten van de vzw verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 20 februari 1997.

Na het voeren van sollicitatiegesprekken werd op 2
juli 1997 een arbeidsovereenkomst ondertekend
met Lieve Van Driessen.

Lieve volgde in het bisdom Antwerpen een 5-jarige opleiding en werd er in februari 1998 door de bisschop Paul Van den Berghe erkend als "pastor". Aanvankelijk werkte zij halftijds, maar toen er geen inwonende pastoor meer was, besloten wij in overleg met haar, de opdracht te vermeerderen tot voltijds.

Tot op vandaag staat de vzw Pastorale Animatie in voor de financiering van dit pastoraal project. De vzw beheert een spaarfonds dat uitsluitend wordt gebruikt om de wedde van Lieve te betalen, sociale lasten en verzekering inbegrepen. De gelden van dit spaarfonds zijn afkomstig van een startkapitaal met jaarlijkse intrest, van twee omhalingen per jaar in de kerk en van giften. Dank zij de financiële steun van velen is ons pastoraal project al zoveel jaar mogelijk. Vandaag, denkend aan morgen, doen we een oproep om het financieel draagvlak te vergroten. Dit kan door u aan te melden als "sponsor".

Dank, bij voorbaat, om onze oproep te overwegen!

De leden van de vzw Pastorale Animatie: Marie-Jeanne Speleman (voorzitter), Bea De Jonghe (ondervoorzitter), Walter Nobels (secretaris), Marc Verdonck (schatbewaarder), Koen Bonné, Dirk De Meester, Fred De Rooze, Eddy Lockefer, Luc Maes, Marie-Paul Straetmans, Jan Van den Branden, Marie-Thérèse Baeke, Hilde Van Melckebeke.

U kan zich aanmelden als "sponsor"

- door een **overschrijving** op het rekeningnummer BE74 7755 9270 7407 van vzw Pastorale Animatie, Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas, met vermelding "voor Lieve".

- door een **bedrag onder gesloten envelop** gericht aan de vzw Pastorale Animatie af te geven op de pastorie of in de brievenbus te steken, Tereken 5A.

- door het **geven van een doorlopende opdracht aan uw bankkantoor** met een vrij gekozen bedrag (2€, 5€, 10€ of elk ander bedrag) van uw rekening naar de rekening van onze vzw BE74 7755 9270 7407, Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas.

- door zelf een **doorlopende opdracht te maken via PC- of netbanking**.

U kiest dan voor "aanmaak bestendige opdracht", vult het rekeningnummer in BE74 7755 9270 7407 van Pastorale Animatie, Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas. U kiest een bedrag dat u wilt geven met de melding "voor Lieve", u verzendt het, zo is het klaar.

Een parabel voor Pinksteren

Een grote, dikke, majestueuze eik lag geveld in een bos. Zelfs toen hij neerlag op de grond, zag de eik er nog indrukwekkend uit. God kwam langs en sprak de eik aan: "hoe zie je nu je toekomst?"

De eik dacht een tijdje diep na en antwoordde: "Wel, God, ik zou graag hebben dat je van mijn hout een grote bank laat maken. Die bank kan dan een plaats krijgen buiten aan de hemelpoort. Dan kunnen de mensen na hun lange levenstocht op die bank wat rusten, vooraleer ze de hemel binnengaan." God reageerde niet.

De eik dacht nog wat langer na en zei: "Misschien, God, is het beter dat je van mijn hout een nieuwe, mooie hemelpoort laat maken. Dan kunnen de mensen op mij aankloppen om de hemel binnen te gaan." Andermaal zweeg God.

Toen zei de eik: "God, het is beter dat je van mijn hout grote tafels laat maken. Als die tafels overal in de hemel staan, kunnen de mensen daar gezellig rond mij samen zitten en genieten van hun verblijf in de hemel."

Nu sprak God: "Je bent een grote, prachtige eik en je hebt veel waardevol hout. Het beste is dat je je hier helemaal laat opbranden. Dan kunnen de mensen hier genieten van de warmte en het licht die je hen geeft en dan hebben zij het gezellig, lang vóór ze in de hemel komen."

