

## Wat is er gebeurd op die Pinkstermorgen?

Ze waren samen gekomen en met hun gedachten bij Hem.  
Ze hadden Hem bovenmate bewonderd, vereerd zelfs  
en ze wisten zich zijn leerlingen en vrienden.

Natuurlijk hebben ze over Hem gepraat, waarover anders  
vol als ze waren van zijn geest.

En ze wensten dat Hij bij hen zou blijven, niet alleen nu, maar  
altijd.

Dat Hij hun inspirator zou zijn, hun leidsman, hun  
voorganger, voortrekker.

Dat hebben ze ook elkaar gezegd

in de openheid die leeft onder mensen met zo'n  
gemeenschappelijk verdriet.

Ze waren vól van Hem.

En dat is het hele verhaal van de tongen en de talen.

Ze waren vól van Hem en samen spraken ze dat uit.

Samen hebben ze verlangd naar Hem, zijn woord, zijn hart,  
zijn aanwezigheid in hun persoon, in ieder van hen.

Wie zo van binnenuit

de geest van de Heer in zich wenst,

voelt reeds het vuur in zich branden,

is al bezeten door de levendmakende geest.

En viert elke dag, elk uur, "Pinksteren".



Pastorale Animatie Sint-Jozef Tereken

# PAST HET

Nieuwsbrief, juni2011

Beste Sponsor,

Wie op zondag 12 juni in onze Sint-Jozefkerk de eucharistieviering  
van Pinksteren meevierde, zag letterlijk en figuurlijk hoe het  
Pinkstervuur werd doorgegeven.

De gebedsleiders werden bevestigd in hun taak door priester Luc  
Maes, onze parochie administrator, en door onze "pastor" Lieve,  
onze pastoraal vrijgestelde.

In zijn homilie legde priester Luc de link "Pinksteren toen en nu"  
en betrok daarin ook de leidende en begeleidende rol van Lieve en  
de opdracht van onze vzw Pastorale Animatie.

In deze nieuwsbrief lees je de volledige tekst van de homilie en we  
bezorgen je ook nog een bezinnende tekst "Wat is er gebeurd op  
die Pinkstermorgen?"

Op 23 maart gaf de penningmeester Marc Verdonck aan de  
algemene vergadering van onze vzw het financieel verslag over het  
boekjaar 2010.

Wat behoort tot de uitgaven?

Het bruto loon van onze voltijds vrijgestelde Lieve Van Driessen,  
de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen die we  
als werkgever afsloten, de noodzakelijke kosten in functie van haar  
werk, de registratietaks.

Wat behoort tot de inkomsten?

De intresten van het startkapitaal, de giften vermeerderd met het  
bedrag van de omhaling in de kerk op de hoogdagen van  
Pinksteren en Allerheiligen.

De jaarlijkse uitgaven zijn groter dan de jaarlijkse inkomsten zodat we elk jaar van ons startkapitaal moeten bijpassen. Vandaar het blijvend groot belang van sponsors willen ook op lange termijn Lieve blijven te werk stellen!

Er kwamen in de loop van 2010 vijftientig sponsors bij waarvoor wij heel dankbaar zijn!

Naast de sponsors die een bestendige opdracht gaven zijn er ook heel wat mensen die telkens bij het ontvangen van PAST HET een bedrag overschrijven. Voor hen het bijgevoegd overschrijvingsformulier.

**Voor elk bedrag hoe klein ook, zijn we heel dankbaar want we weten "Vele kleintjes maken een groot!"**

Met hartelijke en dankbare groeten,  
namens de leden van de vzw  
Marie-Jeanne Speleman, voorzitter

### Pinksteren toen en nu.

Wat is er gebeurd, die Pinkstermorgen?

Ze waren samengekomen, hun hart vol van wat ze allemaal meegemaakt hadden. De apostelen, Maria, nog enkele mannen en vrouwen, leerlingen van Jezus. Ze hebben over Hem gepraat. Ze hebben samen gebeden. Ze waren er van overtuigd dat Hij bij hen zou blijven.

Zo gaat het nog altijd, ook hier. We komen samen, ons hart vol van wat we dagelijks meemaken. We spreken over Jezus. We zijn er van overtuigd dat Hij bij ons blijft. We bidden samen in een gemeenschap waarin wij verbonden zijn met elkaar. Wanneer mensen een paar keer afwezig zijn, worden ze gemist. We zijn ook verbonden met wat buiten dit kerkgebouw gebeurt, in zoveel huizen, op zoveel plaatsen, in allerhande bijeenkomsten en groepen. Zijn verhaal gaat verder.

Dat hedendaagse verhaal wordt gedragen door veel mensen. Hier in de kerk is er vandaag speciale aandacht voor de gebedsleiders. Ze hebben vorming gevolgd en ze gaan voor in gebedsvieringen. Dat mag zelfs meer gebeuren dan tot nu toe het geval was.

Heel ons parochieleven wordt geleid en begeleid door Lieve, onze pastor. Op vraag van de vzw Pastorale Animatie, die zorgt voor het maandelijks loon van Lieve, heeft de parochieraad deze week het werk van Lieve geëvalueerd. En wees gerust: ze heeft op het einde van dit werkjaar een goed rapport gekregen. Haar werk wordt zeer gewaardeerd.

Het valt op dat er niet op de eerste plaats gesproken werd over haar opdracht hier in de kerk. Neen, het ging over haar aanwezigheid tussen de mensen, ook buiten de kerk, haar vele huisbezoeken en contacten bij allerlei gelegenheden, bekommerd om mensen, privé en in groepen. Ze kent heel veel mensen en veel mensen kennen haar en spreken haar aan. En uiteraard was er ook veel waardering voor haar zorg voor goede liturgie, in een taal van vandaag, gelovig en diepgaand. Dank zij haar inzet komt hier telkens een biddende gemeenschap samen, waar geloven en dagelijks leven elkaar voortdurend raken. Lieve is een belangrijke sleutel in het leven van onze gemeenschap.

Dat is vandaag ons Pinksterverhaal, hier op Tereken. Op de Grote Baan staat een reclame voor zonnepanelen: 'use the energy, feel the spirit'. Wij keren het hier om: 'voel de Geest en maak gebruik van zijn kracht'. Wij voelen en vieren dat de Geest van Jezus nog altijd werkt bij ons, krachtig en inspirerend. Zijn verhaal gaat verder. We staan er niet alleen voor. De vzw Pastorale Animatie betaalt het loon van Lieve uit. Daartoe dragen vele mensen bij. Door de financiële steun van velen blijft het mogelijk Lieve als voltijdse pastor te behouden. Hartelijk dank daarvoor!

Luc Maes